

ONTMOETINGSKERK



Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 21 januari 2022 no. 3

De diensten



Diensten

Zondag 23 januari

09.30 u. mw. N. Rijneveld-Schep uit Lopik

Collecte voor de diaconie (zie verderop in deze brief)

Volgende week zondag 30 januari

09.30 u. mw. J.C. Klavers-Bras uit Zuidland

Collecte voor Plaatselijk Missionair Werk

De diensten zijn rechtstreeks te volgen via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos>

Ook op de website staat een link naar deze site.

Lief en leed

Voor **Corstiaan, Elsbeth, Pepijn en Joris de Leeuw** is het 'eindelijk' zo ver: de verhuizing naar een nieuwe en tegelijk vertrouwde plek. Hun nieuwe adres is Dorpsweg 44b. Heel veel woonplezier gewenst daar!

Het is relatief 'rustig' in de gemeente. Tegelijk is er genoeg om zorgen over te hebben en is verdriet altijd voelbaar en aanwezig. We bidden voor ieder die kracht, moed en hoop nodig heeft.

Twee avonden deed ik in de afgelopen week mee aan de 'Week van gebed om eenheid van de kerken'. Via Zoom samen bidden, dat is een bijzondere ervaring. Het was goed om mensen uit verschillende kerken te treffen en te ontdekken dat we de kern van ons geloof misschien allemaal op een andere manier verwoorden, maar elkaar ook vinden in vertrouwen op God.

Bij deze gebedsweek werd rond het thema 'Licht in het duister' een kaartje beschikbaar gesteld. Daar staat het volgende gebed op:

*God, laat uw ster
in ons leven schijnen.
Help ons om zelf
een licht van hoop te zijn.
Zet ons hart in vuur en vlam,
zodat uw liefde
ons en anderen
met warmte omringt.*

Annette Dribergen

Bedankt

Ondanks dat we elkaar niet kunnen ontmoeten willen we iedereen bedanken voor de vele kaarten die we mochten ontvangen voor ons 55-jarig huwelijk.

Hartelijk groet,
Jan en Fie van der Meulen-Hoffman

Organist/pianist

Sjaak Kazen

Ouderling van dienst

Bartha Nieuwland

Lector

Arie Harrewijn

Collecteopbrengst 16-1

Kerk: € 285,50

Kerkbloemen



De kerkbloemen zijn gebracht bij dhr. B. Schakel en dhr. G. Kon omdat zij jarig waren. Ook ging er een boeket naar bruidspaar Van der Meulen-Hoffman, want zij vierden hun 55-jarig huwelijksjubileum. Hartelijke gefeliciteerd allemaal!

Jarig in januari

29-1 mw. E. Oosterbeek-Duijm

Collecte voor de diaconie

Tijdens de viering van aanstaande zondag collecteren we voor het werk van de Diaconie. Dat werk is zeer divers. Het is soms heel lokaal, andere keren landelijk en dan weer internationaal.

- Lokaal bijvoorbeeld doordat wij renteloze leningen ter beschikking stellen aan mensen die vastlopen en daarmee tijdelijk geholpen zijn. Dit doen wij in samenwerking de stichting "Schuldhulpmaatje" (die wij ook financieel steunen). Maar ook door bijvoorbeeld in onze regio het werk van het Dovenpastoraat, het Hospice en de Voedselbank financieel te ondersteunen.
- Landelijk werken wij regelmatig samen met Kerk in Actie, via het 'Diaconaat Binnenland' wordt ondersteuning geboden aan (dakloze) vluchtelingen, jonge ex-gedetineerden en prostituees bij het opbouwen van een nieuw leven.
- Het wereldwijde diaconaat omvat onder meer de situaties waar noodhulp gevraagd wordt, bijvoorbeeld als gevolg van extreme droogte of juist wateroverlast als gevolg van tropische stormen en overstromingen.



Help ons anderen te helpen, dichtbij en ver weg. Steun het werk van uw diaconie door uw gift over te maken op het bankrekeningnummer van de Diaconie: **NL82 RABO 0346 3028 38**

Hartelijk dank voor uw steun!

De Diaconie

Terugblik vergadering kleine kerkenraad 10 januari 2022

10 januari vergaderde de kleine kerkenraad. Vanwege de lockdown vinden de vergaderingen momenteel digitaal plaats. We nemen u graag mee in een aantal zaken die aan de orde kwamen.

- Caroline Vreugdenhil is door de classis verkozen tot classicaal afgevaardigde. Dat betekent dat zij binnenkort tijdens een kerkdienst zal worden bevestigd als diaken.
- Ook bespraken we een bijzonderheid in het preekrooster voor 2023: Nieuwjaarsdag en Oudejaarsdag vallen dan op zondag. We plannen voor beide dagen de reguliere zondagmorgendienst, en op Oudejaarsdag de reguliere Oudejaarsdienst.
- Daarnaast kwam de werkdruk van onze predikant aan de orde. De bijzondere tijd waarin we ons bevinden duurt al bijna twee jaar en dat maakt het werk anders dan normaal. Het is goed om met elkaar aandacht te hebben voor een goede verdeling van het werk en een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
- Verder bespraken we of we mee willen doen met Wijdekerk: een stichting die LHBT+-mensen ondersteunt bij het vinden van een kerk. De komende tijd zal dit aan de orde komen bij de verschillende geledingen van ambtsdragers. Voor de kleine kerkenraad voelt het als vanzelfsprekend om ons bij die 'beweging' aan te sluiten. In een gemeentevergadering, afgelopen najaar, is daar ook al aandacht aan besteed.
- Een ander onderwerp van de vergadering was de groene kerk. De afgelopen jaren is hier op verschillende vlakken aandacht aan gegeven. Momenteel vooral in praktische zin, doordat de kerkrentmeesters plannen maken voor de verduurzaming van het kerkgebouw. We bespraken met elkaar hoe we dit ook breder vorm kunnen geven; of en hoe we een groene kerk kunnen worden.
- Verder bespraken we het proces voor het vinden van nieuwe ambtsdragers; de bevestigingsdienst zal met Pinksteren zijn. Er vertrekken zes ambtsdragers en we hebben sinds vorig jaar een vacature voor een wijkouderling.

De volgende vergadering van de grote kerkenraad is op 14 februari. De kleine kerkenraad vergadert weer op 28 februari.

Alzheimer Trefpunt Molenlanden

De Werkgroep Alzheimer Trefpunt Molenlanden heeft moeten besluiten de voor januari geplande bijeenkomsten niet door te laten gaan vanwege de beperkende maatregelen. Hetzelfde geldt voor de bijeenkomsten in februari.

Wel is er op 10 februari om 19.30 uur een webinar over het thema: 'Welke rol heeft de huisarts bij beginnende dementie?' Het gesprek hierover vindt plaats met Caroline van 't Veld, huisarts in Oud-Alblas.

De werkgroep kan zich wel voorstellen, dat er allerlei vragen leven in deze bijzondere tijd, vooral bij mantelzorgers of andere familieleden van mensen met dementie.

Opgave voor het webinar op 10 februari of het stellen van vragen kan via de voorzitter van de werkgroep Arie Slob, telefoon 06-51173181, e-mail mrarieslob@hetnet.nl.

Column

Midden onder u staat Hij die gij niet kent!

Zondagochtend, ik open de laptop en neem plaats achter mijn bureau voor het raam. Ik open de kerkdienst. Gedurende de dienst merk ik dat ik er steeds meer moeite mee heb om mij in de thuisomgeving te blijven concentreren op een kerkdienst. Mijn gedachten nemen geregeld een uitstapje. Dit komt soms door de omgeving, soms gewoon doordat mijn hoofd verder gaat met nadenken. Zo'n uitstapje van mijn gedachten maakt dat ik na ging denken over het feit dat ik mijn concentratie niet bij de dienst kan houden. Hoe komt dat toch? Ik denk even met heimwee aan het letterlijk in de dienst zijn in de kerk, daardoor beleef je een dienst toch anders. Op dat moment zegt Annette in de overdenking; 'Welkom in het volgen van Jezus, het zal altijd een proces van vallen en opstaan zijn'.

Na weer even geluisterd te hebben verlegt mijn aandacht zich naar buiten. Ik zie spreeuwen in de tuin. Ik tel ze, zouden het er precies zeven zijn? Het getal dat centraal staat in het Bijbelverhaal. Maar nee, het zijn er meer. Ik vraag me af of die spreeuwen 'een teken' zijn of toch niet. De spreeuwen schrikken af en toe, vliegen dan met zijn allen op en een paar minuutjes later komen ze één voor één weer terug. Wanneer het blijkbaar goed toeven is in de tuin komen er steeds meer tegelijk aangevlogen.

Ik denk terug aan vorig jaar, aan de preek over de spreeuwendans. Hoe werkt zo'n spreeuwendans ook al weer....? Ja, u heeft het goed onthouden, iedere spreeuw houdt 7 spreeuwen in de gaten. Ik zie de spreeuwen in de tuin daarom als een teken van verbondenheid. U denkt misschien, ach toeval, voor mij is dit hoop, houvast, vertrouwen, geloof.

Aan het eind van de dienst type ik deze column. De spreeuwen zijn inmiddels weg. Terwijl ik de laatste zin typ, zie ik weer een vogel recht voor mij in de tuin landen. Een duif dit keer.

De vogel uit het verhaal van de ark van Noach, met de tak in zijn bek keert hij terug, een teken van hoop, de vogel die symbool staat voor de Heilige Geest.

Ik weet het zeker; 'Midden onder u staat Hij die gij niet kent'.

Elvira

