

ONTMOETINGSKERK



Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 26 november 2021 no. 47

De diensten



Diensten

Zondag 28 november 1^e advent
09.30 u. ds. Annette Driebergen
Collecte voor de diaconie (zie verderop in deze brief)

Zondag 5 december 2^e advent
09.30 mw. G. Bijl-Bor, dienst met doventolk
Collecte voor de kerk

De diensten zijn ook rechtstreeks te volgen via:
<https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos>
Ook op de website staat een link naar deze site.

Lief en leed

De operatie van **Hannie Hoffman** is achter de rug. Wat in eerste instantie geslaagd leek, bleek uiteindelijk helaas niet zo. Vandaag moest een tweede operatie volgen. Dat gaf en geeft veel extra spanning! Laten we bidden om moed, kracht en zegen.

We leven mee met **Annette en Cees van Toor**, omdat de moeder van Annette is overleden. Ze zal gemist worden in al haar betrokkenheid, vrolijkheid en meelevens. We denken aan hen in deze dagen van afscheid.



Bakkie Troost – donderdag 2 december

Donderdagmorgen hopen we in de Ontmoetingsruimte - op voldoende afstand van elkaar - onder het genot van koffie of thee bij te praten over ons leven en vervolgens een bijbelgedeelte onder de loep te nemen. Vanaf 10 uur is er koffie, daarna lezen we een gekozen gedeelte uit de Bijbel en gaan daarover met elkaar in gesprek. Het gesprek duurt tot ongeveer half 12. De eerdere twee keren waren mooi, inspirerend, diepgaand en daardoor opbouwend. Welkom om dat mee te beleven.

Annette Driebergen

Organist/pianist

Sjaak Kazen (zie verderop in deze brief)

Ouderling van dienst

Ans van Vuren

Lector

Tabitha Kazen

Collecteopbrengst 21-11

Kerk € 536,55

Kerkbloemen



De kerkbloemen zijn gebracht bij de twee nieuwe leden: Jacoline Fierloos en Janny Meerkerk.

Kinderwoorddienst (KWD)

Gr.1 tm 4: Marijke Buizert

Gr.5 tm 8: Alie van den Bosch

Kinderoppas

Anne en Simon Aantjes

Jarig in november

29-11 dhr. O. Wilstra

Van onze predikant

Advent is een tijd van verwachting en hoopvol uitzien. De situatie in onze samenleving én de zorg om persoonlijke omstandigheden zetten die verwachting en hoop behoorlijk onder druk. Een van mijn missionaire collega's, Erik van Halsema uit Hilversum, schreef afgelopen week een loflied op de hoop. Ik deel hem graag om samen - als geloofsgemeenschap én als samenleving - overeind te blijven!

LOFLIED OP DE HOOP

*Hadden we geen hoop,
we waren als verlamd
door de stroom van berichten
met slecht nieuws.
De hoop is creatief.
Ze neemt geen genoegen met het bestaande,
maar zoekt nieuwe wegen.
Ze is niet van 'dat hebben we al eens vergeefs geprobeerd',
maar is van het 'en toch'.
Ze is niet hetzelfde als optimisme,
maar is van de verre blik.
Ze wacht langer,
ze zoekt breder,
ze reikt hoger,
ze tast dieper.
Alles durft ze te denken,
óm te denken,
vér te denken,
door te denken.
Al verging morgen de wereld,
dan nog plantte ze een appelboom.
Toen ik nog een kind was,
zong ik 'Stil maar wacht maar alles wordt nieuw'.
Nu ik ben ik daar minder zeker van,
leef ik meer met kwetsbaarheid
en minder met maakbaarheid,
geloof ik meer in fantasie
en minder in harmonie.
De hoop zal nooit vergaan.
Zo blijven dan geloof, hoop en liefde,
maar de meest taaie daarvan is de hoop.*

Annette Driebergen



Bij de dienst van komende zondag

Eerste Adventszondag! We lezen in deze weken op weg naar Kerst mee met de kinderen. Dat betekent dat het evangelie volgens Lucas wordt gevolgd. Voor komende zondag is dat het verhaal van Zacharias en Elisabeth uit Lucas 1: 5-25. Zacharias is met stomheid geslagen door een verrassende boodschap van een engel. Over dat verplichte zwijgen bestaat nogal wat misverstand. En: wat fijn dat Elisabeth solidair met Zacharias is, zodat ze zich samen terugtrekken. Voor hen wordt het verwachten in stilte. Misschien best een goed advies voor onze tijd?

Het thema: *Wacht eens ...*

Annette Driebergen



Engelen gezocht

Er is nog tot zondag gelegenheid om in te schrijven als engel voor iemand die wel een engel gebruiken kan. En wie kan dat nu niet? Een kleine verrassing, een lief gebaar ... in de weken tot Kerst kun je ze kwijt bij een van onze gemeenteleden of bij iemand van buiten de gemeente. Doe je mee? Dat zou leuk zijn!

Stuur uiterlijk zondag 28 november een berichtje naar

engelen@ontmoetingskerk.nl

De boodschappers

Wie zich al als engel heeft gemeld, heeft al een reactie op de aanmelding gekregen. Reactie gemist? Ook in de spambox niet gevonden?

Mail dan nog een keer of meld je bij de dominee, dan zorgt zij dat je aanmelding bij de boodschappers komt.

Adventskalender 2021 - nog een paar exemplaren!

Komende zondag, **28 november**, begint de Adventstijd.

De Protestantse Kerk heeft opnieuw een Adventskalender uitgegeven, met als titel 'In een ander licht'. In de kalender staat het boek Openbaringen centraal.

Met bijbelteksten, liederen, gebeden, vragen en opdrachten kun je met deze kalender op een bijzondere manier toelevan naar Kerst.

U kunt komende zondag nog een kalender meenemen uit de kerk, voor uzelf en/of om uit te delen. Wie in deze tijd niet in de kerk komt, kan elke dag van de week een kalender ophalen bij *Fie van der Meulen*.

Voor wie dat zelf niet lukt, volstaat een vraag aan de wijkouderling; dan wordt de kalender bezorgd. Leest en deelt u mee?

Annette Driebergen



Gedachteniszondag, 21 november 2021

*Terwijl ik je mis
gedenk ik je
terwijl ik je mis
vier ik je naam*

*terwijl ik je mis
noem ik je naam
je naam noemen
geeft mij lucht*

*terwijl ik je gedenk
dank ik je
om wie je was
om wie je nog bent*

*terwijl ik je dank
je gedenk
je vier
je mis
zoek ik mijn weg verder.*



De adventsperiode

In de adventsperiode zal er een Davidsster te zien zijn. Ieder week zal hij iets hoger komen te staan. We volgen hiermee de lezingen van het project van Kind op Zondag.

Ieder week staat er een lezing uit Lucas 1 centraal.

De 1^{ste} zondag is dat het verhaal van Zacharias en Elizabeth.

De liturgische schikking staat in het midden van de ster. Er is een lelie verwerkt in het stuk maar drie bloemen zijn toegebonden. Dit staat voor het feit dat Zacharias niet meer kan spreken tot de geboorte van zijn zoon Johannes.

De distels erom heen staan voor de moeite van het leven, Israël was bezet gebied maar ook de moeite van Zacharias en Elizabeth die kinderloos waren gebleven. Eronder is er gipskruid, kleine tekenen van hoop.

Ook is er een engel te zien.

Greet Bijl

NOORDELOOS GEEFT AAN DE VOEDSELBANK



Inzamelactie voedselbank

Liever hadden we als kop geschreven: 'Voedselbank opgeheven door uitbannen armoede'. Dit is niet het geval. Er ontstaat een steeds dikkere scheidingslijn tussen rijk en arm. In ons land heb je een bepaald niveau aan welvaart nodig om met de grotere golf welvaart mee te kunnen liften. Velen doen bar hun best maar redden dat niet; niet met de hakken over de sloot en niet eens halverwege. Daarom bestaat de voedselbank

nog voor alle huishoudens die echt niet rondkomen zonder uw hulp. Net als vorig jaar is dit een actie die in Noordeloos, Hoornaar, Hoogblokland en Goudriaan wordt gehouden. Een initiatief van de kerken samen. Er zal in deze dorpen ook een folder worden verspreid met daarop verdere informatie. Op deze folder staat bijvoorbeeld welke artikelen er nodig zijn. Op zaterdag 11 december kunt u van 9.00 uur tot 13.00 uur producten voor de voedselbank brengen op de volgende locaties:

Noordeloos brengblok van de Martloods, Van Brederodestraat 33 A.
Goudriaan Multistee, Burgemeester van Slijpestraat 8
Hoogblokland Den Hoek, dorpsweg 81
Hoornaar Kerkbuurt, Dorpsweg 125a

In Noordeloos kunnen daarnaast van 4 tot en met 11 december producten worden gebracht. De "Martloods" is 24/7 bereikbaar en zal dagelijks gecontroleerd worden. Alvast bedankt voor uw bijdrage.

De Diaconieën van Hoornaar, Hoogblokland, Goudriaan en Noordeloos

Collecte voor het werk van de Diaconie

Aanstaande zondag collecteren we voor het werk van de Diaconie. Dat werk is zeer divers. Het is soms heel lokaal, andere keren landelijk en dan weer internationaal.

Help ons anderen te helpen, dichtbij en ver weg. Steun het werk van uw diaconie. U kunt u gift in de collectezuilen doen bij de uitgangen van de kerk. Of uw gift over maken op het bankrekeningnummer van de Diaconie: NL82 RABO 0346 3028 38

Hartelijk dank voor uw steun!

Namens de Diaconie



Terugblik op de vergadering van de grote kerkenraad van 15 november 2021

We spreken deze avond over missionair kerk-zijn en de zeven kenmerken van een gezonde gemeente. Een aantal daarvan zien we al terug bij de eerste christengemeente in Handelingen.

Uit een groot onderzoek blijkt dat gemeenschappen die vitaal zijn en waar het geloof leeft zeven kenmerken hebben. Deze gemeenschappen zijn bezielde door geloof, op zoek naar Gods wil en hebben een naar buiten gerichte blik. Ze leven als een echte gemeenschap met ruimte voor iedereen. Ze durven de kosten van verandering en groei onder ogen te zien. En ze beperken zich tot een paar taken, die ze goed uitvoeren.

Ook hebben we het deze avond over de vaste vrijwillige bijdrage. De kerkrentmeesters hebben deze belangrijke bron van inkomsten onderzocht, met het oog op de financiële vitaliteit van onze kerk in de toekomst. Met als conclusie: samen kunnen we grote dingen (blijven) doen!

Vervolgens gaan we in groepen uiteen en bespreken we drie onderwerpen:

- Wat mogen de kosten zijn van een missionaire gemeente?
- Bezielde door geloof
- Bouwen aan de gemeenschap, iedereen wordt gezien

Na een avond met boeiende gesprekken sluiten we af met het lezen van het wat onbekende Lied 253.

De zon daalt in de zee.

De duisternis valt in.

Ik loof de goede God.

Hij geeft mij dag en nacht:

mijn taak bij dag, mijn droom bij nacht.

Inleidend orgelspel

*Präludium & Fuga BWV 554 – Johann Sebastian Bach

*Passacaglia – Dietrich Buxtehude

Een Präludium is een inleiding / voorspel; de Fuga (letterlijk “vlucht”) is gebouwd op een thema wat zich steeds weer laat horen.

Een Passacaglia is een oude dansvorm, waarbij de pedaalpartij steeds weer herhaald wordt, waarboven dan diverse “varianties” gespeeld worden.

Bach (1685 – 1750) en Buxtehude (1637 – 1707) zijn beide componisten uit de zgn Baroktijd. Buxtehude is van grote invloed geweest op de muzikale ontwikkeling van Bach.

Meditatie orgelspel na uitleg en Verkondiging

*Nun komm, der Heiden Heiland – Hans Friedrich Micheelsen (1902 – 1973)

De melodie van deze orgelbewerking is Lied 433 uit het Liedboek.

Micheelsen is een van de grote Duitse Kerkmusici geweest in de 20^e eeuw, met name betreffende vernieuwingen in de Kerkmuziek.

Uitleidend orgelspel

*Orgelkonzert nr 1 deel 4 – Georg Friedrich Händel

Händel (1685 – 1759) was een Duits/Engelse componist. componeerde veel instrumentale en vokale muziek (denk hierbij o.a. aan “The Messiah”).

Bovenstaande orgelmuziek heb ik voornamelijk uitgekozen in het kader van mijn 50-jarig organistenjubileum (september 2021).

Ik ben dankbaar dat ik al zoveel jaren dienstbaar mag zijn in o.a. de Kerkmuziek, met name in deze periode waarin ik mijn werkzaamheden als Kerkmusicus mag vervullen in zowel Geref Kerken Meerkerk en Noordeloos als in de RK-Kerken St Jan te Breukelen en Kaatsheuvel.

Soli Deo Gloria.