

ONTMOETINGSKERK



Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 27 augustus 2021 no. 34

De diensten



Diensten

Zondag 29 augustus

09.30 u dhr. J.C. van der Hart uit Kampen

Deze zondag is de collecte voor het gewone werk van de kerk. Uw gulle gaven zijn welkom in de collecteboxen in de kerk en op bankrekening NL46 RABO 0346 3035 83 ten name van Gereformeerde Kerk Noordeloos onder vermelding van Collecte voor de Kerk.

Volgende week 5 september

09.30 u viering Heilig Avondmaal o.l.v. ds. H. Faber van der Meulen uit Dordrecht

Collecte voor KIA/werelddiaconaat

De diensten zijn ook rechtstreeks te volgen via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos>

Ook op de website staat een link naar deze site.

Lief en leed

De vakantie is achter de rug. Voor alle kinderen en jongeren die komende week weer naar school gaan. Voor alle leerkrachten die in de afgelopen week al hun voorbereidingen hebben getroffen. Voor ons.

Het was goed om even afstand te nemen van het werk in de kerk, maar natuurlijk kregen we ook op afstand het verdriet in de gemeente mee. Om het overlijden van **Huib Bor** en van **Gijs Bos**. De dood liet zich in twee verschillende gedaantes zien: als een plotselinge aanslag én als een verhoring van gebeden.

Ook voor andere gemeenteleden bleef er zorg en verdriet. Afgelopen week was er schrik en zorg bij **Dick en Antoinette van der Garde**. Dick werd met een licht herseninfarct opgenomen in het Beatrixziekenhuis. Gelukkig is hij ondertussen weer thuis. In de komende tijd zal blijken hoe dat zich verder ontwikkelt. We denken aan hen.

Bij de komende diensten

Het duurt nog even voor ikzelf weer voorga in onze kerk.

In eerste instantie was dat op 5 september. Op die datum neemt echter mijn oud-collega Piet van Die afscheid van De Morgenster in Papendrecht. Er was een dringend verzoek of ik daarbij aanwezig wilde zijn. Gelukkig kon ds. Faber van der Meulen ruilen; hij zal op 5 september voorgaan. Ik ben er dan op 12 en 19 september.

Op 12 september is er 's middags een dienst voor de allerjongsten. De poster (verderop in deze brief) vertelt ervan. Wil je er met je kind bij zijn? Stuur mij even een mailtje!

Annette Driebergen

Organist/pianist

Peter Veen

Ouderling van dienst

Elsbeth de Leeuw

Lector

Peter Oosterlee

Kerkbloemen

De bloemen zijn de afgelopen weken gebracht bij Marco Ouwkerk en Joke Blom, vanwege hun thuiskomst uit het ziekenhuis.

En bij drie jarigen:

mw. Hanneke van Halm,

mw. Mieke Slob

dhr. Theo Hoffman.

Nog van harte gefeliciteerd!



Koffieschenken

(Alleen bij mooi weer)

Peter en Riet Baan

Collecteopbrengst 22-8

Aardbeving Haïti:

In memoriam

Wij gedenken Huibert Bor

Huib werd geboren op 13 januari 1959 op de Hoeve Catharine Elisabeth, als zoon van Wim en Jo Bor. Hij was de 2^{de} zoon, de broer van Teus en later van Alien, Karel en Henk.

Huib heeft de lagere school doorlopen in Goudriaan en behaalde later zijn Atheneumdiploma in Gorinchem.

Na school ging hij samen met zijn vader werken op de boerderij.

Door middel van cursussen specialiseerde hij zich als biologisch-dynamische boer.

Hij was hierin één van de eerste in de regio en vervulde daarin een voortrekkersrol.

Hij ontmoette Ria en zij mochten 37 jaar getrouwd zijn totdat op 5 augustus een hartstilstand een einde maakte aan het leven van Huib.

Geboren en gestorven op de boerderij.

Huib was de lieve man van Ria, vader en schoonvader van Simon en Marieke, vader van René en Sabine, zorgvader van Amber en Cassandra en trotse opa van Isa.

In de afscheidsdienst die gekenmerkt werd door persoonlijke verhalen, het accent op de natuur en vooral ook door het woord van dank, hebben we zijn leven in verbinding mogen brengen met de aloude woorden van een Schepper, die omziet naar het werk van zijn handen.

Een klein gedichtje wat tijdens de dienst klonk:

Je bewogenheid

Heeft goeds gezaaid

Je verhalen doen de ronde

Je dromen doen ons hopen

Je liefde vult de leegte.

Dat wensen wij Ria, de kinderen en allen die om hen heen staan toe; dat zij in de dagen van rouw en gemis getroost mogen worden door de liefde die Huib heeft achtergelaten.

Greet Bijl



In Lux Mundi, de gereformeerde kerk van Lexmond, wordt komende zondag een nieuwe predikant bevestigd, Harmke Heuver. Het is fijn dat die gemeente weer een eigen dominee heeft. Zij schreef het onderstaande gebed, dat ik graag met u deel.

Als er muren

*Als er muren voor ons staan,
doe ons dan de gaten zien
waar het licht doorheen valt,
waardoorheen we verder kunnen kijken.*

*Als er bergen voor ons oprijzen,
doe ons dan de paadjes zien
waar onze voeten kunnen gaan,
waarlangs we verder kunnen komen.*

*Als de mist ons overvalt,
doe ons dan de kansen zien
om stil te staan, stilte te voelen
waarin we bij U kunnen komen.*

*En God, misschien,
als we moed hebben,
help ons dan het ook te maken:
die gaten, die paadjes, die kansen. Amen*

Annette Driebergen

Doop- en gedachtenisboek

In de hal van de kerk, bij de kleine versie van het levensloopbord, liggen in het kastje met de kaarsjes twee boeken. Het zijn een doop- en een gedachtenisboek.

Sinds de 'komst' van het levensloopbord worden de namen van wie zijn overleden en van onze dopelingen in die boeken gekalligrafeerd door Lisette van der Valk. Niet iedereen blijkt met deze gewoonte bekend te zijn, vandaar dit berichtje.



PEUTER & KLEUTER dienst



THEMA: "OP REIS MET ABRAHAM"
12 SEPTEMBER 2021 / AANVANG 16.00 UUR
ONTMOETINGSKERK NOORDELOOS