

ONTMOETINGSKERK



## Gemeentebrief Noordeloos, vrijdag 30 juli 2021 no. 30

### De diensten



### Diensten

Zondag 1 augustus

09.30 u ds. W. Bisschop uit Breda  
Collecte voor de diaconie

Volgende week 8 augustus

09.30 u dhr. K. Bos uit Goes  
Collecte voor de kerk

De diensten zijn ook rechtstreeks  
te volgen via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos>

Ook op de website staat een link  
naar deze site.

### Lief en leed

Cees en Anneke van Vught gaan 3 augustus verhuizen. Hun nieuwe adres is Snippengat 32 , 4205 XP Gorinchem. Veel woongenot in Gorinchem! Gelukkig blijven we ze wel in onze kerk ontmoeten.

Marco Ouwerkerk krijgt 2 augustus een zware operatie. We wensen Marco en Johanneke veel sterkte in deze spannende tijd.

Velen genieten van hun vakantie. Dat is fijn maar laten we ook denken aan mensen die thuis blijven en het fijn vinden spontaan een bezoekje te krijgen. Mensen alleen, waarvan familie op vakantie is, mensen met verdriet om verlies van dierbaren, aandacht is voor iedereen fijn. Ook dat is kerk zijn, omzien naar elkaar.

Onlangs las ik een prachtige zomerzegen uit het Nieuwliedboek 695:5 die ik met u wil delen.

Heer, raak ons aan met uw adem,  
Geef ons een vergezicht!  
Draag ons op uw vleugels,  
Zegen ons met uw licht!

Goede week.

Conny van Tussenbroek, ouderling

### Organist/pianist

Sjaak Kazen

### Ouderling van dienst

Gerdien van Mourik

### Lector

Yvonne Kazen

### Kerkbloemen



De bloemen zijn gebracht bij  
mw. A. Nieuwenhuizen-Slob

### Jarig in augustus

2-8 dhr. C.H. Bovekerk  
10-8 mw. Janneke de Bruijn  
18-8 mw. W.K. Slob-Alting  
19-8 dhr. G. Bos  
21-8 dhr. T.C. Hoffman

### Koffieschenken

Carolien Vreugdenhil en  
Conny van Tussenbroek

### Collecteopbrengsten

18-7 Diaconie € 368,15  
25-7 Kerk € 213,05

# Collecte voor de diaconie

Aanstaande zondag collecteren we voor het werk van de Diaconie. En dat werk is zeer divers. Het is soms heel lokaal, andere keren landelijk en dan weer internationaal.

- **Lokaal** bijvoorbeeld doordat wij renteloze leningen ter beschikking stellen aan mensen die vastlopen en daarmee tijdelijk geholpen zijn. Dit doen wij in samenwerking de stichting "Schuldhulpmaatje" (die wij ook financieel steunen). Maar ook door bijvoorbeeld in onze regio het werk van het Dovenpastoraat, het Hospice en de Voedselbank financieel te ondersteunen.

- **Landelijk** werken wij regelmatig samen met Kerk in Actie, via het 'Diaconaat Binnenland' bieden we ondersteuning aan (dakloze) vluchtelingen, jonge ex-gedetineerden en prostituees bij het opbouwen van een nieuw leven.

- Het **wereldwijde** diaconaat omvat onder meer de situaties waar noodhulp gevraagd wordt, bijvoorbeeld als gevolg van extreme droogte of juist wateroverlast als gevolg van tropische stormen en overstromingen.

Help ons anderen te helpen, dichtbij en ver weg. Steun het werk van uw diaconie.

U kunt u gift in de collectezuilen doen bij de uitgangen van de kerk. Of door uw gift over te maken op het bankrekeningnummer van de Diaconie: NL82 RABO 0346 3028 38

Hartelijk dank voor uw steun!

De Diaconie.

## ***De kogel is door de kerk***

Vandaag nam ik de beslissing na veel weken van wikken en wegen. Ik ga me overschrijven naar het Open Pastoraat in Gorinchem. De voornaamste reden dat ik dit doe is een praktische. Ik deed mijn auto bewust van de hand en vind het per fiets regelmatig naar Noordeloos gaan een heel gedoe. Ik ben graag betrokken bij een kerkelijke gemeente en doe dan ook graag actief mee en zal dit gaan doen bij het Open Pastoraat. Ik schreef me al in voor het koor Pastorale en ga ongetwijfeld ook verder actief een steentje bijdragen. En dit alles dan op loopafstand. Al weer twaalf jaar geleden nam ik met mijn keuze om te gaan wonen in Gorinchem al enigszins afstand van de kerk in Noordeloos. Juist omdat ik echter deze kerkelijke gemeente zo prettig vind, heb ik er moeite mee om de band helemaal door te knippen. Met Ans, mijn wijkouderling, sprak ik af dat zij ervoor gaat zorgen, dat ik de wekelijkse nieuwsbrief blijf ontvangen. Hier ben ik heel blij mee. Kan ik nog een beetje meeleven en soms gewoon een dienst in Noordeloos bijwonen.

Het ga jullie goed.

Inie Paulus



Via deze weg willen we iedereen hartelijk bedanken voor de belangstelling in onze trouwdag.

Bedankt aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de prachtige dienst.

Bedankt aan iedereen die vanachter een scherm heeft meegenoten van de dienst.

Bedankt voor alle kaarten en alle liefde.

Ronald en Jiska de Groot

## **Vakantie**

Vanaf 23 augustus ben ik weer beschikbaar voor het werk in de gemeente. Voor pastorale zaken kunt u terecht bij de wijkouderling. Wie dringend een predikant nodig heeft, kan contact opnemen met onze scriba Gerdien van Mourik (0183-581080 of 06-23601471) of met voorzitter Rudolph de Jong (06-51183010). Zij weten de weg.

Een goede zomer gewenst!

Annette Driebergen