

ONTMOETINGSKERK



Gemeentebrief Noordeloos, vrijdag 25 juni 2021 no. 25

## KERKDIENTST



### Diensten

Zondag 27 juni

09.30 Dienst met doventolk  
o.l.v. mw. G. Bijl-Bor  
Collecte voor de kerk

Volgende week 4 juli

09.30 Overstapdienst o.l.v.  
ds. Annette Driebergen  
Collecte voor KIA-binnenlands  
diaconaat

De diensten zijn ook rechtstreeks  
te volgen via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos>

Ook op de website staat een link  
naar deze site.

### Lief en leed

De zorgen bij **Jan en Fie van der Meulen** zijn nog niet veel kleiner. Afgelopen weekend was het zelfs bijzonder spannend, maar daar kwam Jan toch weer doorheen. Hij is strijdlustig en hoopt op nog een stukje leven. Op dit moment is hij nog in het Beatrixziekenhuis.

Naar de mens gesproken is **Geert de Jong** in het laatste stukje van zijn leven. Voor hem, Wilma en hun kinderen betekent dat verdriet. Laten we in gebed om hen heen staan.

Op vrijdag 2 juli trouwen **Jiska Wallaard en Ronald de Groot**. De voorbereidingen voor die feestelijke dag zijn in volle gang. Om 14.30 uur is op die dag de zegenviering in onze kerk. Voor gemeenteleden is die digitaal bij te wonen. Ik mag zelf in die dienst voorgaan en ervaar het als een voorrecht om dat te mogen doen. Jiska's klas zal bij die viering aanwezig zijn. (Vorige week gaf ik Ronald een verkeerde achternaam, oeps. Met excuus natuurlijk!)



### Organist/pianist

Peter Veen

### Ouderling van dienst

Arie Slob

### Lector

Yvonne Kazen

### Collecteopbrengst 20 juni

Project € 703,35

### Kerkbloemen

De bloemen zijn gebracht bij dhr. D. van Halm met de hartelijke felicitaties voor zijn verjaardag.



### Jarig in juli

1-7 dhr. J. Bak

6-7 mw. J.M. Koot-Aten

13-7 mw. J.G. Blokhuis-Veenstra

28-7 mw. J.W.P. de Vries-Brouwer



### Collecte aanstaande zondag

Deze zondag is de collecte voor het gewone werk van de kerk. Uw gaven zijn welkom in de collecteboxen in de kerk en op bankrekening NL46 RABO 0346 3035 83 ten name van Gereformeerde Kerk Noordeloos onder vermelding van Collecte voor de Kerk.

# Van onze predikant

Voor wie zoekt naar nabijheid van God dit gebed van Theresia van Avila (1515-1585):

*Mijn God,  
ik hoef niet naar de hemel te klimmen  
om met U te spreken  
en bij U mijn vreugde te vinden.  
Ik moet mijn stem niet verheffen  
om met U te praten.  
Al fluisterde ik heel zacht,  
U hoort mij reeds; want U bent in mij,  
ik draag U in mijn hart...*

*Om U te zoeken,  
heb ik geen vleugels nodig,  
ik heb me enkel stil te houden,  
in mijzelf te kijken,  
me niet te verwijderen  
van een zo hoge Gast.*

*Als bij mijn broeder,  
mijn beste vriend,  
mag ik bij U vertoeven,  
U zeggen wat mij kwelt,  
U vragen mij te helpen: ik weet  
dat Gij mijn God en Vader zijt  
en ik uw kind.*

Annette Dribergen

## Wijkindeling

Na de zomer verschijnt de nieuwe Kerkgids, waarin onder andere informatie over de wijkteams te vinden is. Voor de helderheid geef ik, na de wisseling van de wacht vorige week, nu ook alvast een overzicht:

**Wijk 1:** wijkouderling Anita Wallaard, wijkdiaken Annemarie Aanen, wijkbezoekers Tineke Schakel en Aty Wijsman.

**Wijk 2:** wijkouderling Bartha Nieuwland, wijkdiaken Reinoud de Leeuw, wijkbezoekers Annemiek Bos en Willy Lodder.

**Wijk 3:** wijkouderling Ans van Vuren, wijkdiaken Nico Verheij, wijkbezoekers Aria Bor en Arianne Harrewijn.

**Wijk 4:** wijkouderling Karin Hartevelde, wijkdiaken Janneke Boom, wijkbezoekers Gonda Romeijn en Nel den Hertog.

**Wijk 5:** **wijkouderling vacant**, wijkdiaken Ria Kon, wijkbezoekers Jolanda den Toom en Margriet van der Werff.

**Wijk 6:** wijkouderling Conny van Tussenbroek, wijkdiaken Arjan Verhaar, wijkbezoekers Arie Harrewijn, Hannie de Groot en Wendy Vonk.

**Hieronder en op de volgende pagina de nieuwe ambtsdragers en wijkbezoekers**



Annemarie Aanen - diaken

Maartje Aantjes - jeugddiaken

Ria Kon - diaken

Henry Kool - ouderling/leerkrantenmeester

Ans van Vuren - wijkouderling



## Vooruitblik (1 en 2)

Met 10 overstappers, tieners uit groep 8, wordt de overstapdienst voorbereid. Volgende week, **4 juli**, is het zover. Natuurlijk zijn deze 10 met hun gezinnen in de kerk, maar gelukkig is er ruimte voor meer gemeenteleden. Fijn om ook als gemeente om deze jongeren heen te kunnen staan. Eén van de tieners zal - op haar eigen verzoek - worden gedoopt. Dat moet een bijzonder moment zijn voor iedereen!



De tweede vooruitblik is zichtbaar in onderstaande poster. Natuurlijk weer van de hand van Wim van Wijngaarden: op **11 juli** om 17.00 uur is er een buitendienst bij de molen aan de Noordzijde.

# BUITENDIENST

ZONDAG 11 JULI 2021  
BIJ DE MOLEN IN NOORDELOOS



**THEMA: "BUITEN(GEWOON)LEVEN"**  
NEEM JE EIGEN STOEL EN LIEDBOEK MEE  
VOOR WIE WIL, IS ER DE MOGELIJKHEID OM NA DE VIERING SAMEN TE ETEN,  
NEEM JE ZELF IETS MEE? / AANVANG: 17.00 UUR



# Van de kerkenraad

---

## Weer een stap vooruit

Landelijk zijn er weer verruimingen aangekondigd, die ook invloed hebben op de maatregelen die we in de kerk hebben ingesteld.

### Mondkapjes niet verplicht

Vanaf zondag vervalt de mondkapjesplicht. In onze kerk is overall afstand houden geen probleem en daarom zijn mondkapjes niet meer nodig. Mensen die zich daar prettiger bij voelen mogen deze natuurlijk gerust blijven dragen.

### Zingen start langzaam op

We gaan het samen zingen weer langzaam opstarten! Voorin de kerk zullen nog steeds zangers staan. Mee neuriën met de zangers mag sowieso. Daarnaast beginnen we met ingetogen samenzang bij het slotlied en een gezamenlijk gezongen Amen na de zegen. We gaan nog niet volledig zingen. We willen namelijk dat iedereen die nog niet is ingeënt zich ook veilig kan voelen in de kerk.

### Aantal kerkgangers

De kerkrentmeesters en kosters kijken samen naar het maximaal aantal kerkgangers dat we kwijt kunnen met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Dat zullen er niet heel veel meer dan de huidige 70 zijn, maar iets erbij lukt hopelijk wel en zelfs een beetje is weer een stapje in de goede richting! De richtlijnen vragen ons nog steeds om met reserveringen te werken. Het is dus heel belangrijk dat we allemaal gebruik maken van kerktijd.nl. Verderop leest u nog even hoe dat ook alweer werkt.

### Koffie

Ook zullen we ons weer laten bedienen van het 'sacrament van de koffie'. Dat doen we buiten en alleen als het weer het toelaat.

### Tot slot

Zo hebben we in korte tijd al best wat positieve stappen gemaakt en zullen dat in de komende periode blijven doen. Op naar september, wanneer we elkaar hopelijk weer allemaal samen mogen begroeten!

Rudolph de Jong, voorzitter

Gerdien van Mourik, scriba



# Column

---

## Zomer symfonie

Een ongerept blauwe lucht daagt uit de dag goed te besteden.

Tot 's avonds laat is alles buiten in juichstemming. De mooiste tijd van het jaar!

Per fiets verplaats ik me door een waar vogelconcert in de zoet zinderende zomer.

Slechts één enkele doodgereden eend op de weg herinnert eraan dat we nog niet in het paradijs zijn.. Zelfs de grootste lezegrim heeft nu een smile.

Precies in deze mooie tijd mogen we weer met een groter aantal de kerk binnen. Hoe fijn is het elkaar weer te zien, al die blije gezichten! En ook nog eens buiten koffie gedronken!

De rozen staan na de regen vannacht gelukkig te wiegen in een zachte bries.

Als je heel goed luistert kun je ze horen giechelen...

Bijna constant klinkt het ge'koekoek' van de koekoek. (En dien overeenkomstig in het riet de karekietzang)

Zijn roep is deze dagen als het puntje op de i en maakt het sfeerplaatje af...

Zoals een spelend carillon in de kerktoren wanneer je winkelt in een gezellig plaatsje.

Omhoogkijkend naar die verbluffend blauwe lucht, ontwaar heel ik hoog een rondcirkelende buizerd. Is het mogelijk dat hij van daaraf iets beneden kan ontwaren?

Of is zijn prooi een hoog zwevende zwaluw? En hoe verbazend is het dat die slechts een paar weken terug tussen de zebra's in Afrika vloog...

Heerlijk om je sores te laten relativeren door de natuur.

De meidoorns zijn uitgebloeid, zolang er naar uitgekeken hebbend, doet het bijna pijn dat het over is..

Ook de langste dag is al voorbij, maar nog steeds heerlijk lang avondlicht... En wat doen wij? Precies hetgeen wat we altijd doen: Tv kijken. Het is detective maand, bovendien EK voetbal... dus kijken. Hoe zonde is het om het kikkeravondconcert te veronachtzamen? Je zou er zomaar jaloers op worden.

Wanneer zullen wij weer zo enthousiast zingen?

*Roos*

