

ONTMOETINGSKERK



Gemeentebrief Noordeloos, vrijdag 18 juni 2021 no. 24

KERKDIENTST



Diensten

Zondag 20 juni

09.30 ds. Annette Driebergen
Afscheid en bevestiging van
ambtsdragers en wijkbezoekers.
Collecte voor Project 'Help de kerk
in Syrië'

Volgende week 27 juni

09.30 ds. G.H. Frederikze uit
Harderwijk

Dienst met doventolk

Collecte voor de kerk

De diensten zijn ook rechtstreeks
te volgen via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos>

Ook op de website staat een link
naar deze site.

Lief en leed

Geke van Dalen werd vorige week plotseling in het ziekenhuis opgenomen en geopereerd. Dat was schrikken! Gelukkig is ze weer thuis en kan ze tijd nemen om in alle opzichten hiervan te herstellen. Geduld gewenst!

Er zijn wat zorgen bij **Jan en Fie van der Meulen**. Een korte ziekenhuisopname voor Jan veroorzaakt altijd weer een stukje extra kwetsbaarheid. Ze blijven dapper hopen op stabiliteit. We bidden voor hen om liefde en nabijheid van God en mensen.

Laten we blijven denken aan **Geert en Wilma de Jong** en hun kinderen. Eerder meldde ik al dat er geen behandelmogelijkheden meer zijn voor Geert. Dat is in alle opzichten ingrijpend.

Op vrijdag 2 juli trouwen **Jiska Wallaard en Ronald de Jong**. De voorbereidingen voor die feestelijke dag zijn in volle gang. Om 14.30 uur is op die dag de zegenviering in onze kerk. Voor gemeenteleden is die digitaal bij te wonen. Ik mag zelf in die dienst voorgaan en ervaar het als een voorrecht om dat te mogen doen. Jiska's klas zal bij die viering aanwezig zijn.



Organist/pianist

Pim Lodder

Ouderling van dienst

Elsbeth de Leeuw

Lector

Wies Harrewijn

Collecteopbrengst 13 juni

Kerk € 485,95

Kerkbloemen

De bloemen zijn gebracht bij
dhr. Peter Baan, voor zijn verjaardag.
Nog van harte gefeliciteerd!



Collecte aanstaande zondag

Project in Syrië

Kerk als baken van hoop

U financiële steun is van groot belang voor de kerken in Syrië. Zij ondersteunen daarmee honderden gezinnen in nood. Maak alstublieft uw bijdrage over op rek.nr NL65RABO 0346309158 o.v.v. project Syrië.

Van onze predikant

Met het oog op komende zondag vond ik dit lied van Alfred C. Bronswijk:

*De eerste kreeg er vijf, de and'ren twee en één,
talenten om te zijn, niet voor zichzelf alleen.*

*Want wie hier leeft op aard voor eigen lust en eer,
begraaft het zonnelicht, verbreidt geen leven meer.*

*Maar hij, die geeft en deelt met blijde gulle hand,
zijn leven wordt vervuld met tekens van Gods land.*

*En wie met liefde werkt, het kleine uitvergroot
en méér ziet dan zichzelf, brengt leven in de dood.*

*Gezegend is de mens, die weet van het talent
van liefde, hoop, geloof: zij/hij is God toegewend.*



Annette Dribergen



Bij de dienst van komende zondag

Ik hoop dat u het nog kent: het beeld van de dans van de spreuwen, gebruikt als beeld voor de gemeente, op de startzondag in september 2020. Die dans lukt, omdat iedere spreuw let op zeven andere spreuwen. Dat vertelt dat iedere vogel nodig is om te blijven dansen.

Zo is dat ook in de gemeente. Nu we zondag nieuwe ambtsdragers bevestigen en wijkbezoekers verwelkomen, worden we bepaald bij het 'ambt van alle gelovigen'. In 1 Petrus 2:1-10 horen we woorden die daarnaar verwijzen.

Thema van de dienst: *Spreuw onder de spreuwen.*

Wisseling van de wacht

We nemen deze zondag **afscheid van ambtsdragers:**

Paula Buizert, Dinie Haag, Wim Hoeke, Henri Kon, Huib Kraaijeveld, Mariandel Robbertsen en Arie Slob.

Ze hebben drie, vier of vijf jaar een ambt op zich genomen en daaraan op eigen wijze vorm gegeven. In de kerkenraad en in de diverse geledingen hebben zij hun inbreng gehad. Dat was waardevol en verrijkend, voor onze gemeente en hopelijk ook voor henzelf. Nu mogen ze die taak loslaten en dat is goed. Ik weet niet of iedereen zich realiseert hoe bijzonder het is dat we die periode van drie (en voor sommige functies vier) jaar zo kunnen vasthouden. Dat maakt dat er een overzichtelijke tijd is om je in te zetten voor de gemeente én dat je weet wanneer je die taak ook kunt loslaten. In de dienst zeggen we: 'Dank je wel' voor de manier waarop iedereen dat heeft gedaan.

We nemen ook **afscheid van wijkbezoekers:**

Peter Baan, Arien Brouwer, Marjan de Bruijn, Ria van Gils, Ria Kon, Nel Korevaar en Inie Paulus.

Een aantal van hen heeft vanaf het begin van de nieuwe pastorale structuur met wijkteams meegewerkt. Het is goed dat werk ook te mogen loslaten en de verantwoordelijkheid voor wie aan je is toevertrouwd over te dragen aan iemand anders. Het is mooi om te zien hoe het teamwerk zich in de loop van deze jaren heeft ontwikkeld: steeds meer het gevoel van 'samen een wijk dragen'. Dat geeft verlichting voor de ambtsdragers en een gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ook tegen de wijkbezoekers zeggen we in de dienst 'Dank je wel', voor alle trouw, toewijding en inzet.

Nel den Hertog was wijkbezoeker in wijk 3, maar verruilt die plek voor een plaats in het team van wijk 4. Fijn!

Wisseling van de wacht (vervolg)

In de dienst worden als **nieuwe ambtsdragers** bevestigd:

Annemarie Aanen en Ria Kon als diakenen, Maartje Aantjes als jeugddiaken, Henny Kool als ouderling-kerkrentmeester en Ans van Vuren als wijkouderling.

Voor de een is de kerkenraad al bekend terrein, anderen stappen voor het eerst in en voelen daarbij best enige spanning. Begrijpelijk en voorstelbaar. In de dienst ontvangen de nieuwe ambtsdragers een zegen voor onderweg. Dat is een allereerste basis om deze taak te kunnen dragen. Verder wordt de gemeente aangesproken en aangespoord om mee te leven, te bidden en te laten merken dat het werk in de kerk wordt gedragen door iedereen. In de dienst zeggen we: 'Fijn dat jullie meedoen!'.

Er ontbreekt nog één ouderling. Natuurlijk vinden we dat als kerkenraad jammer. Het is een extra signaal naar ons allemaal om de pastorale en diaconale zorg samen te dragen, zeker in de vacante wijk!

We verwelkomen zondag als **nieuwe wijkbezoekers**:

Annemiek Bos, Aria Bor (die er komende zondag niet bij kan zijn), Hannie de Groot, Arianne Harrewijn en Wendy Vonk.

Ze worden deel van een van de wijkteams en dragen daarin samen met de wijkouderling en -diaken het pastorale werk. Daar zijn we blij mee, want 'samen zijn we kerk'.

In een volgende gemeentebrief wordt helder wie waar zal worden ingezet.

Ik verheug me op een bijzondere zondag!

Annette Driebergen



Verruimingen

Lieve leden en vrienden van de Ontmoetingskerk,

De verruimingen gaan nu toch echt doorzetten. Nu het werkelijk kan gaan we als Ontmoetingskerk natuurlijk mee in deze positieve flow!

Concreet betekent dit dat we het totale aantal aanwezigen bij de kerkdiensten opschalen naar 70. Aankomende zondag zal dat voor het eerst gebeuren. En om het extra feestelijk te maken gaan we bij goed weer buiten koffiedrinken! Deze eerste keer zelfs met een feestelijke-cake, voor de nieuwe ambtsdragers en wijkbezoekers en voor iedereen die aanwezig is of langskomt. Wat geweldig dat dit weer kan en mag!

Zo gaan we langzaam en op verantwoorde wijze verder. Later in het jaar, we hopen op medio september, kunnen we mogelijk weer helemaal open. We gaan u nog niet vertellen 'hoe', dat is een verrassing, maar dat gaan we dan wel met ons allen uitgebreid vieren! Let de komende periode vooral op. Mogelijk worden er stiekem al wat tipjes van de sluier opgelicht....

Voor nu een hartelijke groet,

Gerdien van Mourik, scriba
Rudolph de Jong, voorzitter



Hulde aan onze kanjers van beeld en geluid

In een jaar tijd kan er veel gebeuren én veel veranderen. Door de komst van het Coronavirus moesten in maart vorig jaar alle kerkdiensten in de Ontmoetingskerk plotsklaps worden gestaakt en zaten we even plotsklaps thuis aan de livestream, eerst via YouTube en later via Kerkdienstgemist.nl. Slechts een korte tijd in zomer en herfst konden we – en dan ook nog maar met beperkte aantallen – op zondagmorgens ter kerke. Het gros van de gemeenteleden was thuis op de techniek aangewezen. Een geluk bij een ongeluk was dat we via de moderne communicatiemethoden ook veel ‘meevierders’ van buiten in onze diensten mochten verwelkomen, tot in de verste uithoeken der aarde.

Vele mensen hebben het mogelijk gemaakt om onder de lastige corona-omstandigheden onze kerk door te laten draaien. Nu in ons land Corona steeds meer bedwongen lijkt en we op de drempel staan van het versoepelen en opheffen van allerlei beperkende maatregelen, is het hoog tijd speciaal de kanjers in het zonnetje te zetten die dit allemaal technisch mogelijk hebben gemaakt. Dat zijn in het bijzonder:

- **Jan Vink, onze kerkrentmeester voor Beeld en Geluid,**
- **Peter Oosterlee, zijn voorganger in het College van Kerkrentmeesters, en**
- **Henri Kon, de voorzitter van het College.**

De afgelopen week is hun door het College van Kerkrentmeesters en de Kerkenraad namens de hele gemeente een blijk van waardering overhandigd als dank voor hun tomeloze inzet, zelfs in nacht en ontij. Ook de hulp van vele andere klussers met gouden handjes zij hier met ere genoemd.

Inmiddels staat er een prachtige livestream installatie van de firma Schaaap Sound. Is er voor de opnames en uitzendingen een regiemeubel geplaatst dat helemaal past bij het interieur van de kerk. En passant zijn de oude beamer en het projectiescherm vervangen door een groot LED-scherm. En is ook nog de geluidsinstallatie uit de keuken naar het regiemeubel verplaatst. Honderden meters kabels zijn er getrokken en verlegd en – niet onbelangrijk – goed aan elkaar geknoopt en met de apparatuur verbonden. Want het werkt!

Het is nu aan de bedienaars (regisseurs, ‘beamisten’) en de gebruikers (de brengers van de Blijde Boodschap in beeld en geluid) om de installatie optimaal te laten werken en te benutten!

Niet in de laatste plaats willen we ook iedereen die dit allemaal financieel mogelijk hebben helpen maken nogmaals hartelijk danken!

Hopelijk zal Corona verwelken en vergaan, maar je hoeft geen helderziende te zijn om te voorspellen dat livestream vanuit de Ontmoetingskerk altijd zal blijven bestaan.

Rudolph de Jong en Hendrik van Vuren



Oppas en kindervoordienst

Wat fijn dat we elkaar weer kunnen ontmoeten in de kerk!
We hebben alleen besloten om de oppas en kindervoordienst pas na de zomervakantie (vanaf zondag 5 september) weer op te starten.

Vanaf nu zal ik coördinator en aanspreekpunt zijn voor de oppas en kindervoordienst. Lijkt het je leuk of weet je iemand die het leuk vindt om straks ook mee te draaien om op de kleintje te passen of leiding te worden van de kindervoordienst? Dan hoor ik dat graag:
paula.buizert@gmail.com / 06-55768682.

Ode aan Wim

Lieve leden en vrienden van de Ontmoetingskerk,

Door corona was het even in de vergetelheid geraakt, maar gelukkig: de expositie van onze Wim van Wijngaarden is weer te bezoeken en te bewonderen in het Reghthuys te Giessenburg. En ik zou deze van harte bij jullie allemaal willen aanbevelen. Het kan nog net!

Vlak voor de lockdown vond de opening plaats, waar ik samen met Victoria en Veerle naar toe ben geweest. Ik kan u zeggen, het is meer dan de moeite waard om een kijkje te nemen. Je herkent al snel de specifieke hand van Wim in de kunst die je daar aantreft, zoals wij die ook kennen in de 'huisstijl' van onze gemeente.

Maar daarnaast zie je ook hele andere kunstuitingen van zijn hand, zoals beroemde platenhoezen, met een subtiele aanpassing: al zijn kleinkinderen zijn in een hoes opgenomen. Zo zie je de Beatles oversteken op Abbey Road, met daartussen een kleine Van Wijngaarden! Heel erg mooi gedaan en prachtig om te zien!

En aanplakbiljetten voor jazzfestivals, feesten, bijeenkomsten, trouw-, feest- en gelegenheidskaarten. Dikke boeken met limericks, voorzien van een tekening en vaak doorspekt met humor en/of een mooie religieuze boodschap. Daarover zei Wim eens tegen me: 'Onze lieve Heer heeft ons geschapen en daarnaast heeft Hij ook de humor aan ons gegeven. Ik geloof dat we daar gebruik van mogen maken en dat ze daarboven er vast ook om kunnen lachen!' *Mee eens Wim!*

En tenslotte is er, wat ik dan maar noem, het 'kerk-hoekje', een overzicht van een deel van het werk dat Wim voor onze kerk heeft gemaakt, zoals het levensloop-bord en verschillende aankondigingen.

En daarom dit keer een...

Ode aan Wim!

want...

Met pen weet hij kunsten te maken

Met kleur menig hart aan te raken

Secuur in zijn werk

Zo vaak voor de kerk

Creëert hij een stevig baken!

Een hartelijke groet,

rudolph



Column

Als we als kerk weer samen mogen komen

Ik verheug me erop straks iedereen weer te zien. Dat heb ik ontzettend gemist. Dat merk je bij een toevallige ontmoeting met een kerklid.

Je voelt een speciale band.

Je realiseert je ineens dat je iets mist, wat je altijd voor gewoon hebt gehouden.

Dat is een van de weinige positieve dingen die Corona ons heeft gebracht.

Wat mij in deze periode ten aanzien van het gemeentezijn verder duidelijk is geworden;

We mogen een proeftuin zijn, een omgeving waarin we kunnen en mogen oefenen. Omgaan met onszelf en anderen. Omgaan met onze eigen fouten en gebreken.

We kunnen en mogen hiervoor als kerkgemeenschap een atmosfeer creëren waarin we kunnen “oefenen” zonder direct afgerekend te worden op onze fouten, zonder dat we be- en veroordeeld worden. Hier kunnen we het verschil maken.

We weten wat ons is voorgehouden, voorgedaan. We weten ook wat er fout gaat in deze wereld. We weten dat we hier iets aan mogen en kunnen doen.

We mogen door onze manier van leven hier iets aan te doen.

Laten we zuinig zijn op onze eigen “proeftuin”.

Laten we er daarom een ongekend groot feest van maken als we elkaar als broeders en zusters weer kunnen ontmoeten.

Dat we weer samen kunnen en mogen zijn. Dat we weer eens iets spannends en spiritueels met elkaar kunnen en mogen doen

We hebben in deze coronatijd kunnen ervaren dat het niet zo vanzelfsprekend is als we dachten.

Laten we daarom elkaar vasthouden, wat dan gelukkig weer kan, letterlijk en figuurlijk. Letterlijk in de zin van een korte aanraking, een hand op je schouder, een fysieke bemoediging, oh zo belangrijk.

En figuurlijk in de zin van elkaar ondersteunen, steun geven en versterken.

Laten we dit groots vieren.

Een nieuwe start, een nieuw begin.

Juni 2021

Thijs Brouwer

