



KERKDIENTST



Diensten

14 maart

4^e zondag veertigdagentijd

Ds. J.M. Aarnoudse uit Dordrecht
Collecte voor Project 'Help de kerk
in Syrië' (zie pagina 3)

21 maart

5^e zondag veertigdagentijd

09.30 ds. Annette Driebergen
Collecte voor de diaconie

De diensten zijn ook rechtstreeks
te volgen via:

[https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-](https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos)

[Noordeloos](https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos)

Ook op de website staat een link
naar deze site.

Nieuwe ambtsdragers

Afgelopen week is de zoektocht gestart naar nieuwe ambtsdragers. Het is mooi als ook die zoektocht gedragen wordt door gebed. Daarom: bid dat wie benaderd wordt een ambt op zich te nemen in geloof een beslissing kan nemen! Met woorden van ds. René de Reuver:

*Heer, onze God, wat een zegen dat de kerk van U is,
dat U zelf haar toekomst bent.
Dank dat U ons telkens weer roept om samen kerk te zijn,
een vindplaats van geloof, hoop en liefde.
Een plek om op adem te komen,
waar we ons gedragen weten door uw liefde.
Dank dat U mensen, met al hun aarzelingen en twijfels,
wil gebruiken als ambtsdrager.
Het is dat U roept, anders zouden we nooit ja zeggen.
Dank, dat we niet eerst examen moeten doen,
maar gewoon kunnen meedoen op onze eigen manier.
Dank dat ambtsdragers hun talenten mogen inzetten
voor de opbouw van uw kerk.
Inspireer mensen door uw Geest.
Geef wijsheid om te onderscheiden waarop het aankomt.
Schenk ons uw Geest,
dat het werk in de kerk tot zegen mag zijn van mensen,
en tot eer van uw Naam. Amen.*

Annette Driebergen

Organist

Dick van der Garde

Lector

Conny van Tussenbroek

Ouderling van dienst

Jonneke Verhaar

Kerkbloemen



De bloemen zijn deze week gegaan naar twee jarigen:
Mw. G.W. Buitendijk en
Mw. F. Blokland-Groen.
Nog van harte gefeliciteerd!

Lief en leed

Rinus Vink werd voor een aantal dagen opgenomen in het ziekenhuis. Hij is thuis, maar wordt aanstaande maandag opnieuw opgenomen, voor een groot vervolgonderzoek en mogelijk een ingreep. Rinus en Annie zijn vol goede moed, maar het zijn voor hen ook spannende dagen. We bidden voor hen om nabijheid van God.

Op vrijdag 12 maart is Els Kamp opgenomen in het Beatrix ziekenhuis met een longontsteking. We wensen haar van harte beterschap.

Van onze predikant

We gedenken Arie Korevaar

Op 18 februari overleed onze broeder in Christus Arie Korevaar. Onverwacht. Zijn koffer voor vertrek naar huis stond klaar, hij had zijn terugkeer al aangekondigd, maar het werd uiteindelijk een andere reis. Arie overleed in Zuid-Afrika en is 65 jaar geworden.

Arie was een reiziger in hart en nieren. Dat was hij voor zijn werk, maar het paste ook echt bij hem. Ontdekken, onderweg zijn, nieuwe werelden zien, genieten van schoonheid, van mensen, hier, maar ook op zoveel andere plekken in de wereld. Hij was veel op reis, maar zijn hart was altijd verbonden met de

vaste basis van zijn bestaan. Dat was Willy, dat waren zijn kinderen Hans, Marie Anne en Tim. Hij kon onderweg zijn omdat zij zijn thuisbasis vormden.

Arie groeide op in een kerkelijk milieu, met stevig geloof en vaste stellingen. In de loop van zijn leven werd zijn blik breder en leefde hij steeds meer met vragen, eerder dan met antwoorden. Die vragen hadden ook te maken met de onmacht die hij voelde rond dingen in het leven die zich niet lieten oplossen. Arie was van de oplossingen, hij regelde, organiseerde, bedacht en kreeg zo heel veel voor elkaar. Maar zaken als ziekte en pijn lieten zich niet organiseren of oplossen. Dat deed hem pijn.

Op hun trouwdag kregen Willy en Arie een stukje mee uit de geschiedenis van Jakob, het moment waarop hij droomt en een ladder naar de hemel ziet én woorden van God meekrijgt als belofte onder zijn leven: Ikzelf sta je terzijde, ik zal je overal beschermen waar je ook heen gaat. Die woorden voor Jakob bleken ook voor Arie waar. Zelfs nu, geloven we, nu zijn laatste reis op deze manier eindigde.

We geloven dat de engelen die op de ladder naar boven gaan, zijn leven tot bij God hebben gedragen. We geloven dat zij ook ons leven, ons verdriet, onze zorgen meenemen naar de hemel en uit die hemel troost en nabijheid van God naar de aarde brengen. Zo moet iedereen verder, zonder Arie, in groot vertrouwen de toekomst tegemoet. We bidden voor Willy, Hans, Marie Anne en Tim, voor de kleindochters Linn en Floor, voor de moeders en voor allen die hem zullen missen om die troost en nabijheid.

Annette Driebergen



Op weg naar Pasen, doe je mee?

We zijn op weg naar Pasen. Een feest om samen te vieren. We weten dat dat nog niet kan, in ieder geval nog niet samen in de kerk. Maar we kunnen wel verbonden zijn. Daarom deze vraag: **Doe je mee?** Op Paasmorgen laten we met elkaar iets zien van het feest van de opstanding.

Daar zijn heel veel mensen voor nodig! Ieder die wil meedoen, krijgt van mij een woord. Dat woord schrijf, print, schilder of plak je en je maakt een foto van jezelf met dat uitgewerkte woord (Kijk maar naar de voorbeeldfoto's).

Mail - predikant@ontmoetingskerk.nl - of app naar Annette (06-10122415) om jouw woord te



Collecte voor Project 'Kerk als plek van hoop in Syrië'

Herstellen van kerken is van wezenlijk belang voor de opbouw van Syrië.

De kerk is het middelpunt van de gemeenschap, voor christenen en voor niet-christenen.

Een sterke kerk is voor Syriërs onmisbaar om het vertrouwen in hun land weer terug te krijgen.

Door de oorlog en corona is de economische situatie zeer zorgelijk, veel werkloosheid en faillissementen.

Kerk in Actie heeft een restauratiefonds opgericht om de herbouw van kerken financieel te ondersteunen.

Als broeders en zusters in nood zijn, dan help je ze. Als lichaam van Christus zijn we met elkaar verbonden, in vreugde en verdriet, in goede en moeilijke tijden.

Mogen we op uw steun rekenen? U kunt uw bijdrage overmaken op rek.nr. NL65RABO 0346 309 158 o.v.v. project de kerk als plek van hoop.

Namens de projectcommissie alvast hartelijk bedankt!

Janneke Boom



Bij de bloemen

Ik ben er voor jou.

Deze week hebben we het over de naakten kleden.

We zien niet zo snel iemand naakt rondlopen.

Maar toen Jezus gevangen werd genomen pakten ze al zijn kleren af. Vernedering ten top. Zeker in die tijd.

Je had geen bescherming meer tegen kou en zon.

Maar je identiteit, je waardigheid werd daarmee ook afgenomen. Hoeveel mensen worstelen er ook vandaag niet met wie ze zijn of hoe men vindt dat ze mogen zijn.

En dan komt het veel dichterbij. Want hoe wij tegen onze naasten doen kan daar heel veel in betekenen.

Ik heb het hart bekleed met veel kleuren: iedereen mag er zijn.

Ook de bloemen zijn van verschillende kleur vorm en afkomst.

Teken van acceptatie.



Hartelijke groet,

Mirjam van Genderen

Kinderwoorddienst thuis 40-dagentijd

Het thema van deze veertigdagentijd is Levensweg. Op het spelbord volgen we de weg van Jezus naar Pasen. We hebben afgelopen weken al verschillende stappen op het spelbord gezet. Weten jullie nog waar we vorige week gebleven waren? A.s. zondag gaan we weer een paar stappen vooruit op het spelbord.

Waar ik aan denk bij gras? Lekker met mijn blote voeten door het groene gras lopen. Of lekker voetballen op het grasveld. Picknicken op het grasveld bij de Donk. De geur van net gemaaid gras.

Waar denk jij eigenlijk aan bij gras?

Bekijk het plaatje van hiernaast: Wat doen de mensen in het gras? Zouden ze ergens op wachten? Daarover gaat het verhaal van zondag:

🔊 [KOZ-verhaal-20210314.mp3](#)



Rainbow



De verhalen van Rainbow gaan over de werken van barmhartigheid. Dat klinkt een beetje ingewikkeld, maar is het niet. Het gaat eigenlijk over hoe je voor iemand kunt zorgen.

Deze week gaat het over de naakten kleden.

Heb je kleren die je niet meer draagt? Gooi je deze weg, geef je deze aan familie? Of verkoop je deze?

Ook in Nederland zijn er veel mensen die niet genoeg geld hebben om kleding te kopen. Die mensen mogen wij niet in de kou laten staan. Dus gooi je kleding die je niet meer gebruikt niet zomaar weg, maar geef ze weg aan mensen die ze goed kunnen gebruiken.

Ook het speelgoed waar jij niet meer mee speelt kan je weggeven, zodat een ander kind er mee kan spelen.

En wanneer je zelf graag nieuw speelgoed wilt hebben, kan je ook zelf nieuw speelgoed maken! Gebruik hiervoor afvalmaterialen en knutselpullen en maak hier iets leuk van. Wedden dat je een leuke middag hebt!!