

Welkom door ouderling van dienst

Zingen/luisteren: psalm 43: 3 en 5 (orgelspel en tekst)

Stil moment voor persoonlijke voorbereiding

Bemoediging en groet

v.: onze hulp is in de naam van de Heer

a.: **die hemel en aarde gemaakt heeft**

v.: die trouw blijft tot in eeuwigheid

a.: **en niet laat varen het werk van zijn handen**

v.: Genade, vergeving, goedheid, ontferming en vrede  
van God, onze Vader, door Jezus Christus, de Heer.

a.: **Amen**

Over de dienst

Moment voor de kinderen

Lied voor de kinderen

Gebed

Gezongen vervolg van het gebed: Pelgrimsgebed – door Elbert Smelt en Rachel Rosier

[https://www.youtube.com/watch?v=TkiSgc\\_OLUA](https://www.youtube.com/watch?v=TkiSgc_OLUA)

Vader God U ken my naam  
My binnegoed en buitestaan  
My grootpraat en my klein verdriet  
My vashou aan als wat verskiet.

U ken my vrese en my hoop  
Die pad wat ek so kaalvoet loop  
Die pad het U lankal berei  
U maak die pad gelyk vir my.

Alle pelgrims keer weer huistoe  
Elke swerwer kom weer tuis  
Ek verdwaal steeds op U grootpad  
Soekend na U boardinghuis.

Moeder God U ken my waan  
My ego en my regopstaan  
Die drake waarteen ek bly veg  
U wys my altyd weer die weg.

U het my met U lig geseën  
Die lig strooi ek op iedereen  
Net U weet hoe my toekoms lyk  
Ek het niks, U maak my ryk.

Alle pelgrims keer weer huistoe  
Elke swerwer kom weer tuis  
Ek verdwaal steeds op U grootpad  
Soekend na U boardinghuis.

U ken my vrese en my hoop  
Die pad wat ek so kaalvoet loop  
Die pad het U lankal berei  
U maak die pad gelyk vir my.

Schriftlezing: Johannes 12: 20-33

Zingen: lied 982 - <https://www.youtube.com/watch?v=U3i6rcI5RSA>

Uitleg en verkondiging: *'Onder de grond'*

Zingen/luisteren: lied 625 (zang en tekst)

Gebeden, stil gebed, afgesloten met Onze Vader

Slotlied: lied 650: 1, 2, 3 en 4 (orgelspel en tekst)

Zegen

De collecte is bestemd voor de diaconie

'Aan de deur bij ....'