



KERKDIENTST



Diensten

21 februari

1^e zondag veertigdagentijd

09.30 u. kinderdienst met

ds. Annette Driebergen

Collecte voor KIA-werelddiaconaat

Meer informatie over de collecte

vindt u verderop in deze brief.

28 februari

2^e zondag veertigdagentijd

09.30 u. ds. E. H. Egberts uit Nijkerk

Collecte voor de kerk

De diensten zijn ook rechtstreeks te volgen via:

[https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-](https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos)

[Noordeloos](https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos)

Ook op de website staat een link naar deze site.

Lief en leed

Ik moet dit bericht beginnen met een verdrietige mededeling: afgelopen week is Arie Korevaar tijdens een verblijf in het buitenland overleden. Dat betekent diep verdriet voor Willy en voor zijn gezin. De omstandigheden maken dat er verder nog geen details over afscheid bekend zijn. Laten we biddend om Willy, Hans, Marie Anne, Tim en de kleindochters heen staan en hen zo opdragen aan de troostende nabijheid van God.

Voor jongeren, kinderen en leerkrachten is er komende week tijd om al het schoolwerk los te laten.

Natuurlijk ziet ook vakantie er in coronatijd anders uit. Hopelijk voelt het wel als tijd om op adem te komen. Voor leerkrachten, kinderen en gezinnen van de Christelijke Basisschool in Hoornaar is corona wel erg realiteit geworden. We denken aan wie deze dagen in quarantaine verblijft.

Voor deze dagen dit gedicht:

Tranen

*Zomaar een blad,
nat van de regen
in het prille morgenlicht.
Alsof de hemel
vannacht
ook tranen heeft vergoten.
Troostvolle gedachte
dat we niet alleen staan
in ons verdriet.*

Annette Driebergen

Organist

Rudolph de Jong

Lector

Sanne van Wijk

Ouderling van dienst

Anita Wallaard

Collecteopbrengst 14-2

Project: € 401,50

Jarig in februari

21-2 mw. M. de Groot-Verhoef

22-2 mw. A. Nieuwenhuizen-Slob

Kerkbloemen



De kerkbloemen zijn gebracht bij de familie Kooijman-Wallaard, dit ter bemoediging.

Van onze predikant

Vooruitblik: 21 februari - kinderdienst

Komende zondag, op de eerste zondag van de Veertigdagentijd, is er een kinderdienst vooral afgestemd op kinderen van de basisschool. Het thema is 'Levensweg'. Dat thema past bij het boekje dat alle kinderen van de basisschool via de goodiebag hebben ontvangen. We lezen het verhaal dat bij deze zondag hoort en ontmoeten daarin Jezus in de woestijn. Fijn dat er kinderen meedoen aan de dienst!

Natuurlijk is de dienst bedoeld voor iedereen, want vieren doen we samen. Op afstand, maar verbonden.



Goodiebag voor de Veertigdagentijd

Als het goed is, is bij ieder adres uit de Ontmoetingskerk een goodiebag voor de 40dagentijd bezorgd. Om zo samen stil te staan bij deze bijzondere tijd. Door het lezen van de dagelijkse stukjes in de kalender, de bol te zien ontluiken, linzensoep te koken. Hopelijk schept dat opnieuw iets van verbondenheid. Hopelijk helpen de materialen in de tas ook om intenser stil te staan bij de weg van Jezus en wordt zo ons geloof gevoed, versterkt en bevraagd.

Op de vastenkaart staat voor deze week de opdracht om een Paasgroet naar gevangenen te sturen. Hoe dat dit jaar kan, staat verderop in de gemeentebrief. Een gemeentelid schreef dit:

Ik ben er voor jou ...

Was u ook zo blij (en) verrast door de 'goodiebag' die wij ontvingen van de diaconie van onze Ontmoetingskerk? Wat een warm gebaar, wat een gevoel van verbinding met elkaar geeft zo'n zorgvuldig samengesteld tasje met inhoud. Er is vast veel tijd en energie in gestoken door de mensen van de diaconie en onze onvermoeibare predikant Annette. Zoals zo vaak hebben vele handen van vrijwilligers het werk licht gemaakt.

Het mag best eens (hier) gezegd en geschreven worden hoe fijn zulke acties zijn in de vorm van onder meer kleine cadeautjes. Juist in een ingewikkelde tijd van verwarring, afstand houden, onzekerheid, zorgen en verdriet.

Daarom een oprecht, groots en van harte gemeend DANK JULLIE WEL!



De soep smaakte tijdens het koude schaatsweekeinde overheerlijk! Met nog wat extra toevoegingen ook in de nog-niet-vastentijd een welkom gerecht!

En mocht u of jij wat anders willen doen met het zakje linzen: achterin de gemeentebrief vind je een recept van een broodje Linzenburger! Leuk om te maken met de jongsten uit ons midden!

Een dankbaar gemeentelid

Lekker eten tijdens de Veertigdagentijd

Tijdens de veertigdagentijd staan we in de kerk stil bij een eenvoudiger manier van leven.

Ook denken we aan mensen dichtbij en verder weg die het minder goed hebben. Veel mensen gaan daarom ook vasten. Maar wat is vasten? Vasten kan betekenen dat je ergens van afziet, zoals vlees, autorijden of sociale media.

Het kan ook betekenen dat je juist iets extra's doet, zoals bijvoorbeeld iemand een kaart sturen, een compliment geven of voor iemand bidden. Tijdens de 40dagentijd eet je natuurlijk wel, misschien wat minder of anders.

En eet je minder snacks of snoep.

Maar een broodje burger is wel erg lekker natuurlijk... Gelukkig hoeft je niet naar McDonalds voor een lekker broodje burger. Wat denk je van een broodje Linzenburger? Het recept staat verderop in deze brief. En helemaal niet moeilijk om te maken. Vraag of iemand je helpt als het niet lukt. Samen koken is bovendien nog hartstikke gezellig ook!

Van onze predikant

Groothuisbezoek - 18 februari



Groothuisbezoek 2021. Zo ziet dat eruit. Anders, apart, op afstand, maar tegelijk met mooie ontmoetingen rond ons jaarthema 'Het goede leven'.

Rond de 50 gemeenteleden deden mee. Fijn dat het zo kon!



Paasgroeten voor gevangenen

Elk jaar worden ook vanuit de Ontmoetingskerk paasgroeten naar gevangenen gestuurd. Die hebben een dubbele functie: de gevangene weet dat er aan hem/haar wordt gedacht én krijgt gelegenheid ook zelf een kaart te versturen. Elke kaart bestaat namelijk uit twee delen: een deel voor een groet aan de gevangene en een deel om te versturen door een gevangene. Op dat laatste deel moet door u een postzegel worden geplakt.

Nu de kaarten niet in de kerk uitgedeeld kunnen worden, kunt u één of meer kaarten bij de pastorie aan de M.J. Veder van Hobokenstraat ophalen, eventueel ter plekke van een groet voorzien en daar weer achterlaten. De kaarten moeten gezamenlijk verstuurd worden. Neem zelf (een) postzegel(s) mee of laat 1 euro per kaart achter als tegemoetkoming in de verzendkosten.

Aan de deur bij

Al ontdekt? Aan het eind van de dienst, na de mededelingen over de collecte, staan we bij twee voordeuren en horen van gemeenteleden hoe ze het maken.

Lijkt het u of jou leuk ook iets te vertellen over deze tijd, om gemeenteleden een hart onder de riem te steken of iets van goede moed te delen? Meld het gerust bij Ad (admoreslissen48@gmail.com) of Annette (predikant@ontmoetingskerk.nl).

Wordt er gebeld of u/jij ook een keertje wilt meedoen? Zeg spontaan: 'Ja, leuk'!



Kinderwoorddienst thuis tijdens 40dagentijd.

Nog steeds gaat het in deze tijd anders dan we gewend zijn. Ook in de kerk. De komende tijd zal het tijdens het Kindermoment in de kerkdienst gaan over het Veertigdagentijdsproject met elke week een nieuw filmpje. Maar ook in de gemeentebrief zal er de komende weken een verhaal en knutsel of puzzel voor jullie toegevoegd worden. Jullie hebben als het goed is ook allemaal het boekje 'Levensweg' ontvangen. Daarin is er elke dag wat te lezen of te doen. Op de donderdagen is er een verhaal over Rainbow, de duif van Kids in Actie. Rainbow doet bijzondere dingen voor de dieren in het bos. Wat Rainbow kan, kan jij ook!

In de Veertigdagentijd horen we hoe Jezus op weg gaat naar Pasen. Het is een weg door de woestijn en over een hoge berg. Een weg naar de tempel, en ook naar een grasland waar eten genoeg is voor vijfduizend mensen. Het is een weg door het donker en ook een weg waarop Jezus als koning wordt toegejuicht. Uiteindelijk wordt het een weg door de dood naar het leven.

Zondag is er een dienst speciaal voor jullie!! Kijk en luister allemaal!!

Ra ra, waar ben ik?

*'Op deze plek waait de wind door je haar,
Vliegen meeuwen langs elkaar,
En kriebelt het zand onder je voet.
Soms is het eb en dan weer vloed!'*

Weet jij het antwoord?

Dan heb ik er nog één:

*'Op deze plek vind je zand, zand en nog eens zand.
Er is bijna geen water, alleen de zon die brandt.
Er zijn wilde dieren, maar God blijft je trouw.
En er zijn engelen, die zorgen voor jou.'*

Wat een bijzondere plek! In het verhaal dat jullie zondag te horen krijgen, staat dat Jezus hier naartoe gaat. Het is een plek, midden in de woestijn. Er zijn wilde dieren. Maar ook engelen die voor Jezus zorgen.

Rainbow



Het verhaal van Rainbow van afgelopen donderdag, (ja het boekje Levensweg is al van start gegaan) gaat over ziekenbezoek. Nu is het in deze tijd niet handig om zomaar op ziekenbezoek te gaan. Maar je kan wel een kaart naar iemand sturen die ziek is. Je kan een kaart kopen, maar je kan ook heel goed een kaart zelf maken. Ik denk dat degene die ziek is zich weer een stukje beter voelt als hij/zij een mooie kaart van je krijgt.

Collecte voor Kerk in Actie

Collecte op 21 februari 2021 voor **Collecte Kerk in Actie - Werelddiaconaat (Moldavië - 40dagentijd 2021)**

Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dit heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving: in sommige dorpen wonen alleen nog maar ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen eenzame en zieke ouderen. Andersom bieden ouderen de jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.

U kunt uw gift over maken op het bankrekeningnummer van de Diaconie NL82 RABO 0346 3028 38

Hartelijk dank voor uw steun!

Namens de Diaconie

Lieve gemeenteleden,

Mijn kinderen en ik willen u allen bedanken voor alle kaarten en telefoontjes die ik heb gekregen.. Kaarten met zulke lieve woorden ter bemoediging. Het is zo fijn te merken dat velen van u Hans nog kennen uit de tijd dat hij nog zo actief was in de kerk. Dit voelt als een warme deken. Nogmaals hartelijk dank.

Tiny Rol

Liturgische bloemschikken in de 40dagentijd

Ik ben er voor jou!

In de schikkingen staat een *rood hart* centraal. Dit hart verwijst naar de 7 werken van Barmhartigheid.

Deze 7 werken komen terug in de 40dagentijd kalender en bij Kerk in Actie.

Het thema van Kind op Zondag is: op weg gaan.....en op weg zijn, onderweg zijn zoals ook Jezus onderweg is naar Jeruzalem. De lezingen sluiten niet direct aan bij de 7 werken van Barmhartigheid maar anderzijds is die link volop aanwezig.

In de manier waarop Jezus ons onderweg wijst op wat er echt belangrijk is als je op weg gaat met Hem.

De 1ste zondag staat centraal: de zieken bezoeken.

In de schikking zien we het rode hart en rode tulpen.

Maar er zijn ook kleine bosjes met sneeuwkllokjes symbool van onze kwetsbaarheid maar ook van veerkracht en hoop.

Immers dit tere bloempje komt al tevoorschijn als het nog guur en koud is en op haar klokje is een groen randje zichtbaar, teken van hoop.

Er staan ook verschillende kaarten symbool van attentie en aandacht.

Recept (broodje) Linzenburger

Voor 2 personen



- 100 gram linzen uit een blikje
- 2 broodjes
- 1 tomaat
- wat blaadjes sla
- 1 kleine ui
- 50 gram paneermeel
- 1 afgestreken eetlepel bloem
- 1 klein ei
- 1 klein teentje knoflook
- Klein beetje peterselie of bieslook
- Klein beetje komijnpoeder, ongeveer 1/4 theelepeltje
- Klein beetje zout en peper, ongeveer 1/4 theelepeltje
- 2x 1 eetlepel olijfolie of boter

Bereiding

1. Pureer de linzen met een staafmixer of blender.
2. Hak de peterselie fijn.
3. Pel en snipper de ui en de knoflook.
4. Fruit de ui 3 minuten in een eetlepel olijfolie.
5. Doe er de knoflook en de peterselie of bieslook bij.
6. Haal de pan van het vuur.
7. Meng de uienmix met de linzen.
8. Doe er de komijnpoeder, peper en zout bij.
9. Voeg het ei, de bloem en het broodkruim toe en meng goed met je handen of een (pol)lepel.
10. Kneed met je handen van dit linzenmengsel mooie ronde burgers (1 per persoon).
11. Verhit een eetlepel olie in een pan en bak de burgers 5 minuten aan elke kant tot ze lichtbruin zijn.
12. Snij de broodjes in de lengte doormidden.
13. Was de sla en snij de tomaten in dunne plakjes.
14. Beleg de onderkant van het broodje met sla, tomaat en een burger. Doe er een sausje op dat je lekker vindt; mayonaise, beetje ketchup of mosterd bijvoorbeeld.
15. Leg de bovenkant van het broodje erop.
16. Serveer met de rest van de sla.

Tips

- Ook lekker met kikkererwten in plaats van met linzen.
- Je kan de broodjes één minuut in een warme grillpan leggen om ze lekker krokant te krijgen.

Kinderwoorddienst thuis tijdens 40dagentijd

Wat een plek!

Marcus 1:12-15

In de woestijn

Er is een plek, midden in de woestijn. Het is een plek vol zand. En stof. Je ziet geen bos, geen strand en zee. Overal waar je kijkt, zie je zand en steen. De zon brandt. Er is bijna geen plekje in de schaduw te vinden.

‘Ga naar de woestijn’, zegt een stem. Het is de stem van de Geest. Jezus doet wat de stem hem zegt. Hij gaat naar de woestijn. Helemaal alleen.

In de woestijn klinkt nog een stem. ‘Wat doe je toch hier?’ zegt de stem. ‘Het is hier veel te warm. Hier heb je honger. Waarom zou je hier nog blijven? Kies lekker voor jezelf. Ga naar huis en zoek een schaduwplekje op. Vul je buik met lekker eten!’

Jezus luistert niet naar die stem. Hij blijft in de woestijn. Hij heeft het moeilijk. Hij heeft honger en dorst. Hij heeft het warm. In de nacht hoort hij het brullen en grommen van de wilde deren. En als de dag begint, dan voelt hij de hete zon weer op hem schijnen.

En toch voelt Jezus zich niet alleen. Er zijn engelen om hem heen. De engelen zorgen voor hem.

Na veertig dagen en veertig nachten gaat Jezus terug naar de stad. Hij veegt het zand van zijn kleren. Hij zoekt de mensen op.

‘Ik heb goed nieuws’, zegt hij tegen de mensen. ‘Een nieuwe tijd begint. Want God is dichtbij.’

Wat een plek! Verwerking

Er zijn 2 werkbladen toegevoegd.

Op werkblad 1 staan, voor de jongere kinderen, figuren van engelen en wilde dieren. Het zijn puzzelstukken die in elkaar gezet moeten worden. Lijken de wilde dieren daar in de woestijn op engelen als ze voor Jezus zorgen? Kleur alles en knip de delen los. En nu maar schuiven. Hoeveel mogelijke combinaties zijn er?

Benodigheden: Kleurpotloden / stiften, schaar.

Werkblad 2. Met dit werkblad kunnen jullie een kijkdoos maken, waarin jullie de wereld van de woestijn kunnen zien. Kleur en knip alles en plak het in een doos. Je kan zelfs de wanden van de doos kleuren of beschilderen. Doe eventueel (vogeltjes)zand en wat kleine steentjes op de bodem om het er echt als een woestijn uit te laten zien. Sluit de doos met een deksel, knip daar een gat in en plak cellofaan of bakpapier over dit gat. Vergeet vooral ook niet om een kijkgat in de doos te maken.

Heb je geen doos? Ook op een leeg A-4tje is een staand geheel van de woestijn te maken.

Nodig: kleurpotloden / stiften, schaar, lijm, schoenendoos, cellofaan / bakpapier, (vogeltjes)zand en kleine kiezelstjes of (aquarium) steentjes.