

ONTMOETINGSKERK



Gemeentebrief Noordeloos, vrijdag 4 december 2020, no. 49

## KERKDIENST



### Lief en Leed

Vandaag, 4 december, is Adriaan van Houwelingen overleden. Hij was een van de oudste gemeenteleden, dus hij wist dat hij 'mens van de dag' was. Toch had niemand dit voorzien.

Op woensdag 9 december om 13.30 uur zal in de Ontmoetingskerk in de kring van zijn gezin afscheid van hem worden genomen. De dienst wordt uitgezonden via de livestream.

We bidden voor zijn kinderen en kleinkinderen om nabijheid van God en mensen en om troost in dit verdriet.

Voor deze dagen van afscheid woorden van lied 961:

*Niemand leeft voor zichzelf,  
niemand sterft voor zichzelf.  
Wij leven en sterven voor God onze  
Heer,  
aan Hem behoren wij toe.*

Annette Dribergen

### Zondag 6 december

2<sup>e</sup> advent

09.30 ds. L.H. Stel uit Gorinchem

Deze zondag is de collecte voor het gewone werk van de kerk. Uw gulle gaven zijn welkom in de collecteboxen in de kerk en op bankrekening NL46 RABO 0346 3035 83 ten name van Gereformeerde Kerk Noordeloos onder vermelding van Collecte voor de Kerk.

Volgende week 13 december:

3<sup>e</sup> advent

09.30 ds. Annette Dribergen  
Collecte voor KIA-Help de kerk in Syrië (project)

De diensten zijn ook rechtstreeks te volgen via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos>

Ook op de website staat een link naar deze site.



### Organist

Pim Lodder

### Lector

Conny van Tussenbroek

### Ouderling van dienst

Bartha Nieuwland

### Jarig in december

10-12 mw. R. van der Ham-Koorevaar  
27-12 dhr. J.C. Hoffman

### Kerkbloemen

De bloemen zijn deze week gebracht bij dhr. O. Wilstra, met de hartelijke felicitaties voor zijn verjaardag.



### Collecteopbrengsten

De opbrengst van de collecte van afgelopen zondag was € 980,05. Wat een mooie opbrengst voor De Voedselbank!

# Van onze predikant



## ONTMOETINGSKERSTAFETTE

KERSTAVOND: 21.30 UUR - 1e KERSTDAG: 9.30 - 16.00 UUR - 2e KERSTDAG: 10.00 UUR

### Op weg naar Kerst: Doe je mee?

De Adventsperiode is begonnen, we gaan op weg naar Kerst. De kerstdagen zullen anders dan anders zijn, ook in de kerk. Al eerder merkten we: anders hoeft zeker niet minder te zijn. We hopen Eerste Kerstdag op een bijzondere manier te vullen. Daar is medewerking van heel veel gemeenteleden voor nodig. Steeds ontdekken we hoe bijzonder en fijn het is gemeenteleden in beeld te hebben door een filmpje in de diensten. Dat ingrediënt gebruiken we graag voor Eerste Kerstdag.

Daarom deze vraag: Wat is jouw/jullie bijdrage voor de OntmoetingsKerstafette?

Denk aan een mooi kerstgedicht, een kerstwens, je favoriete kerstlied, een muziekstuk, een kerstgroet, een foto bij de kerstboom, een kerstdansje met je gezin ... we hopen te genieten van heel veel verschillende bijdragen en zo een 'dagvullend' programma voor Eerste Kerstdag te bieden, vol bekende en onbekende gemeenteleden!

De opnames zullen zoveel mogelijk door Ad worden gemaakt om zo te zorgen dat de beeld- en geluidskwaliteit op eenzelfde niveau zijn. Dat maakt monteren eenvoudiger. Mail om je bijdrage te melden en een afspraak te maken voor opname naar [admorelissen48@gmail.com](mailto:admorelissen48@gmail.com) of bel naar 0183-854232. Wacht liever niet tot het laatste moment: je kunt vanaf nu terecht tot uiterlijk vrijdag 18 december!

Op 1<sup>e</sup> Kerstdag zullen er **vier diensten** zijn om zoveel mogelijk mensen gelegenheid te geven naar de kerk te komen, natuurlijk wel met de beperking van het aantal (30). Met de dienst op Kerstavond en het Kinderkerstfeest op 2<sup>e</sup> Kerstdag zijn dat zes mogelijkheden! Volgende week hoort u meer over inschrijven voor de diensten. Die zijn op verschillende doelgroepen gericht. Bedoeling is dat iedereen die dat wil één keer naar de kerk kan gaan.

Een overzicht, om alvast over na te denken:

- Kerstavond: 21.30 uur
- 1<sup>e</sup> Kerstdag: 9.30 uur
  - 11.30 uur: gezinnen met kinderen van de basisschool (groep 3-8)
  - 13.30 uur: gezinnen met tieners
  - 15.30 uur: afsluitende vesper
- 2<sup>e</sup> Kerstdag: 10.00 uur: Kinderkerstfeest voor peuters en kleuters (vanaf 2 jaar en groep 1 en 2)

Annette Driebergen

## Van onze predikant



### Zoom op zondag

Wat missen we dat: na de dienst even bijpraten bij een kop koffie! Ik noemde het al eerder 'het sacrament van de koffie'. Het is een belangrijk onderdeel van gemeente-zijn. Natuurlijk is dat het allerfijnst om in de ontmoetingsruimte van de kerk te doen. Nu dat niet kan, zoeken we naar nieuwe, digitale mogelijkheden. Die hebben we gevonden in het programma 'Zoom'.

Via Zoom vond afgelopen week al de digitale gemeentevergadering plaats, dat lukte heel wat gemeenteleden goed en bleek een schot in de roos!

Nu willen we - op de eerste zondag van elke maand - met elkaar digitaal koffiedrinken, de eerste keer op **6 december**.

Je zorgt zelf voor koffie, klikt op een link en wordt verbonden met een aantal gemeenteleden om terug te kijken op de dienst en bij te praten. Meedoen? Meld je aan via [zoom@ontmoetingskerk.nl](mailto:zoom@ontmoetingskerk.nl)

Annette Driebergen

## Van de penningmeester

**Sinterklaasje bonne bonne bonne, gooi wat in mijn lege .....**

Vol verwachting klopt ons hart! De spanning neemt toe. De bel gaat. Daar staat iemand met een staf op de stoep. En dan, dan .... dan blijkt dat de penningmeester van de kerk te zijn met de (bedel)staf in zijn hand. Moet dat nou? Terwijl u mogelijk juist de laatste hand legt aan een prachtige surprise. Of nog zit te zweten op een heenwijzend gedicht (waarin u iemand uit uw naaste omgeving op zijn/haar tekort(en) wil wijzen zonder kwetsend te worden).

Ja, dat moet want het einde nadert en dan bedoel ik – om alle misverstanden te voorkomen – het einde van het jaar 2020. Bovendien wijst raadpleging van het VVB-boek en het banksaldo uit dat velen er dit jaar nog niet aan toegekomen zijn om hun Vaste Vrijwillige Bijdrage te betalen. En als dat deze maand niet meer zou worden goedgeemaakt, dan stevenen we af op een aanzienlijk tekort. En daar wordt een penningmeester zenuwachtig van. Vandaar dat ik in dit bijzondere weekend de vrijheid neem om even de noodklok te luiden en een VVB-alert te verspreiden. Met als eerste doel om aan iedereen die dat kan en nog niet heeft gedaan, te vragen haar/zijn/hun Vaste Vrijwillige Bijdrage dezer dagen alsnog over te maken naar bankrekening NL46 RABO 0346 3035 83 ten name van de Gereformeerde Kerk Noordeloos.

Ook extra giften zijn van harte welkom! De **'tonne, tonne, tonne'** hoeven niet over te lopen, maar moeten wel goed gevuld blijven. Juist in deze bijzondere tijden is waakzaamheid geboden. Daarom: alle hens aan dek!

Hendrik van Vuren, uw penningmeester

# Van de kerkenraad

---



## Terugblik gemeenteavond 24 november 2020

Dinsdag 24 november vond de digitale gemeenteavond plaats via Zoom. Zo'n 30 gemeenteleden schoven thuis aan bij deze ontmoeting.

### **Jaarplannen**

De jaarplannen werden kort toegelicht.

- Jaarplan predikant: het houden van verbinding in coronatijd (gedachte van de zeven spreuwen) en het zoeken naar wegen voor pastoraat in deze tijd. Ruimte blijven zoeken voor missionair kerk-zijn.
- Jaarplan ouderlingen: gesprek over de periode waarin een wijkbezoeker die taak op zich neemt. Het teamwerk en de communicatie binnen de wijkteams verder uitbouwen. Een weg zoeken als ouderling in coronatijd.
- Diaconie: aandacht voor de Voedselbank, zowel financieel als met een inzamelingsactie op 12 december. Daarnaast de taak van jeugddiaken duidelijker vormgeven, samen met jeugdouderlingen.
- Kerkrentmeesters: opstellen van de noodzakelijke financiële documenten. Onderzoek naar het geefgedrag en de leeftijdsopbouw van de gemeente, met het oog op de toekomst. Ook aan de slag met een meerjarenonderhoudsplanning.
- Jeugdwerk: binding met kinderen/jongeren houden in coronatijd. Het jeugdoverleg voortzetten in de nieuwe brede vorm. Voortdurende aandacht voor het betrekken van de jeugd in de kerkdienst en bij commissies/activiteiten.

### **Wegen naar de toekomst**

Vanaf maart proberen we op allerlei manieren bijeen te zijn. Het gaat allemaal anders dan anders en dat ervaren we als minder fijn dan voorheen. We hebben als kleine kerkenraad besloten de schouders eronder te zetten om te zorgen dat het niet minder wordt, maar juist beter dan voorheen.

De vraag is of we de goede snaar raken met alles wat we doen. Hoe beleven we kerkdiensten? Welke slag kunnen we maken? Worden de avonddiensten gemist? Is er behoefte om de maaltijd van de Heer te vieren?

In kleine groepjes bespreken we deze vragen. Uit de terugkoppeling blijkt dat gemeenteleden dankbaar zijn voor hoe we vormgeven aan kerkdiensten en activiteiten. De middagopenstelling van de kerk op Zondag Voleinding is erg gewaardeerd. Over het Avondmaal wordt wisselend gedacht, de kerkenraad gaat kijken naar manieren om dit coronaproof te doen. De ZondagAvondSpecials en themadiensten worden gemist. En natuurlijk missen we vooral elkaar.

Bij de rondvraag geven verschillende mensen aan het erg gewaardeerd te hebben om elkaar om deze manier te ontmoeten. Ook het uiteen gaan in groepjes beviel uitstekend. Een waardevolle ontmoeting!

---

### **Bij de bloemen**

Stuur hem voor U uit om de weg te effenen.

Het gaat deze tweede adventszondag over de weg die Johannes de dooper voor ons effenen zal.

We zien een weg met takken en stenen maar het wordt beter begaanbaar. We komen uit bij het water van de doop, een duif en een witte kerstroos, drie tekenen van belofte.

## Kinderwoorddienst thuis

*Wie ben jij dan wel?*

'Harry was eigenlijk een hele gewone jongen. Hij ging naar zijn werk, keek televisie, maakte een praatje met de burenniks aan de hand. Gewoon heel normaal. Maar op een dag gebeurde er iets dat zijn leven zou kunnen veranderen. Als hij dat wilde tenminste! Het zat zo: Harry keek die ochtend in de spiegel. Hij keek naar zijn grote, vettige bril. Naar zijn rommelige baard en zijn warrige haar. En hij dacht: eigenlijk wil ik wel eens wat anders zien als ik in de spiegel kijk. Daarom ging Harry naar de brillenwinkel, waar hij contactlenzen kocht. Hij schoor zijn baard af en ging naar de kapper, en toen keek hij nog eens in de spiegel. Best geinig, vond hij zelf. Maar wat Harry zelf niet meteen doorhad, was dat hij nu als twee druppels water leek op een beroemde filmster. Die avond ging Harry de stad in en hij wist niet wat hij meemaakte. Deuren van restaurants zwaaiden voor hem open, mensen wilden met hem op de foto en een mevrouw vroeg of hij al een vriendin had. Al gauw kreeg Harry door dat de mensen dachten dat hij die beroemde filmster was. Hij aarzelde. Zou hij ze vertellen wat er aan de hand was?'

In de tijd van advent zien we uit naar de komst van de Heer. Maar hoe herken je de Messias? Hoe weet je of Hij het is?

Het verhaal gaat over Johannes de Doper. Hij wordt door priesters en Levieten ondervraagd: 'Ben jij de Messias?' Johannes vertelt dat hij dat niet is en dat na hem iemand komt die veel belangrijker is.

Het verhaal  [KOZ-verhaal-20201206 1.mp3](#)

en het 2de deel van het lantaarntje zijn toegevoegd in de bijlagen. Er staat ook een puzzel op het werkblad, kan jij deze oplossen? Veel plezier!

## Ik ben Luca, 18 jaar en ik kom uit Noordeloos.

Komende zomer hoop ik met een groep jongeren uit Hoogblokland naar Roemenië op diaconale reis te gaan. We gaan naar het plaatsje genaamd Cadea. We hopen daar medegelovigen te ontmoeten, en samen te bouwen aan de gemeente daar.

Wij zijn verschillende acties gestart om geld op te halen. Zo is er de kerststollen actie, U kunt deze bestellen via de onderstaande link, dit kan tot 8 december en worden 19 december bezorgd (voor Hoogblokland en omstreken) Ook gaan wij 12 december auto's wassen om geld op te halen. U kunt tussen 10:00 en 14:00 terecht op het terrein van Bas Verspuy Bouwsystemen (Hoge Giessen 9A). een wasbeurt kost 10,- Zegt het voort!

U kunt ook een willekeurig bedrag doneren via onderstaande QR code. Deze dient u te scannen met uw telefoon of ander apparaat om bij de desbetreffende site te komen.

- **Kerststollen actie**

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJQxzpi8M5vPkeRsciu6Y6nud8uabryZOXRa75J4geS-hU2Q/viewform>



- **Geld doneren**



## Update KerkTV

---

Zoals al eerder aangekondigd, zou rond deze tijd het regiemeubel geplaatst worden en dat is ook gelukt! Het ziet er prachtig uit, geheel in de stijl van de andere meubels en voor het oog alles netjes weggewerkt. In het meubel zelf moeten er nog wel een aantal kleine aanpassingen gebeuren, zoals electriciteitspunten en kabeldoorvoeren aanbrengen. Dit gaan we doen tijdens de kerstvakantie en dan zouden we vanaf het nieuwe jaar helemaal gesteld moeten zijn.

Ondertussen hebben bijna alle nieuwe regisseurs hun vuurdoop gehad en moeten de komende maanden de puntjes op de i gezet worden. De geluidsproblemen zijn voor het grootste deel verholpen, maar we zien nog steeds ruimte voor verbetering. En uw opbouwende reactie wordt daarbij zeer op prijs gesteld.

U zult begrijpen dat er hierin de afgelopen maanden heel veel tijd is gestoken en ik zou met name Henri Kon en Peter Oosterlee willen bedanken voor hun bijdrage in dit projectteam. En uiteraard alle gemeenteleden die dit financieel mogelijk gemaakt hebben!

Jan Vink (krm beeld & geluid)

