



KERKDIENT



Zondag 15 november

09.30 ds. T.R. Schep uit
Capelle aan de IJssel
Collecte voor de diaconie

Volgende week 22 november:

Dienst met doventolk
09.30 ds. G.H. Frederikze uit
Harderwijk
Avonddienst Voleinding
18.30 ds. Annette Driebergen
Collecte voor de kerk

De diensten zijn ook rechtstreeks
te volgen via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos>

Ook op de website staat een link
naar deze site.

Lief en Leed

Hans Rol is thuisgekomen uit het ziekenhuis. Daar gaat het nog niet vanzelf, hij heeft veel pijn en kan nog niet veel. Gelukkig is er in ieder geval ook zorg van buitenaf.

Ik schreef vorige week ook al over corona in onze dorpen. De golf is blijkbaar nog niet helemaal omgeslagen. Naast mensen met milde klachten en mensen in quarantaine is Jo van Mourik helaas behoorlijk ziek. Dat baart in haar situatie extra zorgen. Laten we biddend meeleven met al onze zieken.

Adriaan van Houwelingen is nog in Het Gasthuis. Hij lijkt voorzichtig iets vooruit te gaan. Voor wie hem een kaartje wil sturen, ook met het oog op zijn verjaardag 19 november, nog een keer het adres: Het Gasthuis, afdeling revalidatie, kamer 4, Banneweg 61, 4204 AA Gorinchem.



In het Algemeen Dagblad deed Frank Poorthuis - hij schrijft een dagelijkse column over zijn langdurige quarantaine - een heel concrete oproep. Het deed me denken aan het beeld van de zeven spreuwen. Hij zei: Stuur deze dagen allemaal vijf kaartjes naar iemand die een bemoediging gebruiken kan en bel één persoon op. Zo maken we 'omzien naar elkaar' heel concreet.

Annette Driebergen

Organist

Pim Lodder

Lector

Gerry Bronkhorst

Ouderling van dienst

Rudolph de Jong

Collecteopbrengst

Kinderwoorddienst

Cora Klein-Hoffman en
Maartje Aantjes-Lodder

Kinderoppas

Dinie Haag

Jarig in november

19-11 dhr. A. van Houwelingen
21-11 mw. A.T. Kooistra
21-11 mw. G.E. Zijlstra-Monteny
29-11 dhr. O. Wilstra

Kerkbloemen

De bloemen zijn gebracht bij
Wim en Bep van Wijngaarden,
met de hartelijke felicitaties voor
hun 45-jarig huwelijksjubileum.



Van onze predikant

Een paar gemeenteleden worden hierboven met name genoemd, maar wat zijn er ook veel niet-genoemde zorgen en tranen. Om ouders, om kleine en grote kinderen, om geliefden - in welke omstandigheden ook. Niet alles hoeft benoemd te worden, niet alles kan worden gezegd, maar weten dat er wordt meegeleefd doet altijd goed. Een creatief gemeentelid bewerkte een gebed dat ik ergens schreef tot nevenstaand beeld. Om mee te bidden!



Op weg naar de laatste zondag van het kerkelijk jaar

Op zondag 22 november gedenken we in de avonddienst onze overledenen. We noemen de namen van wie in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden, maar noemen ook degenen die we blijvend gedenken, mensen die met ons leven verbonden zijn en blijven. Ook dat zal dit jaar anders dan anders zijn. Er is niet veel plek voor gemeenteleden. We hebben gezocht naar mogelijkheden om op die dag toch stil te zijn, in verbondenheid met elkaar en met onze geliefden.

De kerk is op die zondagmiddag open van 15.00 tot 17.00 uur. Verscheidene musici zorgen tijdens die uren voor een muzikale bijdrage in de sfeer van de dag. Er is gelegenheid een kaars te ontsteken als moment van gedachtenis. Er zullen briefjes zijn om namen van geliefden op te schrijven. Die namen krijgen - met alle brandende kaarsen - een plek in de avonddienst, die natuurlijk te volgen is via livestream.

We hopen dat u de gelegenheid neemt binnen te lopen, te luisteren naar muziek, stil te zijn en een kaars aan te steken voor wie niet vergeten wordt. Zo hopen we samen te gedenken.

Annette Driebergen



Collecte Jeugd



Vorige week vroeg de jeugddiaken om hulp aan de jeugd voor een mooi collectedoel. En met succes!

De laatste tijd hoor ik veel nieuws over oorlog in de wereld. Ik vind het erg dat er oorlog is en dat er kinderen in oorlog leven. En zeker kinderen, ik ben zelf ook een kind. Daarom wil ik dat er iets wordt gedaan voor deze kinderen. Dat doen de mensen van Warchild. Zij helpen kinderen in de oorlog met voedsel en bescherming. En daarna doen ze vrolijke dingen met kinderen, zodat ze voor even de oorlog vergeten. Ik vind het een belangrijk doel.

Groetjes,
Simon Aantjes

Wilt u net als Simon het werk van Warchild steunen? Maak dan uw gift over aan de diaconie op:

NL82 RABO 0346 3028 38.

Hartelijk bedankt namens Simon en de diaconie!

Collecte voor project



Stand projectbarometer per 1 november

De projectbarometer is in de maand oktober met € 407,01 gestegen naar een totaalbedrag van € 1656,93.

Steunt u ook ons project: **De kerk als plek van hoop in Syrië**, zodat de barometer blijft stijgen?

U kunt uw gift overmaken naar bankrek.nr.:

NL65 RABO 0346 3091 58 met vermelding van: project 'De Kerk als plek van hoop'.

Meer informatie kunt u vinden op:

www.kerkinactie.nl/projecten.

Namens de Projectcommissie en Kerk in Actie, alvast hartelijk dank!

Gemeenteavond 24 november

Dinsdagavond 24 november vindt de gemeenteavond plaats.

Tijdens de startzondag hoorden we over de dans van de spreeuwen en hoe zij richting vinden door elkaar goed in de gaten te houden. We bespreken deze avond hoe we daar als gemeente mee om kunnen gaan, zeker in deze tijden.

De kerk in coronatijd zal ook aan bod komen, evenals missionair kerk-zijn.

In verband met de gedeeltelijke lockdown vindt de gemeenteavond digitaal plaats. Het begint om 20.00 uur en zal tot 21.15 uur duren.

Wilt u deelnemen? Meld dit bij de scriba

(scriba@ontmoetingskerk.nl).

U ontvangt dan de link naar de digitale vergadering.

Al is het op een andere manier dan we gewend zijn, het is goed om elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan.

Graag tot ziens op 24 november!

digitale GEMEENTEAVOND

dinsdag 24 november 2020

ONDERWERPEN
DANS VAN DE SPREEUWEN
MISSIONAIR KERK-ZIJN
KERK IN CORONATIJID

Praat u/jij mee?
VAN 20.00-21.15 UUR

Alles waar tè voor staat...

In mijn eerste leven woonde ik in een rijtjeshuis met aan weerszijden zeer verschillende burens. Ieder met kinderen in de schoolgaande leeftijd. Behalve een dagdeel peuterspeelzaal waren ze gewoon thuis. Een soort Jip en Janneke tijd. Aan de ene kant woonde een zeer nette buurvrouw, aan de andere een type 'laat maar waaien'... Bij de eerste werd standaard elke maandag om 10 uur de trap gestofzuigd en alle sokken aan de waslijn wezen dezelfde kant op. Hun dochtertje op de driewieler mocht alleen het betegelde paadje van huis tot hek fietsen. Kwam het wiel op het gras, dan rende moeder foeterend naar buiten. Achter de andere heg werden de twee jongetjes 's morgens vroeg al in een overal gehesen en mochten met ijzeren schep (!) ongelimiteerd gaten in het gazon graven....

Ik zat er letterlijk tussenin. Niet bepaald saai... (behalve misschien ik zelf).

'Alles waar tè voor staat moet je vermijden' leerde ik vroeger.

Dus toch maar veilig die middenweg lopen (misschien af en toe de berm in, want het moet niet te saai worden). Het liefst in de natuur en net als het torenvalkje, dat altijd wel ergens opduikt, af en toe een beetje bidden. Het lijktje naar boven in stand houden. Leven in de opwaartse kracht van Gods liefde. Met als zijdelingse opmerking dat ik blij ben met de rehabilitatie van de eerbied hoofdletter in de nieuwe Bijbelvertaling!

Al wandelend zie ik van ver mensen bij de eikenboom met bankje. Naderbij komend blijken het tieners in een innige omhelzing. Dat dit beeld verbazing oproept zegt veel over deze kille tijd. Op mijn groet en opmerking dat ik blij van hen word en "dit is een prima plaats voor romantiek", vertellen ze spontaan dat hier hun verkering begon. Mooi toch?

Roos

