

Welkom

Openingsliedje: : **Hallo, hallo, hallo**

Hallo, hallo, hallo, welkom bij de peuterkerk,  
hallo, hallo, hallo! Wie ben jij?

hal - lo, hal - lo, hal - lo, wel-kom bij kerk op Schoot

hal - lo, hal - lo, hal - lo! Wie ben jij?



We bidden

Zingen: **Lees je bijbel, bid elke dag ....**

Lees je bijbel, bid elke dag,  
als je groeien wilt.

Read your bible, pray every dag,  
if you want to grow.

**Het verhaal:** God vraagt Jona om op reis te gaan.

Zingen: **Jona, ga naar Nineve** (melodie: Advocaatje ging op reis)

Jona, pak je koffer in, tiereliereliere  
Jona, pak je koffer in, tierelierelom.  
Want je moet naar Nineve, tiereliereliere  
Want je moet naar Nineve, tierelierelom.

**Het verhaal:** Jona in de boot

Zingen: **Varen over de golven** (melodie: Varen, varen over de baren)

Varen, varen over de golven  
Varen, varen over de zee.  
Jona die vaart op de zee,  
hij wil niet naar Nineve.  
Varen, varen over de golven.  
Varen, varen over de zee.

**Het verhaal:** Het gaat waaien

Zingen: **Het waait** (melodie: Het regent, het regent)

Het waait, het waait, de golven worden hoog .  
De boot gaat alle kanten op.  
Aan boord staat alles op z'n kop.  
Het waait, het waait, de golven worden hoog

**Het verhaal:** Jona valt in de zee

Zingen: **Jona overboord** (melodie: Van voor naar achter van links naar rechts)

Jona, die-hie-hie valt overboord ,  
omdat hij God niet had gehoord.  
Jona, die-hie-hie valt in de zee.  
Hij wilde niet naar Ninevé.

**Het verhaal:** Jona kan niet zwemmen

Onderwatermuziek van Dick

**Het verhaal:** Een walvis eet Jona op

Zingen: **De walvis heeft grote trek** (melodie: de Krokodil ligt in het water)

De wa-alvis ligt in het water.  
De wa-alvis heeft grote trek.  
De wa-alvis komt steeds een beetje nader  
en hap, auw, Jona in z'n bek.

**Het verhaal:** de vis spuugt Jona uit

Zingen: **Jona uit de buik** (melodie: Altijd is Kortjakje ziek)

Jona wil nu uit de vis,  
waar het al dagen donker is.  
Bidden deed hij tot de Heer:  
'Laat mij vrij voor deze keer'.  
De vis spuugt Jona op het strand,  
dan staat hij weer veilig op het land.

**Het verhaal:** Jona luistert wel!

Het verhaal van Jona in een lied: <https://www.youtube.com/watch?v=MxICbGMXjW0>

We danken en bidden: **Hoger dan de blauwe luchten**

Hoger dan de blauwe luchten  
en de sterretjes van goud,  
woont de Vader in de hemel,  
die van alle kinderen houdt,  
  
Ook voor zieke kind'ren zorgt Hij  
kent hun tranen en hun pijn,

Ja, voor groten en voor kleinen  
wil de Heer een helper zijn.

Daarom vragen wij eerbiedig,  
vouwen wij de handjes saam,  
Heer die altijd naar ons luistert,  
neem ook dit gebedje aan.

Zegen