

Welkom door ouderling van dienst

Zingen: lied 91a: 1 en 2

Stil moment voor persoonlijke voorbereiding

Bemoediging en groet

v.: onze hulp is in de naam van de Heer

a.: die hemel en aarde gemaakt heeft

v.: die trouw blijft tot in eeuwigheid

a.: en niet laat varen het werk van zijn handen

v.: De Heer zij met u

a.: ook met u zij de Heer

Over de dienst

Gezongen gebed om ontferming: lied 1005

Gebed om de Geest

Gesprek met de kinderen. Daarna zingen we het projectlied bij de Veertigdagentijd, op de melodie van lied 637. Onder het naspel gaan de kinderen naar de woorddienst.

De Paaskaars brandt, zo weten wij: God maakt het licht voor jou en mij.
Hij maakt een eind aan je verdriet, want Hij vergeet de mensen niet.

Dit is het woord dat Hij ons geeft: Ik ben de Heer, een God die leeft.
En waar je gaat ben ik erbij, voor altijd ga ik aan je zij.

Uit de Bijbel: Exodus 2: 23- 3: 18

Zingen: lied 319: 1, 2 en 7

Uit de bijbel: Marcus 1: 12-13

Zingen: lied 542: 1 en 3

Uitleg en verkondiging: *'Stel je voor'*

Meditatief pianospel

Zingen: lied 934

De kinderen komen terug.

Gebeden, stil gebed, gezamenlijk gebeden Onze Vader

Inzameling van gaven

Slotlied: lied 538: 1 en 4

Zegen (g. zingt: Amen, amen, amen)