

Kerstdienst

in de Ontmoetingskerk in Noordeloos

24 december 2019



Thema: Uit de doeken doen

Voorganger: ds. Annette Driebergen
Lector: Anneke Pantekoek
Organist: Pim Lodder
M.m.v. Sisters in Music en Dick van der Garde



VOORBEREIDING

Welkom door de ouderling van dienst

Sisters in Music: 'Wijs mij de weg naar Bethlehem'

(We gaan staan)

Stil moment voor persoonlijke voorbereiding

Bemoediging, drempelgebed en groet

v.: Onze hulp is in de naam van de Heer

a.: **die hemel en aarde gemaakt heeft**

v.: die dichtbij ons is als een mens tussen de mensen,
in Jezus, zijn Zoon

a.: **de engelen zingen Gloria,
de hemel juicht over het werk van zijn handen.**

v.: Goede God, met ogen vol verlangen zien wij naar u uit

a.: **Hier zijn wij, God, uw kinderen.**

v.: Wij zoeken licht voor ons hart en ons leven

a.: **Wij zoeken licht voor onszelf en elkaar.**

v.: Maak ons open voor u en elkaar,
zodat we mee kunnen doen met het feest
en het goede nieuws tot ons nemen
van uw vrede op onze aarde.

a.: **Amen**

v.: Genade, barmhartigheid en vrede voor u allen,
van God, onze Vader, door Jezus Christus, de Zoon.

g.: **Amen**

Zingen: Lied 489: 1 en 2

1 Komt ons in diepe nacht ter ore:
de morgenster is opgegaan,
een mensenkind voor ons geboren,
'God zal ons redden' is zijn naam.
Open uw hart, geloof uw ogen,
vertrouw u toe aan wat gij ziet:
hoe 't woord van God van alzo hoge
hier menselijk aan ons geschiedt.

2 Geen ander teken ons gegeven
 geen licht in onze duisternis
 dan deze mens om mee te leven
 een God die onze broeder is.
 Zing voor uw God, Hij openbaarde
 in Jezus zijn menslievendheid.
 Zo wordt de wereld nieuwe aarde
 en alle vlees aanschouwt het heil.

(We gaan zitten)

Over de dienst

Sisters in Music: 'This holy Christmas night'

Gebed in de nacht

Sisters in Music: 'Zo is het beloofd'

Schriftlezing: Jesaja 9: 1-6

Het volk dat in duisternis ronddoelt
ziet een schitterend licht.
Zij die in het donker wonen
worden door een helder licht beschenen.
²U hebt het volk weer groot gemaakt,
diepe vreugde gaf u het,
blijdschap als de vreugde bij de oogst,
zij jubelen als bij het verdelen van de buit.
³Het juk dat op hen drukte,
de stok op hun schouder, de zweep van de drijver,
u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds.
⁴Iedere laars die dreunend stampte
en elke mantel waar bloed aan kleeft,
ze worden verbrand, een prooi van het vuur.
⁵Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
⁶Groot is zijn heerschappij,
aan de vrede zal geen einde komen.
Davids troon en rijk zijn erop gebouwd,
ze staan vast, in recht en gerechtigheid,
van nu tot in eeuwigheid.
Daarvoor zal hij zich beijveren,
de Heer van de hemelse machten.

Zingen: Lied 482: 1 en 2

- 1 Er is uit 's werelds duistere wolken
een groot licht stralend opgegaan –
wie wonen in het diepste donker,
zij zullen in het zonlicht staan.
Glorie aan God, de overwinning
is ongekend, de vreugde groot;
de aarde jubelt – hoor ons zingen:
wij delen in een rijke oogst!
- 2 De loden last die op ons drukte,
de stang, het juk, ons ongeluk,
de zweep, de stok die diep deed bukken,
verbrijzeld zijn ze, stuk voor stuk,
verbrand de laarzen der soldaten
en elke mantel rood van bloed,
geen wapentuig meer door de straten –
de velden vol van overvloed.

Schriftlezing: Lucas 2: 1-7

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. ²Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. ³Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. ⁴Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, ⁵om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. ⁶Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, ⁷en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.

Zingen: Lied 483 (met een tekst van Erik Idema)

Stille nacht, heilige nacht.
Hoor, een stem fluistert zacht.
Het begint met een hemelse groet:
'Er zij licht' en de hemel wordt goed.
Woord van God als begin.
Woord van God als begin.

Stille nacht, heilige nacht
heeft opnieuw hoop gebracht:
het wordt licht door een kind in een stal,
dat de wereld verwonderen zal.
Levend woord in de nacht.
Levend woord in de nacht.

Stille nacht, heilige nacht.
Zing een lied, onverwacht.
Breng in donkere nacht het bericht:
ook voor jou is er leven en licht.
Licht als in het begin.
Licht als in het begin.

Schriftlezing: Lucas 2: 8-14

Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. ⁹Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. ¹⁰De engel zei tegen hen: 'Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: ¹¹Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. ¹²Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.' ¹³En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:

¹⁴'Eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor alle mensen die Hij liefheeft.'

Zingen: Lied 487: 1 en 2

- 1 Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo.
Gloria in excelsis Deo.

- 2 Eer zij God die onze Vader
en die onze koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo.

Woord in de nacht: 'Uit de doeken doen'

Zingen: Lied 505: 1 en 3

- 1 In de nacht gekomen kind van hogerhand,
licht in blinde ogen, licht dat zingend brandt,
kom in onze dagen, kom in onze nacht,
hoor de aarde klagen – Heer, de wereld wacht.
- 3 In de nacht gekomen, onmiskenbaar kind,
kom, doorwaai de bomen, zachte zuidenwind,
kom in onze dagen, kom in onze nacht,
laat uw morgen dagen, kom – de wereld wacht.

Gebeden, stil gebed, gezamenlijk gebeden Onze Vader

Sisters in Music: 'The Christmas way'

Inzameling van gaven, bestemd voor Amnesty International Tijdens de collecte zingt Sisters in Music: 'Licht in de nacht'

Slotlied: 'Ere zij God'

Ere zij God, ere zij God
In den hoge, in den hoge, in den hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen een welbehagen
Ere zij God in den hoge
Ere zij God in den hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen, in de mensen een welbehagen
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen
Ere zij God, ere zij God
In den hoge, in den hoge, in den hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen een welbehagen
Amen, Amen.

Zegen (de gemeente zingt: Amen, amen, amen)

