

Welkom door ouderling van dienst

De derde Adventskaars wordt aangestoken door JoAnne en Erwin Slob

Twee kaarsjes staan te branden,
Maar kijk, er is nog plek voor meer.
Het derde kaarsje laat ons voelen;
God maakt het goed, steeds weer.

Zingen: psalm 85: 1 en 3

Stil moment voor persoonlijke voorbereiding

Bemoediging en groet

v.: onze hulp is in de naam van de Heer

g.: **die hemel en aarde gemaakt heeft**

v.: die trouw blijft tot in eeuwigheid

g.: **en niet laat varen het werk van zijn handen**

v.: Genade, barmhartigheid en vrede voor u allen,
van God, onze Vader, door Jezus Christus, de Zoon.

g.: **Amen**

Over de dienst

Gebed om ontferming

Gezongen gebed om de Geest: lied 326: 1, 2 en 4

Gesprek met de kinderen – ontmoeting met Micha

We zingen het projectlied 'Geef licht'. Tijdens het naspel gaan de kinderen naar hun woorddienst.

Couplet

In het don - ker van de nacht zingt de he - mel men - sen voor.
Mi - cha vraagt: 'Wat doe je toch? Leef je niet meer met de Heer?

Zie het licht en geef het door. Zo geeft God je le - vens - kracht.
Maar hij hielp je keer op keer! Hij be - vrijdt je, weet je nog?

Refrein

Geef licht, geef licht! Je krijgt het gra - tis,
niet voor niets. Zorg dat ie - der - een het ziet.

Schriftlezing : Micha 6: 1-8

Zingen: lied 437: 1, 4, 5 en 6

Uitleg en verkondiging: 'Hoe maak je het goed?'

Zingen: lied 992

Gebeden, afgesloten met stil gebed

v.: ... hoor ons zingend bidden: lied 458

Inzameling van gaven

Kinderen brengen brood en wijn in ons midden. Ondertussen zingen wij 'Ik zal er zijn voor jou'.

1. Ik zal er zijn voor jou
zo heeft de Heer ge-zegd.
Ik zal er zijn voor jou
met vre-de en met recht.

Ik zal er zijn voor jou
met wijn, een stukje brood.
Ik zal er zijn voor jou,
mijn liefde is zo groot.

Ik zal er zijn voor jou
een schaduw aan je zij.
Ik zal er zijn voor jou,
Ik ben er altijd bij.

Ik zal er zijn voor jou,
ik laat je niet alleen.
Ik zal er zijn voor jou,
mijn licht straalt om je heen.

Tafelgebed

Gij, die mensen zoekt
om onder ons te wonen
als licht dat duisternis verdrijft,
als vuur dat dag en nacht verwarmt,
de chaos maakt tot vruchtbaar land
waar wij in vrede leven:
wees welkom onder ons!

Gij, die mensen zoekt
en tot ons bent gekomen:

een mens die ons een herder is
en wonderen van goedheid doet,
die ons geneest, van kwaad bevrijdt,
vernieuwt als nooit tevoren:
wij danken u voor Hem!

Gij, die mensen zoekt
om ons bestaan te delen
in Hem die zich gegeven heeft
als brood dat onze honger voedt
en wijn die ons de vreugde leert
om met elkaar te delen:
wij danken u voor Hem!

Hij die op de avond voor zijn dood
dankbaar uw naam gezegend heeft,
brood voor zijn vrienden brak en zei:
'Neemt het en eet er allen van ,
want dit is mijn lichaam
dat gebroken wordt voor u:
gedenk voorgoed mijn Naam'.

Zo nam Hij na de maaltijd
ook de beker in zijn handen,
sprak de zegen uit en zei:
'Neemt hem en drinkt er allen uit,
dit is de beker met mijn bloed,
dat vergoten wordt voor u:
gedenk voorgoed mijn Naam'.

Gij, die als Vredevorst
de wereld zult herscheppen,
in de gestalte van een kind
een wonder van beleid laat zien
dat eersten laatsten zullen zijn
en lammen zullen lopen:
vernieuw ons naar zijn beeld!

Gij, Goddelijke held,
die, als een knecht verschenen,
in Hem de ene weg laat zien,
die vrede en verzoening brengt,
gerechtigheid in overvloed
en liefde bron van leven:
vernieuw ons naar zijn beeld!

Gij, die voor eeuwig bent
een vader en een moeder
die mensen nooit vergeten zult,
hen thuis wil brengen bij elkaar,
waar liefde woont en vriendschap is
en haat zal zijn verdwenen:
herschep ons door uw Geest!

Gij, die de mensen zoekt
en vrede brengt op aarde
in hen die vol genade
een herder worden voor elkaar,
beeld en gelijkenis van U,
herschapen door uw Geest:
wees welkom onder ons!

We bidden samen met woorden die Jezus ons leerde: Onze Vader

Woorden om te delen

Terwijl we tijdens de rondgang brood en wijn ontvangen, zingen we lied 441: 1, 6, 7 en 10 en lied 444.

Dankgebed (samen uitgesproken):

**Wij danken U, Vader in de hemel,
voor dit uur van gemeenschap,
met uw Zoon en met elkaar.
We bidden u: laat die gemeenschap met Hem en zijn gemeente
altijd sterk in ons zijn, opdat we als nieuwe mensen leven,
tot uw eer,
tot heil en bevrijding van onze naaste,
zoals Jezus ons heeft voorgedaan. Amen**

Er is gelegenheid de jongsten op te halen uit de oppas. Als zij in ons midden zijn, zingen we als slotlied: lied 440: 1 en 4

Zegen (g. zingt: Amen, amen, amen)