



PROGRAMMA

ONTMOETINGSKERK
2018/2019



EEN GOED GESPREK

DE BOUWPLAATS
ZONDAGAVONDSPECIALS
JEUGDWERK



Ontwerp voorzijde: Wim van Wijngaarden

INLEIDING | EEN GOED GESPREK

Het jaarthema is 'een goed gesprek'.

Onze kerk heet de Ontmoetingskerk. We zijn een gemeente die graag met elkaar praat onder het genot van koffie en thee. We kennen elkaar, weten wat er bij de ander speelt, toch?



Soms is wel de vraag: hoe goed kennen we elkaar echt? Hoe vaak hebben we met elkaar een echt goed gesprek, dat verder reikt dan de spreekwoordelijke koetjes en kalfjes? Wat weet je van iemands geloofsleven of hoe hij/zij verder in het leven staat? Ken je de jongeren? Ken je de ouderen? Weet je wat bij een ander speelt? En: durven wij ons echt open te stellen voor anderen?

Daar waar mensen elkaar écht zien, wanneer mensen zich zó op hun gemak voelen dat ze zichzelf helemaal open kunnen stellen, daar kun je ook de aanwezigheid van God ervaren.

Dit jaar krijgen we volop mogelijkheden tot zulk soort ontmoetingen. Er zijn activiteiten gepland waarbij we elkaar kunnen ontmoeten en een goed gesprek kunnen voeren. In dit boekje is een overzicht te vinden van alle activiteiten.

Voorheen communiceerde alleen de Bouwplaats middels dit boekje haar activiteiten. Inmiddels proberen we steeds beter alle activiteiten samen te presenteren. In dit boekje kunt u informatie lezen over:

- Programma van de Bouwplaats
- Data van gemeenteavonden en groothuisbezoek, ouderenmiddag, gemeenteavonden en speciale talentenavond
- Activiteiten gericht op en met jeugd/jongeren
- ZondagAvondSpecials (overzicht op achterzijde boekje)

We hopen en verwachten dat iedereen in dit boekje activiteiten zal vinden waar hij/zij zich door voelt aangesproken.

Dat we dit seizoen veel goede gesprekken mogen beleven!

OVERZICHT ACTIVITEITEN 2018-2019

ZAS = ZondagAvondSpecial

JW = Jeugdwerk, activiteiten gericht op en met kinderen/ jongeren

Dag	Datum	Activiteit	Pagina
Donderdag	27 september, 18 oktober, 22 november 2018, 10 januari, 7 februari, 14 maart, 18 april, 16 mei 2019	Gespreksgroep 'Deel je geloof' voor iedereen van 20 tot ongeveer 40 jaar	5
Vrijdag	28 september 2018	Theatervoorstelling Paradijsvogels - Fred Delfgaauw	6
Zondag	30 september 2018	ZAS: Preek van de leek	achter- zijde
Zondag	7 oktober 2018	JW: Kinderdienst "Door dik en dun"	7
Woensdag	10 oktober 2018	'Doodgewoon' (deel 1)	8
Dinsdag	16 oktober 2018	Gemeenteavond over Avonddiensten/ Avondmaal/Beleidsplan	
Zondag	28 oktober 2018	Dienst met nabespreking	9
Zondag	28 oktober 2018	ZAS: Zangdienst	achter- zijde
Zaterdag en zondag	10 en 11 november 2018	Zangworkshop met Marten Kamminga	10
Woensdag	14 november 2018	'Doodgewoon' (deel 2)	11
Vrijdag	16 november 2018	JW: Sirkelslag kids	12
Zondag	25 november 2018	Laatste zondag van het kerkelijk jaar	achter- zijde
Donderdag	29 november 2018	Gespreksavond over Tieners in/en de kerk	13
Zondag	2 december 2018	ZAS: Weihnachtsatorium Soli Deo Gloria	achter- zijde
Woensdag	26 december 2018	JW: Kinderkerstfeest	14

Zondag	30 december 2018	ZAS: Top 2000 dienst met 4tune	achterzijde
Zondag	20 januari 2019	JW: Ontmoetingsdienst	15
Zondag	27 januari 2019	ZAS: Taizédienst	achterzijde
Dinsdag Maandag Donderdag	29 januari 4 februari 7 februari	Groothuisbezoek	16
Vrijdag	1 februari 2019	JW: Sirkelslag young	12
Zondag	17 februari 2019	JW: Kinderdienst Heilig Avondmaal	17
Zondag	24 februari 2019	ZAS: Oneindig laagland - Izak Boom	18
Zondag	10 maart 2019	Dienst met nabespreking	9
Woensdag	13 maart 2019	Gemeenteavond o.a. over financiën	
Zaterdag	16 maart 2019	Talentenavond	19
Zondag	31 maart 2019	ZAS: Lieder en Pasen - Erick Versloot	achterzijde
Zondag	7 april 2019	Koffie mét...?	20
Zaterdag	20 april 2019	JW: Paaswake voor kinderen	21
Zondag	28 april 2019	ZAS: Kinderen in de knel	achterzijde
Vrijdag t/m zondag	10 t/m 12 mei 2019	Kloosterweekend	22
Woensdag	15 mei 2019	Seniorenmiddag	23
Zondag	19 mei 2019	JW: Ontmoetingsdienst	15
Woensdag	22 mei 2019	Gesprek Gelovend opvoeden	24
Zondag	26 mei 2019	ZAS: Sing Inn	achterzijde
Maandag	24 juni 2019	Emmaüswandeling	25
Zondag	30 juni 2019	ZAS: Buitendienst	achterzijde
Zondag	7 juli 2019	JW: Overstapdienst	26

GESPREGSGROEP 'DEEL JE GELOOF'

GESPREGSGROEP VOOR MENSEN VAN 20 TOT ONGEVEER 40 JAAR

Afgelopen twee seizoenen kwamen we al bij elkaar: een groep mensen van bovenstaande leeftijd, die het prettig vindt om het gesprek over geloof (ook) met leeftijdsgenoten te voeren. Het verlangen is om dat gesprek voort te zetten, juist omdat geloof in beweging blijft én het altijd de vraag is hoe geloof en dagelijks leven met elkaar verbonden zijn.



'Deel je geloof' heette de kring, in aansluiting op het jaarthema van 2016-2017 thema 'Deel je leven'. Met net zoveel recht zou de kring anders kunnen heten: 'Deel je twijfel', 'Deel je gedachten', 'Deel je geloof én ongeloof', 'een goed gesprek'. Maar ook 'lach met elkaar', want er wordt veel gelachen. En ondertussen komen er, onder begeleiding van ds. Annette Driebergen, mooie gesprekken op gang.

Vanuit de wens om door te gaan met het gesprek zijn er maandelijks avonden gereserveerd. In de hoop dat wie meedeed ook mee blijft doen én dat wie ook geïnteresseerd is, aanschuift. Welkom!

Wat komt er ter sprake? Eigenlijk alles: (on)geloof, God, kerk, Bijbel, de praktijk van samen leven, toekomst, verwachting, werk en de plaats van geloof... In een open sfeer wisselen we met elkaar van gedachten. Juist door de openheid ervaren we verbondenheid, ook als onze opvattingen uiteenlopen. Kortom: vele ingrediënten voor een goed gesprek.

Data: donderdag 27 september, 18 oktober, 22 november 2018, 10 januari, 7 februari, 14 maart, 18 april (Witte Donderdag, samen kijken naar The Passion), 16 mei 2019

Tijd: van 20.00 uur tot ongeveer 21.45 uur

Plaats: Ontmoetingskerk

Opgeven: via predikant@ontmoetingskerk.nl of via 0183-854232

THEATERVOORSTELLING "PARADIJSVOGELS"

FRED DELFGAAUW

Bij deze theatervoorstelling wordt gebruikt gemaakt van poppen. Bij poppentheater denkt u wellicht aan een kindervoorstelling. Deze activiteit is echter juist voor volwassenen. Fred Delfgaauw is een meesterverteller, die zijn eigengemaakte poppen op een prachtige en ontroerende manier tot leven brengt. Hij laat ze dingen zeggen die schuren en die je aan het denken zetten.

Deze voorstelling gaat over bijzondere mensen. Volgens velen vreemd, lachwekkend. Fred Delfgaauw is geïntrigeerd door mensen die worden ervaren als een vreemde eend in de bijt, maar die in werkelijkheid paradijsvogels zijn. De manier waarop zij naar de wereld kijken, gaat vaak gepaard met humor. En hebben ze misschien wel gelijk?

Delfgaauw neemt u in deze voorstelling mee naar de straat in Den Haag waar hij is geboren. Daar woonden zijn Paradijsvogels. Zijn motto: er is niets tegen geloof, zolang je het maar niet zeker weet.

We bekijken de voorstelling in zijn eigen Theater Peeriscoop in Gorinchem. Na de voorstelling gaan we met elkaar in gesprek in het café bij het theater. Vragen als: "Wat heeft de voorstelling bij jou opgeroepen? Wat ontroerde je? Wat heeft je aan het denken gezet?" zullen aan de orde komen.

Voor deze avond is opgave noodzakelijk.
Voor onze kerk zijn 40 kaarten beschikbaar.

Datum: vrijdag 28 september 2018

Tijd: 20.30 uur

Plaats: Theater Peeriscoop, Gorinchem

Opgave: via wim@merkvast.com

Kosten: €20 per persoon



KINDERDIENST “DOOR DIK EN DUN”

We vinden het belangrijk dat jong samen met oud het geloof deelt. Daarom kiezen wij ervoor om diverse (zondagse) diensten op het niveau van de kinderen in te richten en zo jong en oud samen te laten zingen voor, bidden tot, geloven in en groeien met God. De aandacht bij deze diensten is gericht op lerend onderweg zijn, ervaren en vieren. Diensten voor en door kinderen, waar iedereen van 4 tot 100 jaar van harte welkom is.



In oktober staat de kinderdienst in het thema van de christelijke kinderboekenmaand. Het thema is **Door dik en dun - Vriendschap vieren**.

Als je iemand door dik en dun steunt, help je hem of haar in goede en in slechte tijden.

Een goede vriendschap is goud waard. De wetenschap dat je altijd bij de ander kan aankloppen, wat er zich ook voordoet of hoe je je ook voelt, maakt vriendschap zo bijzonder.

Welkom bij deze vrolijke kinderdienst voor jong en oud!

Datum: zondag 7 oktober 2018

Tijd: 9.30 uur

Plaats: Ontmoetingskerk

'DOODGEWOON' (DEEL 1)

OVER VOLTOOID LEVEN EN WAARDIG STERVEN

Is de dood gewoon? Of gaan we het gesprek erover liever uit de weg?

Wie een krant leest of televisie kijkt, ontdekt dat het thema van deze avond aan de orde van de dag is. Politieke keuzes rond voltooid leven en waardig sterven hebben daar van alles mee te maken. Ook in persoonlijke levens komt de vraag naar de dood aan de orde. Medische ontwikkelingen maken dat er veel mogelijk is rond levensverlenging. Daar zitten allerlei dilemma's aan vast. Die dilemma's kleven ook rond de vraag wat het betekent dat het leven voltooid is. Kan en mag een mens zelf beschikken over het leven?

Het is goed om daarover met elkaar in gesprek te zijn. Niet om een laatste woord te spreken, maar om in vrijheid de vragen en dilemma's op tafel te leggen en van allerlei kanten te bezien.

Op **woensdag 10 oktober** laten we huisarts Marleen Kruithof en dominee Annette Driebergen aan het woord over medische, theologische en ethische vragen rond voltooid leven en waardig sterven. Na een inleiding van beiden gaan we met elkaar in gesprek.

Datum: woensdag 10 oktober 2018

Tijd: 20.00 uur tot 21.45 uur

Plaats: Ontmoetingskerk

Opgeven: opgave is niet per se noodzakelijk, maar kan wel via scriba@ontmoetingskerk.nl of via 0183-582399

N.B. Deze avond is deel van een 'tweeluik' over de dood en alle vragen die daarbij horen. De avonden zijn allebei los te bezoeken. De tweede avond vindt plaats op **woensdag 14 november 2018**.

DIENST MET NABESPREKING

Soms zou je best gelegenheid willen hebben om eens wat door te praten over een kerkdienst. Er is iets dat je heeft geraakt, op een bepaalde manier. Je hebt iets gehoord waar je het niet mee eens bent. Je vraagt je af of je goed begrepen hebt dat... Van één van de liederen die gezongen werd, begrijp je de strekking niet echt goed. Bij de koffie lukt het meestal niet om door te praten over de inhoud van de dienst.

In antwoord op de aanbeveling van de commissie Kerk 2025 heeft de kerkenraad in het komend seizoen twee data geprikt waarop gelegenheid is om door te praten over wat een kerkdienst met je doet. Dat nagesprek is niet bedoeld als 'beoordelingsgesprek' voor een dienst, maar om elkaar te bevragen, te luisteren en zo stil te staan bij wat een dienst teweegbrengt in je hoofd en in je hart.

Op twee zondagen zal zo'n gesprek worden gehouden, aansluitend op diensten waarin onze eigen predikant Annette Driebergen voorgaat. Van 11.00 tot 12.00 uur in de consistorie. Opgave vooraf is niet nodig.

Datum: zondag 28 oktober 2018 en zondag 10 maart 2019

Tijd: 11.00 uur tot 12.00 uur

Plaats: consistorie Ontmoetingskerk

ZANGWORKSHOP MET MARTEN KAMMINGA

Marten Kamminga is voor velen geen onbekende meer bij ons in de kerk. We zingen veel liederen van zijn hand. Zijn liederen hebben prachtige teksten en zijn vaak niet moeilijk om aan te leren. Hij heeft al meerdere keren een workshop gegeven bij ons in de gemeente. Hij wil ook dit jaar weer een workshop verzorgen, waarin we nieuwe liederen van hem mogen leren.

Voor het volgen van de workshop is het niet belangrijk dat u goed kunt zingen. Genieten van zingen staat voorop. Daarnaast is ook het gezellig samenzijn van belang. We zullen tussen de middag een maaltijd met elkaar nuttigen. Voor het eten wordt gezorgd.

De liederen die we op zaterdag oefenen, worden in de dienst van zondag gebruikt. Als u de workshop van zaterdag heeft gevolgd, kunt u de geleerde liederen ten gehore brengen in het gevormde gelegenheidskoor tijdens de morgendienst van 11 november.

Datum: zaterdag 10 en zondag 11 november 2018

Tijd: zaterdag van 11.00 uur tot 16.00 uur

zondag tijdens de morgendienst, inzingen vanaf 9.00 uur

Plaats: Ontmoetingskerk

Kosten: vrije bijdrage (voor de maaltijd wordt een bijdrage gevraagd: er zal een giftenpot staan)



'DOODGEWOON' (DEEL 2)

OVER DE PRAKTISCHE KANT VAN STERVEN

Je hoort het vaak bij een sterfgeval in de familie: "wat komt er veel op je af en wat is er veel te regelen." Soms zijn er mensen die al voor hun overlijden aangeven welke wensen ze hebben voor hun eigen uitvaart. Het kan fijn zijn voor de familie als ze weten wat de overledene graag had gewild. Deze avond zal vooral gaan over de praktische kant van de voorbereidingen van een uitvaart.



We willen deze avond stilstaan bij vragen als:

- Hoe bereid je je voor op je eigen levenseinde?
- Welke praktische zaken komen er op je af rondom de uitvaart?
- Wat wil je met je familie bespreken?
- Wat is de plek van de kerk?
- Misschien heb je al bepaalde ideeën voor de liturgie van de uitvaartdienst?
- Hoe kun je daar met je familie over communiceren?

We hebben Tina Hakkesteegt van uitvaartonderneming "De Stilte" gevraagd om medewerking te verlenen aan deze avond. Ze zal vanuit haar brede ervaring een inleiding verzorgen op deze onderwerpen. Daarna gaan we met elkaar in gesprek.

Datum: woensdag 14 november 2018

Tijd: 20.00 uur tot 21.45 uur

Plaats: Ontmoetingskerk

N.B. Deze avond is deel van een 'tweeluik' in gesprek over de dood en alle vragen die daarbij horen. De eerste avond vindt plaats op **woensdag 10 oktober**. De avonden zijn ook los van elkaar te bezoeken.

SIRKELSLAG KIDS EN SIRKELSLAG YOUNG

Sirkelslag is een creatief en spannend spel. Bovendien is het een interactief spel. Wij gaan met onze groep(en) namelijk de strijd aan met honderden andere kinderen/jongeren in Nederland.

Op de avond zelf volgen we op het beamerscherf live een verhaal en krijgen we allerlei opdrachten die we tussendoor uit moeten voeren. Het is belangrijk om goed te luisteren, maar ook teamwork helpt de groep verder. Met de opdrachten kunnen we punten scoren. Aan het einde van de avond sturen alle groepen in Nederland de eindscore in en dan is het afwachten....

Wie heeft er gewonnen.....?

Doe jij mee?

Tijd: 19.30 uur

Plaats: Ontmoetingskerk



Opgeven: Bij Elvira van Mourik (elviravanwijngaarden@hotmail.com) of Elsbeth de Leeuw (elsbethstravers@live.nl). Dit kan nu al. Te zijner tijd zal er ook nog een bericht in de nieuwsbrief verschijnen.

SIRKELSLAG KIDS

Voor: kinderen van groep 6, 7 en 8

Datum: vrijdag 16 november 2018

SIRKELSLAG YOUNG

Voor: jongeren van 12 tot en met 16 jaar

Datum: vrijdag 1 februari 2019

GESPREKSAVOND OVER TIENERS IN/EN DE KERK

Opvoeden van je tiener is soms al moeilijk genoeg. Laat staan opvoeden met geloof. Hoe ervaren andere ouders dat? Wanneer wordt het gesprek over geloof, God en kerk nog gevoerd? Hoe belangrijk vind je het om als gezin naar de kerk te gaan en hoe kijkt je tiener daar tegenaan? Ben jij de enige die daar bijna wekelijks strijd over voert? Hoe doen andere ouders dat? Wat kan de kerk bijdragen in het gesprek rond tieners en geloof?

Op **donderdag 29 november** willen we elkaar ontmoeten rond deze vragen en zoeken we naar wegen die voor ons en onze kinderen mogelijk begaanbaar zijn. In alle openheid over onze eigen twijfels en vragen én die van onze kinderen. Het gesprek is bedoeld voor ouders van tieners (10-19 jaar).

Datum: donderdag 29 november 2018

Tijd: 20.00 uur tot 21.45 uur

Plaats: Ontmoetingskerk

Opgeven: opgave is niet per se noodzakelijk, maar kan wel bij Elsbeth de Leeuw (elsbethstravers@live.nl), Elvira van Mourik (elviravanwijngaarden@hotmail.com) of Annette Driebergen (predikant@ontmoetingskerk.nl)

KINDERKERSTFEEST

We vinden het belangrijk dat jong samen met oud het geloof deelt. Daarom kiezen wij ervoor om diverse diensten op het niveau van de kinderen in te richten en zo jong en oud samen te laten zingen voor, bidden tot, geloven in en groeien met God

Op Tweede Kerstdag vieren we daarom samen op een bijzondere manier de geboorte van Jezus. Deze dienst is ook geschikt voor jonge kinderen.

Een warm welkom!



Datum: woensdag 26 december 2018

Tijd: 10.00 uur

Plaats: Ontmoetingskerk

ONTMOETINGSDIENSTEN

Op **zondagochtend 20 januari 2018 en zondagavond 19 mei 2019** worden er ontmoetingsdiensten gehouden. Deze diensten zijn gericht op de jeugd in de leeftijd van 12 tot 21 jaar.

De aandacht bij deze diensten is gericht op ervaren en vieren, maar ook op de ontmoeting tussen jong en oud(er). Na deze dienst wordt er namelijk op een interactieve manier gelegenheid geboden om jong met oud(er) in gesprek te laten gaan en zo elkaar op een leuke manier te ontmoeten.

We hopen mensen van verschillende leeftijden te ontmoeten tijdens en na de dienst.



Datum: zondagmorgen 20 januari 2019 om 9.30 uur

zondagavond 19 mei 2019 om 18.30 uur

Plaats: Ontmoetingskerk

GROOTHUISBEZOEK

Het jaarthema 'een goed gesprek' zal ook op de wijkontmoetingsavonden centraal staan. Het is mooi om de gelegenheid te hebben met elkaar een goed gesprek te voeren. Dat verrijkt je. Dat helpt je om iets van geloof, hoop en liefde te verwoorden.

In de kring van de wijk (of: voor wie niet op de datum van de eigen wijk kan, bij een andere wijk) wordt het gesprek gezocht. Op een creatieve manier, zodat ook wie niet zo makkelijk spreekt ruimte krijgt om een 'zegje' te doen.

Natuurlijk volgt er nog een uitgebreidere uitnodiging per wijk. De data staan al vast, dus voor wie graag overzicht houdt en de agenda vult, hier de geplande avonden.

Data: **Dinsdag 29 januari** - wijk 1 en 6

Maandag 4 februari - wijk 2 en 4

Donderdag 7 februari - wijk 3 en 5

Tijd: 20.00 uur tot 21.45 uur

Er wordt nog een middagmoment gezocht waarop de ouderen uit de verschillende wijken welkom zijn. Hierover zal via de nieuwsbrief verder worden gecommuniceerd.



KINDERDIENST HEILIG AVONDMAAL

We vinden het belangrijk dat jong samen met oud het geloof deelt. Daarom kiezen wij ervoor om diverse (zondagse) diensten op het niveau van de kinderen in te richten en zo jong en oud samen te laten zingen voor, bidden tot, geloven in en groeien met God.

In februari is er de Heilig Avondmaalsdienst gericht op kinderen. In deze zondagochtenddienst vieren we het Heilig Avondmaal in begrijpelijke taal voor kinderen. Maar ook voor volwassenen kan het heel verhelderend zijn om op een eenvoudiger manier na te denken over de betekenis van Avondmaal. Kom, zing, vier en beleef deze dienst met ons mee.



N.B. bij de overige Avondmaalsdiensten in de ochtend wordt er met de kinderen in de kinderwoorddienst ook over avondmaal gesproken.

Datum: zondag 17 februari 2019

Tijd: 9.30 uur

Plaats: Ontmoetingskerk

ZONDAGAVONDSPECIAL ONEINDIG LAAGLAND - IZAK BOOM



De Bouwplaats en de voorbereidingsgroep van de ZondagAvondSpecials sloegen de handen ineen om een dienst voor te bereiden met de muziek van Izak Boom (1965).

Hij is componist, multi-instrumentalist, liedschrijver, kunstschilder en muziekleraar. Hij speelt piano, gitaar,

mandoline, vijfsnarige banjo, accordeon, ukelele en percussie.

In deze ZondagAvondSpecial mogen we van zijn muziek genieten. En daarbij heeft hij een bijzondere invalshoek. Izak geeft aan zijn geloofsleven los te hebben gelaten, tegelijkertijd is aan zijn teksten te horen, dat het hem toch nog bezighoudt. We luisteren naar nummers van Oneindig Laagland.

Wat roepen zijn teksten bij jou op? Hoe sta jij in jouw geloof? Wat vind je daarin belangrijk? Kom het ervaren in deze dienst.

Wil je/wilt u alvast voorgenieten? Kijk op izakboom.nl of luister zijn liedjes via Spotify of YouTube.

Datum: zondag 24 februari 2019

Tijd: 18.30 uur

Plaats: Ontmoetingskerk

TALENTENAVOND

Een werkgroep bestaande uit Maria van Galen, Mariëtte Verweij, Zeger Colijn en Arie Slob organiseert op zaterdag 16 maart 2019 een (muzikale) Talentenavond.

Een aantal jaren geleden hebben we dat ook gedaan in onze kerk en dat was een groot succes.

Iedereen die denkt een talent te hebben - en wie heeft dat niet? - wordt gevraagd die avond mee te doen. Uiteraard komen we tijdig bij u terug voor verdere details. Deze zullen gecommuniceerd worden via de nieuwsbrief.

In overleg met de diaconie wordt de financiële opbrengst van de avond bestemd voor het Gebarenkoor, dat Eerste Pinksterdag zoveel indruk heeft gemaakt.

Het Gebarenkoor zal ook optreden die avond! Dat zal deze avond extra speciaal maken.

Datum: zaterdag 16 maart 2019

Tijd: 20.00 uur tot ongeveer 22.00 uur

Plaats: Ontmoetingskerk

KOFFIE MÉT...?

Koffiedrinken na de kerkdienst, een mooie traditie! Maar dit keer doen we het nét even anders. Het thema van dit jaar is “een goed gesprek” en daar hoort natuurlijk een bakje koffie bij. Deze keer echter niet in de Ontmoetingsruimte, maar thuis. En deze keer spreek je wellicht iemand die je nog niet zo vaak hebt gesproken.

De bedoeling is dat we ons als gemeenteleden vooraf opgeven. Wil je graag meedoen, of ben je graag gastheer/gastvrouw? Geef je per persoon/stel/gezin op zodat wij kunnen gaan “mixen”. We denken aan 6 personen per adres. Het principe lijkt wel een beetje op het “Walking dinner” dat ook al een paar keer in Noordeloos is georganiseerd, maar dan zonder de wisselingen tussendoor.

Tegen die tijd ontvangt iedereen een deelnamestrookje, zodat deze ingevuld en ingeleverd kan worden, vervolgens laten we tijdig weten wie waar verwacht wordt. Jullie horen er nog van!

Datum: zondag 7 april 2019

Tijd: 11.00 uur tot ongeveer 12.30 uur

Plaats: bij verschillende mensen thuis, plaats volgt nog



PAASWAKE VOOR KINDEREN

De afgelopen twee jaar hebben we op Stille Zaterdag (in een reeks van prachtige diensten voor volwassenen) ook een paaswake voor kinderen opgenomen. Dit is zo goed ontvangen, dat we besloten hebben ook dit jaar weer zo'n dienst te organiseren.

In deze kinderdienst horen we het paasverhaal, maar ook andere verhalen uit de Bijbel waarin we van het donker naar het licht gaan.

We beleven op verschillende manieren hoe het licht kan worden in het donker. Net zoals in deze donkere nacht voor de vrienden van Jezus het weer licht werd door de opstanding van Jezus.

Een lied dat dit mooi verwoordt, zongen we tijdens de voorgaande paaswake-diensten:

*Verhalen in de nacht,
Zijn als lichtjes onderweg
Ze hebben ongekende pracht
Ze wijzen ons de weg.*



We hopen ook dit jaar mooie verhalen in de nacht te vertellen.
Welkom aan jong en oud.

Datum: 20 april 2019

Tijd: 19.00 uur

Plaats: Ontmoetingskerk

Doelgroep: iedereen vanaf groep 3

KLOOSTERWEEKEND

Ook dit seizoen gaan we graag met een aantal gemeenteleden naar de Onze Lieve Vrouwe Abdij in Oosterhout. Daar wonen, leven, werken en bidden de zusters volgens de Regel voor monniken van de Heilige Benedictus.



Bij het klooster is een aparte vleugel voor gasten. Er is een gezamenlijke eetzaal, een huiskamer en een vergaderzaal voor groepen. Bovendien: een mooie kloostertuin om in te wandelen! Een prachtige plek om met een groep mensen van onze gemeente te bezoeken. Er is plaats voor 15 personen.

We worden uitgenodigd om te delen in het ritme van een Benedictijnse dag. Die wordt bepaald door de gebedsdiensten en de maaltijden. Van ons als gasten wordt verwacht dat we de diensten meevieren en de rust en stilte in acht nemen (zo is bijvoorbeeld het ontbijt in stilte).

Wij hebben de gastenvleugel gereserveerd vanaf vrijdag 10 mei tot zondag 12 mei in de namiddag. Naast het programma van het klooster maken we een programma om met onze groep samen in gesprek te gaan. Daarnaast zal er ook tijd zijn om eigen invulling aan dit weekend te geven door lezen, stilte en een goed gesprek.

Datum: vrijdag 10 mei 2019 vanaf 15.30 uur tot en met
zondag 12 mei 2019 16.00 uur

Plaats: Onze Lieve Vrouwe Abdij te Oosterhout

Vertrek: bij de Ontmoetingskerk Noordeloos om 14.00 uur

Kosten: € 75,00 per persoon (te betalen in het klooster zelf)

Opgeven: Als u interesse heeft om mee te gaan, wilt u dit dan graag laten weten door **vóór 15 oktober** een berichtje te sturen aan maartjeaantjes@yahoo.com. **Deze activiteit gaat namelijk alleen door bij voldoende belangstelling.**

SENIORENMIDDAG

Woensdagmiddag 19 mei 2019 organiseert de diaconie weer een seniorenmiddag. Aan alle 'senioren' (60+) een hartelijk welkom! Het belooft weer een gezellige middag te worden met verschillende activiteiten en ontmoeting. We starten om 15:30 uur (vanaf 15.00 uur inloop met koffie en thee) en sluiten rond 19:30 met elkaar af. We hopen dat u weer deelneemt!

Voor deze middag kunt u zich opgeven bij Huib Kraaijeveld (06-57653020 of hj.kraaijeveld2@gmail.com) of bij uw eigen diaken. Wilt u zich aanmelden voor vrijdag 10 mei 2019 in verband met organisatie en catering. U kunt het dan ook aangeven als u graag opgehaald wilt worden of dieetwensen heeft. Gezien de maaltijd vragen we een eigen bijdrage van € 5,00 per persoon voor deze middag. U kunt die ter plekke voldoen.

Deze informatie zal te zijner tijd nogmaals worden gecommuniceerd via de nieuwsbrief.



Datum: woensdag 15 mei 2019

Tijd: 15.30 uur tot 19.30 uur

Plaats: Ontmoetingskerk

Opgeven: bij Huib Kraaijeveld (06-57653020 of hj.kraaijeveld2@gmail.com) of bij uw eigen diaken

Kosten: € 5,00 per persoon

GELOVEND OPVOEDEN

Je hebt je kind laten dopen. Daarbij heb je een gelofte uitgesproken: dat je je kind wilt voorgaan op de weg van Christus. Hoe doe je dat eigenlijk? Wat betekent dat voor jou en je kind? Wat vind je het meest wezenlijk om door te geven aan geloof, hoop en liefde?

Op deze avond gaan we met elkaar in gesprek over opvoeden in geloof. Dat gesprek staat nooit los van de weg die je zelf in geloof probeert te gaan. Gesprek over geloof en je kind gaat hand in hand met gesprek over je eigen geloof. Best spannend dus, om daarover na te denken. Maar hopelijk ook verrijkend!

Op **woensdag 22 mei** gaan we met elkaar over vragen rond 'gelovend opvoeden' in gesprek. De avond is bedoeld voor ouders met kinderen van 0 tot 10 jaar.

Datum: woensdag 22 mei 2019

Tijd: 20.00 uur tot 21.45 uur

Plaats: Ontmoetingskerk

Doelgroep: ouders met kinderen van 0 tot 10 jaar

Opgeven: opgave bij Elsbeth de Leeuw (elsbethstravers@live.nl), Elvira van Mourik (elviravanwijngaarden@hotmail.com) of Annette Driebergen (predikant@ontmoetingskerk.nl)



EMMAÜSWANDELING

Tijdens een wandeling kom je soms gemakkelijker in gesprek dan tegenover elkaar aan tafel. Al wandelend is het niet erg om even stil te zijn en je gedachten te ordenen. Gaandeweg ontspint zich een gesprek.

De Bijbel vertelt het verhaal van de Emmaüsgangers, die onderweg met elkaar in gesprek zijn. Zij ontdekken dat er tijdens hun wandeling een onbekende derde bij hen aanschuift. Soms gebeurt dat, onderweg.

Op **maandag 24 juni** maken we een Emmaüswandeling. Om 19.30 uur starten we met een gezamenlijk bezinningsmoment, waarin een woord voor onderweg wordt aangereikt. Daarna wandelen we, twee aan twee. We hopen op een goed gesprek. Misschien wel met of door die onbekende derde?

Datum: maandag 24 juni 2019

Tijd: 19.30 uur, om 21.00 uur sluiten we gezamenlijk af

Plaats: start bij Ontmoetingskerk

Opgeven: via maartjeaantjes@yahoo.com



OVERSTAPDIENST

We vinden het belangrijk om voor de kinderen mooie momenten te creëren waar later nog eens aan teruggedacht kan worden. Eén daarvan is de overstapdienst, een dienst voor en door de groep 8 leerlingen. Zij gaan de overstap maken van de basisschool naar het voortgezet onderwijs, tevens nemen zij afscheid van de kinderwoorddienst. Bij dit bijzondere moment in het leven van de kinderen en van hun ouders willen wij graag stil staan.

Een warm welkom aan iedereen die deze overstap mee wil maken.



N.B. Kinderen uit groep 8 zullen vooraf worden benaderd om mee te denken over de inhoud van deze dienst.

Datum: zondag 7 juli 2019

Tijd: 9.30 uur

Plaats: Ontmoetingskerk

26 augustus 2018
PEUTER & KLEUTERDIENST
 16.00 uur

30 september 2018
PREEK van de LEEK
 met Werner ten Kate

28 oktober 2018
ZANGDIENST
 verzorgernummers

25 november 2018
LAATSTE ZONDAG
 van het kerstelijke jaar

2 december 2018
WEIHNACHTSORATORIUM
 Koor Soli Deo Gloria

30 december 2018
TOP 2000 DIENST
 Annette en 4 Tunes

27 januari 2019
TAIZÉ DIENST

24 februari 2019
ONEINDIG LAAGLAND
 Izare Boom

31 maart 2019
LIEDEREN TUSSEN PASSE EN PASSEN
 Erick versloot

28 april 2019
KINDEREN IN DE KNEL
 projectcommissie

26 mei 2019
SING INN

30 juni 2019
BUITENDIENST

Jaarplanning ZondagAvondSpecials