

ONTMOETINGSKERK



Gemeentebrief Noordeloos, 15 april 2018 no. 15

De diensten

09.30 viering Heilig Avondmaal

o.l.v. ds. Annette Driebergen

18.30 mw. N. Rijnveld-Schep uit IJsselstein

Ochtendcollecte voor KIA-Kinderen in de Knel

Avondcollecte voor de diaconie

Volgende week 22 april

09.30 ds. F. Stark uit Lexmond

18.30 ds. Annette Driebergen

Collecte voor de kerk

Lief en leed

De operatie van Nathalie de Gans is voorspoedig verlopen. Eerder dan verwacht is ze voor revalidatie overgegaan naar De Schakel op de Merwebolder in Sliedrecht. Daar zal ze voorlopig zijn. We hopen dat ze daar een rustige en ontspannen tijd tegemoet gaat.

Bets Oosterbeek is vandaag (vrijdag) van Het Gasthuis verhuisd naar Open Vensters - kamer 310, Prinses Marijkeweg 34, 4233 HM Ameide. Dat is een ingrijpende stap, maar het geeft ook rust dat het nu zo ver is. Ze is ontzettend blij en dankbaar met alle aandacht uit de Ontmoetingskerk, onder andere in de vorm van kaarten. We blijven verbonden!

Jos en Hannie de Groot verhuisden kortgeleden van hun vertrouwde stek aan de Dorpsweg naar Groeneweg 19. We wensen hen daar een mooie tijd toe!

Bij de dienst van zondagmorgen

We blijven deze morgen nog even in de Paassfeer. Op Paasmorgen zei ik het al: 'Het is niet eenvoudig om de boodschap van Pasen te begrijpen'. Daar zien we vanmorgen weer iets van. We wandelen met de Emmaüsgangers op weg naar huis met een onbekende derde. De vreemdeling wordt herkend aan de tafel, in het oeroude gebaar van breken en delen. Wij vieren vandaag de Maaltijd van de Heer en hopen ook iets van Jezus te herkennen. Wie zich wil voorbereiden: we lezen Lucas 24: 13-35.

Het thema: 'Gast(heer) aan tafel'.

Annette Driebergen

Organist

Ochtend: Pim Lodder

Avond: John Schultink

Ouderling van dienst

Elvira van Mourik

Collecteopbrengst 8 april

Kerk: € 347,55

Kinderwoorddienst

Groep 1-4 Liesbeth van Halm

Groep 5-8 Hans Bassa

Kinderoppas

Caroline Vreugdenhil en

Myrthe Kraaijeveld

Keukendienst

Ochtend: Wim en Nel Koorevaar

Avond: Nico en Willeke Verheij

Kerkauto

15-4 fam. Bronkhorst-v Vuren

22-4 fam. Kon-Dubbeldam

→GRAAG RETOUR←

Het is alweer een paar weken geleden dat we die mooie palmpaasstokken hebben gemaakt met de kinderen van de jeugdkerk en de kinderwoorddienst.

Wij willen vragen om het kruis weer terug te brengen naar de kerk zodat we het over 2 jaar weer kunnen hergebruiken

Alvast bedankt!
Elvira en Jolanda

Kerkbloemen

De bloemen zijn deze week gebracht bij dhr. G. Rijke met de hartelijke felicitaties voor zijn verjaardag.

En naar mw. Adrie Rijnhout ter bemoediging.





Tentoonstelling

Om meer mensen in staat te stellen de quilts van Rieteke Hoogendoorn te bekijken, willen we de kerk tot en met woensdag 16 mei openstellen op **woensdagen van 14.00-16.00 uur** en op **zaterdagen van 10.00-12.00 uur**. Via verscheidene kranten wordt men hiervan in kennis gesteld.

Dit kunnen we echter niet zonder uw hulp. Daarom zoeken we gemeenteleden die voor één of twee uur gastvrouw of gastheer willen zijn in onze kerk voor de belangstellenden uit de omgeving. Natuurlijk proberen we ook de kaartenverkoop voor het goede doel (Ark Mission) te stimuleren.

U kunt u opgeven bij ondergetekende, telefonisch: 0183-854232 of via e-mail: admoreslissen48@gmail.com



Namens de commissie 'Zin in Kunst',
Ad Morelissen

Seniorenmiddag

Een woord van hartelijke dank aan het adres van de diaconie is geheel op zijn plaats!!

Afgelopen donderdag werden een 40tal 60+ers omstreeks 15 uur ontvangen met heerlijke thee of koffie met een dikke plak cake, in een gezellige "aangeklede" ontmoetingsruimte. Op elke tafel stond een toefje bloemen want "Bloemen houden van mensen" en mensen houden van bloemen, nietwaar?

Na de koffie gingen we naar de kerkzaal waar de heer Wout Slob uit Hoornaar ons een prachtige film over Ameide, Nieuwpoort en Goudriaan liet zien.

Wat een voorrecht om in zo'n mooie streek te mogen wonen!!!!

Ook was er nog een 'toegift'film uit het zuiden van het land over de Marshallhulp voor de boeren op het platteland. Wat is er toch veel veranderd op het gebied van landbouwmechanisatie!

Na de film, waar we allemaal een beetje fris waren geworden, stond er alweer een lekkere borrel klaar met voor "elk wat wils". Eenmaal weer opgewarmd gingen we nog een keer terug naar de kerkzaal om twee aan twee (niet met je eigen partner) een quiz te spelen over spreekwoorden en gezegden die op de beamer werden uitgebeeld. Heel leuk en leerzaam, een echte hersenkraker! Arie van Mourik en Jacky Bak hadden de hoogste score!

Daarna mochten we genieten van een overheerlijk warm Chinees buffet waar het spreekwoord "vele varkens maken de spoeling dun" absoluut niet van toepassing was, ten eerste waren wij geen varkens en ten tweede was er meeeeer dan genoeg! Het spreekwoord "als de katjes muizen dan miauwen ze niet" ging ook alweer niet op want er werd onder het eten heel gezellig gepraat aan alle tafeltjes over zeer gevarieerde onderwerpen!

Jammer voor al de mensen die qua leeftijd nog tussen "servet en tafellaken" zitten en nog niet mogen komen bij deze supergezellig activiteit!

Na de sluiting werd er met een groepje alles weer keurig netjes opgeruimd want "vele handen maken licht werk" dat werkt nog altijd en overal.

Nogmaals diaconie, heel hartelijk dank voor jullie inspanningen en we hopen dat we volgend jaar weer mogen en kunnen komen!

Jo van Mourik

P.S. Via onderstaande link kunt u de foto's van deze middag bekijken.

<https://www.myalbum.com/album/vooAhRsO50aj>



Zondag mogen we weer samen Heilig Avondmaal met elkaar vieren. Daarbij zamelen we uiteraard ook weer in voor de Voedselbank.

Afgelopen week had ik nog even telefonisch contact met de voorzitter van de Voedselbank en natuurlijk is alles welkom, maar deze keer is er toch vooral vraag naar: (volkoren)macaroni/spaghetti e.d., blikjes smac, zakjes macaronisaus, hagelslag, jam en koffie.

Hopelijk kunnen we samen weer een beetje bijdrage aan het goede werk van de Voedselbank.

Bedankt namens de diaconie.

Thijs van Hoof

Collecte voor project

Zondagmorgen is de collecte tijdens de avondmaaldienst, bestemd voor het project:

Geen kinderarbeid in de textielindustrie in India

De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India telt meer dan 10.000 kinderen die niet naar school gaan.

Vaak werken deze kinderen van migranten onder zeer slechte omstandigheden in de textielindustrie. Ze lopen het risico slachtoffer te worden van geweld of uitbuiting.

De Indiase partner organisatie van Kerk in Actie 'Save' doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen op school te krijgen. Met de collecte van zondagmorgen steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie zoals Save in India.

De Projectcommissie beveelt deze collecte dan ook van harte bij u aan.



Onze weg

Bezig zijn met onze eigen ontwikkeling. Vragen die wij kunnen stellen bij ons bestaan.

Wat is onze oorsprong, waar kom ik vandaan en waar ga ik naartoe.

Wat is mijn relatie met de buitenwereld.

Wat is mijn relatie met God.

Hoe verhoud ik mij tot mijn naasten

En zeker niet onbelangrijk Hoe verhoud ik mij tot mijzelf.

Klopt het allemaal wel wat ik tot nu gedacht, of bedacht heb.

Allemaal vragen waar we vroeger of later een antwoord op willen hebben.

Antwoorden, die soms voor de hand liggen maar meestal een stuk ingewikkelder zijn en waar we soms een heel leven lang over kunnen doen.

Het kan ons in verwarring brengen. We kunnen enorm gaan twijfelen.

Het kan ons onzeker maken.

Maar we kunnen ons ook schuldig gaan voelen. Heb ik het wel goed gedaan.

Maar ook schuldig voelen over het feit dat we er zo lang over doen. Dat we nog niet zover zijn als we zouden willen.

Schuldig voelen over het feit dat een ander het “veel beter” doet dan wij.

Dat had ik veel beter kunnen en met name moeten doen.

Onze huidige maatschappij wil ons zo snel mogelijk klaarstomen voor van alles en nog wat.

We moeten presteren. We moeten mee met de omgeving. Met onze cultuur.

Dit alles geeft ons het idee dat we het beter moeten doen, dat we iets bereiken moeten.

En liefst al bereikt moeten hebben.

Maar als we onze weg zoeken, mogen we daar ons hele leven over doen. Daar is het leven voor. We kunnen en mogen oefenen.

Ons leven lang. Niets hoeft en niets moet. Het is een zoektocht die ieder individueel mag maken. Het is geen moeten maar mogen.

De zoektocht op zich is waar het om gaat.

En deze loopt bij eenieder van ons anders.

Er is ook geen meetlat, waarlangs onze weg gelegd wordt en zeker niet die meetlat die we onszelf voorhouden.

We kunnen en mogen genieten van onze weg, van ons leven, van onze oefening om mens te worden zoals we bedoeld zijn.

Thijs Brouwer