

Zondag 25 februari 2018, Zondag Reminiscere, Noordeloos

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangspsalm: 25 A: 1 en 2

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingend bidden we om ontferming

Heer, hoort Gij niet de wereld U om vrede vragen?
De honger en de dorst naar de gerechtigheid.
Hoort Gij niet hoe wij smeken, schreeuwen, kermen, klagen
hoelang, o Heer, hoelang? Het is de hoogste tijd.

Ziet Gij niet allerwegen wapens opgeheven,
verwarring, grof geweld, bedreiging met de dood.
Ziet Gij niet hoe wij vechten om te blijven leven,
de handen uitgestrekt als bedelaars om brood.

Bespeurt Gij dan geen spanning onder alle volken.
De onrust overal, de strijd om het bestaan?
Heer, wanneer breekt uiteindelijk door onze wolken
het zonlicht van uw dag, de grote sabbat aan?

Reikhalzend strekken wij ons naar dat hemelhoge,
dat veelbelovend rijk, o laat ons op uw tijd
met boordevolle handen en verrukte ogen
de vrede binnengaan: het land Gerechtigheid.

(Evangelische Liedbundel nr. 320; tekst ds. André Troost;

Melodie: Wij zoeken in uw huis uw aangezicht o Here, lied 272

Gebed voor de zondag.

Paasproject voor de kinderen

1^e lezing: 1 Koningen 19: 9-18

Zingen: 317: 1, 2, 3

2^e lezing: Marcus 9: 2-10

Zingen: 543: 1

Verkondiging

Zingen: 544: 1, 2 en 3

Dienst der gebeden, afgesloten met stil gebed en Onze Vader

Collecten

Slotlied: Gezang 512: 1 t/m 5

Zegen, beantwoord met gezongen **amen, amen, amen**