

ONTMOETINGSKERK



Gemeentebrief Noordeloos, 26 november 2017 no. 48

De diensten

09.30 ds. N. Dijkstra-Algra uit Houten

18.30 Zondag Voleinding o.l.v. ds. Annette Driebergen
Collecte voor de kerk

Volgende week 3 december
1^e Advent

09.30 dienst met doventolk o.l.v. ds. Annette Driebergen
18.30 Zondagavonds special o.l.v. Commissie Eredienst
Collecte voor de diaconie

Kerkbloemen



Deze week zijn er bloemen gebracht naar dhr. A. van Houwelingen, met de hartelijke felicitaties voor zijn verjaardag, en naar de familie Rijke met de felicitaties voor hun 60-jarig huwelijk.

Lief en leed

Er was deze week goed bericht voor Jo van Mourik. Na de ingreep en behandeling eerder deze maand is er voorlopig geen aanleiding om verdere stappen te zetten. Natuurlijk blijft Jo onder controle en hangt er altijd iets van onrust om wat de toekomst zal brengen. Maar het bericht van dit moment is door Jo en Arie in grote dankbaarheid ontvangen!

We denken:

aan ieder die ziek is en bezig met behandelingen,
aan wie vol spanning wacht op de uitslag van onderzoeken,
aan wie zich beperkt voelt door ouderdom,
aan ouders in zorg om kinderen en kinderen in zorg om ouders.

Komen dan ook bij u en jou gezichten naar boven?

Om in gedachten en in gebed bij stil te staan!

Ik meld hier de verhuizing van Gerrit en Ria Kon. Sinds afgelopen week wonen zij Zuidzijde 129, 2977 XE Goudriaan. Een nieuwe fase in hun bestaan. We hopen dat jullie daar een mooie tijd zullen beleven!

Annette Driebergen

Organist

Ochtend: Peter Veen
Avond: Pim Lodder

Ouderling van dienst

Henk van Achterberg

Collecteopbrengst 19-11

Project: € 58,65
Kerk: € 382,46

Kinderwoorddienst

Elvira van Mourik en
Maartje Aantjes-Lodder

Kinderoppas

Saskia Rijnhout en Daniël Kazen

Keukendienst

Ochtend: Elsbeth en Koen
Verspuij
Avond: Peter Oosterlee en
Annemiek van Vuren

Kerkauto

26-11 fam. Bak-Paulus
3-12 mw. A. vd Kolk-van Eck

Jarig in december

4-12 dhr. W. van der Ham
10-12 mw. R. van der Ham-
Koorevaar
27-12 dhr. H. Hoffman

Bij de dienst van zondagavond



De mensen van voorbij,
we noemen ze hier samen.
De mensen van voorbij,
we noemen ze bij namen.
Zo vlinderen zij binnen
in woorden en in zinnen
en zijn we even bij elkaar
aan 't eind van 't kerkelijk jaar.

De mensen van voorbij,
zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij,
ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen,
die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een lied
dat op klinkt uit verdriet.

Het bekende gedicht van Hanna Lam vertelt wat we doen op de laatste zondag van het kerkelijk jaar als we gedenken wie ons zijn voorgedaan. Uit het leven, in de dood. Op de overgang naar een nieuw kerkelijk jaar staan we eerst stil. Om terug te zien. In verdriet, in weemoed, in dankbaarheid om wat was en niet meer is. Om wíe was en niet meer is. Door te gedenken ervaren we dat ze met ons verweven zijn en blijven. In de avonddienst van komende zondag noemen we allereerst wie uit ons midden zijn overleden en ontsteken voor hen een kaars. Het zijn

Hendrik van Maurik
Lenie Leenman-van Wingerden

Na dat moment is er gelegenheid voor ieder die dat wil om een kaars aan te steken voor wie niet vergeten is, voor wie voor altijd een plek heeft in ons leven. Dat kan in stilte, met de naam in het hart. Maar wie dat wil, kan de naam van een geliefde ook hardop laten uitspreken. Er liggen briefjes bij de ingang van de kerk om een naam/namen op te schrijven. Wie naar voren komt om een lichtje aan te steken, kan het briefje overhandigen. Dan wordt bij het aansteken van de kaars de naam genoemd.

In de dienst luisteren we naar woorden uit psalm 126. Een psalm over ballingschap en tranen, waarin we onszelf wellicht herkennen. Het thema van de dienst: *Tranen*.

Aan de dienst werkt het gelegenheidskoor van de Ontmoetingskerk mee. Zo worden we geholpen om te blijven zingen, door onze tranen heen. De dienst van deze zondagavond is één van de diensten waarin we elkaar als gemeente hard nodig hebben om elkaar te ondersteunen en nabij te zijn. Van harte uitgenodigd!

Annette Driebergen



Bij de bloemen

Voor deze bijzondere zondag heb ik een boeket van:
Gerbera = Openhartig
Besjes = tranen, Rood = liefde
Witte roos = gedenkbloem
Roze = verwachting,
Paradijsvogelbloem = het paradijs

Ik ben er heel open over;
Elke dag denk ik aan je,
ik vergiet mijn tranen,
ik hield zo van je,
maar ik moet verder,
het wordt roze, verwachting,
mijn tranen vloeien nog.
Ik herinner me dat Jezus huilde om wie hij liefhad.
Zei Hij niet zelf : “Heden zult gij met mij in het paradijs zijn”?
Mijn tranen worden anders.

Mirjam van Genderen

Zangworkshop

Eén van de volgende activiteiten van De Bouwplaats is een zangworkshop met Marten Kammenga uit Harderwijk. Hij hoeft niet of nauwelijks aanbeveling, want velen van u hebben in het verleden al met hem kennisgemaakt en genoten van zijn muzikaliteit.

Op **zaterdag 20 januari 2018** verzorgt hij van 11 tot 16 uur een zangworkshop. Vanuit De Bouwplaats wordt voor een lunch gezorgd.

De liederen die op die dag op het programma staan, krijgen een plek in de dienst van zondag 21 januari. Daarmee belooft dat een bijzonder weekend te worden. Meezingen? Vanaf komende zondag ligt er op de tafel bij de ingang van de kerk een inschrijfformulier.

Voor wie dat lastig is: bellen (854232) of mailen (predikant@ontmoetingskerk.nl) kan ook.

Gratis adventsapp van Kerk in Actie

Kerk in Actie brengt deze kerst een gratis advents-app uit. De app is bedoeld voor mensen die op een leuke en zinvolle manier willen toelevan naar kerst.

Veel mensen verheugen zich op het kerstfeest. De commercie speelt daar op een handige manier op in, maar wil ons vooral verleiden tot een koopgedrag dat maar weinig met Kerst te maken heeft. Je kunt je ook op een andere manier op Kerst verheugen, door je te realiseren wat je allemaal hebt ontvangen en je af te vragen hoe je dat kunt delen met anderen.

De advents-app van Kerk in Actie helpt je daarbij. De app is een mooi vormgegeven en inspirerende digitale adventskalender met een christelijke focus. In de adventsperiode biedt deze iedere dag een nieuw ‘cadeautje’. Kerk in Actie is ervan overtuigd dat de app interessant is voor zowel kerkleden als mensen die geen lid meer van een kerk zijn of die (bijna) nooit een kerk bezoeken.

De app is vanaf eind november gratis te downloaden via [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kerkinactie) en de [iTunes App Store](https://itunes.apple.com/nl/app/kerk-in-actie/id1088888888). Wilt u een seintje ontvangen als u de app kunt downloaden? Laat dan uw e-mailadres achter op www.kerkinactie.nl/adventsapp.

Herfstlicht

Als ooit het woord aardedonker van toepassing is, dan deze winterslaaptijd! De befaamde 'donkere dagen voor Kerst' Toch gaat dit stukje over licht. Want soms...

'De Here doet zijn aangezicht over u lichten' Een oude zegebede waar moeilijk een beeld bij te krijgen is. Maar deze woorden kwamen spontaan bij me op toen ik vanmiddag met de hond de deur uit liep... Tegen vier uur begint de zon al te zakken. Dagelijks diezelfde polder, maar het licht maakte het zo anders. De stilte in combinatie met een omfloerste herfstzon die kleuren in vuur en vlam zet. Mystiek licht met een haast devote sfeer. De herfsttijd is bij uitstek geschikt voor verinnerlijking. Het enige hoorbare waren droog ritselende plofjes, hetgeen vallend kastanje blad bleek te zijn..

'We merken niets van een God', is nogal eens te horen... Maar hoe luisteren we, is hiervoor nog een gaatje te vinden in ons volle overprikkelde brein? We gaan er prat op hoeveel we doen in een week, wat we allemaal presteren. Ontlenen er veelal onze identiteit aan.

Denderen maar door en persen kerkgang en aanverwante zaken van God ertussen.

Is Hij niet van 'de zachte krachten?' Elia vond Hem niet in het onweer, de storm of aardbeving, al waren dat wel getuigen van zijn almacht. God is geen macho, Hij manifesteert zich niet met geweld ons leven binnen, maar kwam pas in het suizen van een zachte stilte..

Dan denk ik ook aan die mooie oude kerken in Frankrijk, waar je meestal zomaar binnen kunt lopen. Heerlijk om daar een kaarsje op te steken of gewoon poosje te zitten. Een oase, tijdloos eiland van rust te midden van alle hectiek. Jammer dat we dat hier niet kunnen.

Roos



Donderdag 30 november 2017
19.30 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

Thema: Dag- en Nachtritme bij dementie

Deze avond zal geleid worden door Arie Slob, hij zal in gesprek gaan met Joke Blom van den Heuvel (coördinator zorg in de Zes Molens).

Locatie Peperhof
Dr H de Vriesplein 12-62
4241BW Arkel

Toegang gratis

Uitgebreide Boeken- en foldertafel aanwezig

Het Alzheimer Trefpunt Giessenlanden wordt mogelijk gemaakt door:



Wilt u meer informatie over de voorlichtingsbijeenkomsten:
Email: marieslob@hetnet.nl
Telefoon: 0183-581331

www.alzheimer-nederland.nl/dordrecht
Twitter: @ANDordrecht
Facebook: Alzheimer Dordrecht eo

Alzheimer telefoon: 0800-5088
7 dagen per week bereikbaar van 09.00 tot 23.00

Themabijeenkomst Alzheimer/dementie

Dinsdag 21 november sprak Arie Slob in onze kerk over dementie. Als ervaren voorlichter voor stichting Alzheimer had hij nog nooit in Noordeloos gesproken. Er waren 20 mensen die hebben kunnen horen wat dementie is, hoe je het vroeg kunt herkennen en hoe je het beste kunt reageren op mensen met dementie. Het werd een leerzame avond, waar voor velen ook veel herkenning was met hetgeen Arie vertelde. Na de pauze gingen we met elkaar in gesprek om ervaringen met elkaar te deden. We kunnen terugkijken op een waardevolle avond.

Namens de bouwplaats,

Maartje Aantjes