

ONTMOETINGSKERK



Gemeentebrief Noordeloos, 29 oktober 2017 no. 44

De diensten

Vandaag

09.30 Dovendienst o.l.v.

ds. J. Schellevis uit Appelscha

18.30 Zondagavondspecial o.l.v.

Commissie Eredienst

Collecte voor de kerk

1 november Dankdag

19.30 ds. J.E. Schelling uit Woerden

Collecte voor de kerk

Volgende week 5 november

09.30 ds. D. Bos uit Doetinchem

18.30 ds. A.Noordam uit Dordrecht

Ochtendcollecte voor de kerk

Avondcollecte voor diaconie

Kerkbloemen



De bloemen zijn deze week gebracht naar Otto Bijl en Elsje den Hartog als dank voor hun werk voor de kerk.

Lief en leed

We verwelkomen als nieuw gemeentelid Cees Zaanen, Sluis 4 in Giessenburg. Cees is geen onbekende, hij bezoekt met grote regelmaat de diensten met doventolk in de Ontmoetingskerk en wil nu graag als lid in ons midden mee gaan doen. Welkom, Cees! We hopen dat je je thuis zal voelen in ons midden en je plek kunt vinden.

We leven mee met Bart Bor, nu zijn vader overleed. Het is altijd ingrijpend om afscheid te moeten nemen van een dierbare. Tegelijk kan er soms ook vrede zijn met het einde van het leven van een geliefde. In die dubbelheid staan we om elkaar heen!

Verdriet is er ook bij Janneke en Ad Boom en hun kinderen, nu de moeder van Janneke is overleden. Gelukkig kijken ze met dankbaarheid terug op alles wat in haar is ontvangen en laten ze haar los in het vertrouwen dat ze is Thuisgekomen bij God.

Helaas was er geen goed bericht voor Jo van Mourik. Er is opnieuw een verdachte plek geconstateerd en er wacht opnieuw – op 15 november - een operatie. Dat is een tegenvaller, maar Jo en Arie gaan vol goede moed ook deze weg!

Klaske Hoffman is afgelopen week gestart met de serie behandelingen in Waalwijk. Die moeten iets van de pijnlijke gevolgen van eerdere behandeling wegnemen. Hopelijk levert dat inderdaad iets op! Voorlopig is het voor haar en Hans een intensief traject: elke dag naar Waalwijk voor een verblijf in een speciale ruimte. We leven met hen mee!

Ook bij andere gemeenteleden is zorg en onzekerheid. Niet iedereen wil met naam worden genoemd in de gemeentebrief. Ook dat mag, die ruimte geven we elkaar. We bidden voor ieder die dat nodig heeft om kracht van God en warmte en betrokkenheid van mensen. Annette Driebergen

Organist

Peter Veen

Dankdag: Pim Lodder

Ouderling van dienst

Arie Slob

Dankdag: Marieke Vonk-Dunnink

Collecteopbrengst 22-10

Kinderen in de Knel (Project)

€ 294,20

Diaconie € 109,53

Kinderwoorddienst

Jiska Wallaard

Kinderoppas

Annieke Slob-de Groot en

Marjolein van Pelt

Keukendienst

Ochtend: Jos en Hanny de Groot

Avond: Arie en Willy Korevaar

Dankdag: Rob en Adrie Rijnhout

Kerkauto

29-10 dhr. Bart Bor

5-11 fam. Kraaijeveld-d.Hartog

Jarig in november

11-11 mw. M. de Buck

19-11 dhr. A. van Houwelingen

Vakantie

Van donderdag 26 oktober tot zaterdag 4 november ben ik in verband met vakantie afwezig. Wie in die periode een predikant nodig heeft, kan contact opnemen met Henk van Achterberg (582295) of Caroline Vreugdenhil (592399). Zij weten de weg.

In verband met die vakantie schuift de koffie in de pastorie een week op. Welkom daarvoor op donderdag 9 november!

Annette Driebergen

Vooraankondiging: 12 november

Na de morgendienst van 12 november is er een gemeenteontmoeting gepland. Voor die ontmoeting worden jonge gemeenteleden persoonlijk uitgenodigd. Natuurlijk hopen we dat ook oudere gemeenteleden mee willen doen! De ontmoeting is een vervolg op het verslag van de commissie Kerk 2025. In de brede kerkenraad hebben we gesproken over de aanbevelingen van die commissie en daaruit een drietal keuzes gemaakt voor dit seizoen. Eén ervan is het bevorderen en stimuleren van het gesprek met jong én oud.

De dienst van 12 november is afgestemd op jongere gemeenteleden, maar zeker ook bijzonder voor wie niet meer in die categorie valt. Na koffie mét iets lekkers (wil iemand daarvoor bakken?) gaan we tussen 11.00 en 12.00 uur in gesprek. Met drie wisselende, creatieve werkvormen hopen we op bijzondere ontmoetingen en leerzame momenten. We sluiten af met een drankje.

Voor de kinderen van de basisschool wordt er een film gedraaid.

Welkom!

Elvira, Jolanda en Annette

Gelegenheidskoor laatste zondag van het kerkelijk jaar

In de avonddienst van 26 november gedenken we wie ons zijn voorgedaan: gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden én geliefden die we in onze eigen kring missen. Voor die dienst zoeken we zangers, om stem te geven aan wat we hopen en geloven om te zingen voor wie van verdriet niet zingen kan.

Op vier maandagavonden voorafgaand (30 oktober, 6, 13, en 20 november) zal het repertoire worden geoefend. Wil je meezingen? Van harte uitgenodigd. Opgave kan bij Pim Lodder, via 582149 of via palodder@hetnet.nl.

Adventskalender 2017 Kwetsbaar als een kind

De adventskalender 2017 'Kwetsbaar als een kind' is gemaakt om de adventstijd bezinnend door te komen. Alle dagen in de kalender hebben een meditatieve tekst en mooie afbeelding en kunnen allemaal als ansichtkaart verstuurd worden. Mooi als cadeau voor uzelf of voor een ander. Door ze als Ontmoetingskerk gezamenlijk te bestellen, kunnen we de kalender met voordeel aanbieden voor €6,50 per stuk. Interesse? Geef u dan op via de lijst in de hal (daar staat ook een voorbeeld van de kalender ter inzage) of via de mail scriba@ontmoetingskerk.nl.



Winstwaarschuwing Ontmoetingskerk

Vorige week is het seizoen van de derdekwartaalcijfers op de beurs losgebarsten.

De Chief Financial Officers – een dik woord voor boekhouders - van grote bedrijven maken bekend hoe de stand er na de eerste 9 maanden voor staat. Het zijn meer verkopen en hogere winsten wat de klok slaat. Omdat de economie floreert, hebben burgers en bedrijven weer meer te besteden en laten zij het breed hangen. Het geld rolt weer. Is de algemene teneur

De penningmeester van de Ontmoetingskerk merkt helaas helemaal niets van deze trend. Integendeel, hij ziet zich juist gedwongen een winstwaarschuwing af te geven. Nu is de kerk geen instelling die op winst uit is. Maar het is ook voor het voortbestaan van de kerk van groot belang dat er ieder jaar weer voldoende binnen komt om de rekeningen te kunnen betalen. Dat is nu niet het geval. Sterker nog, als we ons geefgedrag niet als de wiedeweerga verbeteren, stevenen we af op een aanzienlijk tekort. Eind september was de stand van de Vaste Vrijwillige Bijdragen nog maar € 55.255,22 terwijl er dit jaar voor een sluitende begroting € 92.500,= moet binnenkomen.

Kortom, in de laatste 3 maanden van dit jaar moet er nog een kleine € 40.000,= binnenkomen. Bedenk daarbij dat we dit jaar voor het eerst in verscheidene jaren weer het hele jaar een dominee hebben en ook zij ontvangt graag iedere maand haar traktement. En terecht! Op dit punt zijn er dus geen meevallers meer te verwachten en zeg ik daarbij: dat is maar goed ook!

De moraal: de komende weken moeten we als gemeente vol aan de bak!

Dat betekent dat we niet een tandje moeten bijzetten, maar – bij wijze van spreken - een slagrand van een olifant (of liever nog: een mammoet).

Heel concreet roep ik iedereen op die dat dit jaar nog niet heeft gedaan, spoedig alsnog zijn/haar VVB te betalen en daarbij royaal aan de kerk te denken. Maar ook degenen die al wel hebben betaald of dat maandelijks doen, roep ik op meer te doen via een extra gift of door een structurele verhoging van de Vaste Vrijwillige Bijdrage.

De Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters rekenen op u!

Hendrik van Vuren, penningmeester

PS: De bankrekening is **NL46 RABO 0346 3035 83** ten name van Gereformeerde Kerk Noordeloos.



Veranderen

Ik las laatst een boek, waar een mooi helder en duidelijk stukje in stond, waar ik op dat moment ook werkelijk iets mee kon.

Het gaat om veranderen. Positief veranderen. Een positieve Verandering aanbrengen in houding, gedrag of zienswijze.

We komen het allemaal weleens tegen. Je doet of zegt iets of je hebt ergens een mening over en even later heb je daar toch niet zo'n goed gevoel over.

Je bedenkt dat je het misschien anders had kunnen doen.

Anders had willen doen.

Dit kan iets zijn wat zo nu en dan voorkomt, maar het kan ook iets zijn dat regelmatig terugkeert en waar je maar niet vanaf komt. Wat je iedere keer weer gebeurt.

Het maakt niet uit of het iets concreets jezelf betreft of dat het gaat om ons gedrag naar anderen.

In principe vraagt het eenzelfde benadering.

Ten eerste is het nodig om kennis te hebben van. Te zien hoe e.e.a. werkt. Hoe het werkelijk in elkaar steekt.

Ten tweede zal ik me er innerlijk van moeten overtuigen dat ik dit anders wil.

Ik moet ervan doordrongen raken dat ik het anders wil.

Daarna is het goed als deze innerlijke overtuiging zich vastzet in vastberadenheid om echt te veranderen.

En tenslotte zal ik tot handelen over moeten gaan. Me inspannen om de door mij gewenste verandering daadwerkelijk tot stand te brengen. Dit laatste is van doorslaggevend belang.

Zonder handeling geen verandering.

Deze wijsheid sprak me zeer aan en geeft ook letterlijk handvaten om te veranderen.

Belangrijk is verder dat we gedurende dit proces heel mild zijn naar ons zelf.

Zodat we onszelf niet veroordelen als het niet direct lukt.

Het is vaak gedurende lange tijd opgebouwd en dat kost meestal ook behoorlijk wat tijd om het anders te gaan doen.

Mildheid geeft ons de tijd en ruimte om dingen anders te kunnen en mogen doen.

Thijs Brouwer

Aangepaste kerkdienst

Aangepaste Kerkdienst, georganiseerd door de Commissie Aangepaste Kerkdiensten van Sien (voorheen Philadelphia). Deze dienst zal in het teken staan van Advent en gaat uit van de Hervormde Gemeente van Asperen.

Datum: 10 december 2017

Aanvangstijd: 15.00 uur

Plaats: Hervormde Kerk, Voorstraat 2, 4147 CC te Asperen

Voorganger: Ds. P.G.I. van den Berg

Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken.

Voor verdere informatie kunt U bellen naar

Corry den Otter (0183-352517)