

ONTMOETINGSKERK



Gemeentebrief Noordeloos, 3 september 2017 no. 36

De diensten

Vandaag

09.30 ds. W. Bisschop uit Breda

18.30 ds. D.J. Versloot uit

Mijdrecht

Collecte voor KerkInActie-

Binnenlands Diaconaat

(Zie verder pagina 5)

Volgende week 10 september

09.30 ds. Annette Driebergen

18.30 ds. S. van Meggelen uit

Breda

Collecte voor diaconie

Lief en leed

Dankbaarheid voor thuiskomst is er bij Theo Hoffman. De acute klachten zijn over. Een ziekenhuisopname heeft helaas wel altijd iets van 'inleveren'. Hopelijk kan hij in de komende tijd weer wat conditie opdoen, want vrijwel zeker wacht hem nog een ingreep. We zijn met hem en Adrie blij voor wat er nu is.

Ook Dion Ista is thuisgekomen uit Dordwijk. Na wat eerste moeizame dagen krabbelt hij weer op, blij dat 'dat wat er niet hoort' uit zijn lichaam is weggehaald. Elles en hij zijn dankbaar voor al het meeleven, dat doet hen erg goed! Dion kennend zal het 'rustig aan'-advies niet meevallen, dus we wensen hem geduld, maar vooral ook een goed herstel.

Klaske Hoffman kreeg afgelopen week de uitslag van het resultaat van de periode van bestralingen. Gelukkig heeft dat effect gehad: de scan wijst uit dat er niets meer te zien is. Dat is om dankbaar voor te zijn! Om iets aan de pijn te doen, wordt nu ingezet op een intensief behandeltraject via zuurstoftherapie. We leven mee met Klaske en Hans.

Vervolg lief en leed op volgende pagina

Kerkbloemen



Afgelopen week zijn de bloemen gebracht bij Arien Brouwer ter bemoediging.

Ook zijn bloemen gegaan naar John van Maurik voor zijn verhuizing.

Idem naar Mariette Verweij die ook verhuisde.

Organist

Ochtend: Pim Lodder

Avond: Bert Kruis

Ouderling van dienst

Sjaak Bak

Collecteopbrengst 27-8

Voor de kerk € 391,80.

Kinderwoorddienst

Elsbeth Verspuij

Kinderoppas

Saskia Rijnhout en

Laura Oosterbeek

Keukendienst

Ochtend: Gery en Ad Vonk

Avond: Hendrik en Ans van

Vuren en Arnold Schakel

Kerkauto

3-9 fam. Bronkhorst-v Vuren

10-9 fam. Kon-Dubbeldam

LET OP:

Volgende week UITERLIJK donderdag 7 september 19.00 uur kopij inleveren gemeentebrief !!

Vervolg lief en leed

Rick Hoeksema mocht vorig weekend naar huis, maar werd afgelopen maandag weer in het ziekenhuis opgenomen. Vandaag (vrijdag 1 september) is hij weer thuisgekomen. Uitslagen van onderzoeken laten nog op zich wachten, dus wat hij mankeert of mankeerd heeft is nog onbekend. Maar gelukkig voelt hij zich iets beter en is thuis de beste plek voor herstel! Alle goeds gewenst!

Voor wie wacht op uitslag van onderzoeken én voor wie tobt met ziekte en gezondheid: moed en vertrouwen gewenst!

Annette Driebergen

De nieuwe Kerkgids!

Rond dit weekend zal bij alle gemeenteleden de nieuwe Kerkgids weer op de mat liggen, samen met het boekje van de Bouwplaats rond bezinning en gesprek én de uitnodiging voor de startzondag op 17 september. Wat is er hard gewerkt om alle informatie weer actueel te maken. Compliment voor Elsje den Hartog en Otto Bijl (en achter de schermen Anke de Leeuw voor het aanleveren van alle gegevens voor het tweede deel van de kerkgids): bedankt!

Open pastorie

Donderdag 7 september staat van 10 tot 12 uur de deur van de pastorie aan de Veder van Hobokenstraat 15d weer open. U/jij bent van harte welkom, voor een kort moment of voor de volle twee uur. In de pastorie kijken we uit naar wie aanbelt! De ene keer vindt één gemeentelid de weg, vorige keer waren dat er rond de 15. Geen peil op te trekken dus, maar daarom extra leuk. Een gemeentelid stuurde een bericht dat ze ergens een mooie naam voor dit moment had gevonden: koffie-, thee- en aandachtsschenkerij. Dat is het inderdaad precies!



Op weg naar Kerkproeverij

Volgende week zondag is het zover: gemeenteleden nemen gasten mee om te laten zien wat 'kerk anno 2017' inhoudt, om ons kerk-zijn te laten proeven in zingen, bidden, bezinnen, luisteren en meedoen.



Ik vind het mooi om te merken dat veel gemeenteleden enthousiast zijn en familieleden, vrienden of burens hebben uitgenodigd. We hopen natuurlijk dat het hen in ieder geval voor deze keer zal 'smaken'. In de hal van de kerk zijn nog een aantal uitnodigingskaartjes te vinden. Die mogen op!

Even terugblikken

Het was een feestelijke dag, vorige week zondag! In de morgendienst werd Joris de Leeuw gedoopt, in de middagviering deden bijna 40 peuters en kleuters mee in 'alle kleuren van de regenboog'. Heilige stilte en vrolijke 'chaos' op één dag mooi dat het allebei zijn plek heeft binnen de Ontmoetingskerk!



Noodoproep

Denken jullie ook nog wel eens terug aan vroeger, aan hoe leuk het op club was, hoe gezellig het daar was en hoe het je met de kerk en je leeftijdsgenoten heeft verbonden?

Ook moet ik denken aan de overstapdienst op zondag 2 juli waarin we de jongeren van ongeveer 12 jaar een goede overstap hebben gewenst en gezegd hebben ze graag in de kerk te hopen blijven zien.

Eén van die momenten voor de jeugd is de clubavond, om de andere week op vrijdagavond van 19.30 tot 21.30 uur. Maar helaas lijkt het dit jaar niet door te kunnen gaan voor de groep 12/13 jarigen (ongeveer 15 kinderen), want er is geen clubleiding.

Er zijn al veel mensen gebeld, maar het is tot nu toe nog niet gelukt om hier iemand voor te vinden.

We zijn op zoek naar 2 personen die samen deze club zouden willen leiden. Willen degenen die gebeld zijn er nog eens over nadenken, maar ook zeker degenen die niet gebeld zijn er serieus over denken om iets voor de kerk - en dan met name voor deze groep jongeren - te willen betekenen!

We hopen op jullie aanmelding. Dat kan bij Jolanda jolandadentoom@gmail.com

Groeten Elvira en Jolanda



Startweekend

Het startweekend komt al weer in zicht, de start voor de kinderen van club groep 5, 6 en club groep 7, 8 is op vrijdagmiddag om 16.30 uur bij de kerk. Daar zullen ze een gezellig spel doen
Om 18.00 uur gaan we gezamenlijk met de oudere clubs en de GJV eten.
Deze kinderen kunnen dan tussen 18.45 en 19.00 uur weer naar huis.

Voor club 12, 13, 14, 15 en de GJV begint de avond dus om 18.00 uur met het eten (SNACKBUFFET) en daarna zal er een spel door het dorp zijn.
We eindigen weer bij de kerk. Om 22.00 uur is deze avond afgelopen.

Alle kinderen krijgen nog een persoonlijke uitnodiging.
Wij hopen natuurlijk dat we weer veel kinderen op club kunnen verwelkomen.

Namens de clubleiding Elvira en Jolanda

Gemeentebrief weekend 9/10 september

Let op:

De gemeentebrief verschijnt volgende week een dag eerder nl. op donderdagavond !
Dat betekent dat uw kopij uiterlijk **donderdag 7 september om 19.00 uur** binnen moet zijn.

Welkom op het startweekend van de Ontmoetingskerk

De vakanties zijn voorbij, het 'gewone' leven gaat weer beginnen. Ook in de kerk starten de activiteiten: de deuren gaan weer open voor kringen, clubs en pastoraal werk. Het startsein daarvoor geven we op:

- **vrijdag 15 september** (voor de jeugd)

Iedereen ontvangt een persoonlijke uitnodiging voor middag, avond én samen eten.

- **zondag 17 september** (voor de hele gemeente)

Welkom in een 'kerkdienst anders', waarin we zingen, bidden en in verschillende workshops 'proeven' van allerlei zaken. Iedereen maakt een eigen keuze; samen ontdekken we hoeveel er in de kerk te ervaren is. Natuurlijk wordt er ook aan de kinderen gedacht!
De startdienst eindigt met een feestelijke High Coffee.



Tijd: 9.30 tot ± 12.00 uur.

Voor de High Coffee vragen we ieders medewerking: **neem iets lekkers mee om te delen!**

3 september 2017, collecte Missionair Werk en Kerkgroei: Help de nieuwe kerk in Kloosterwelle

Pioniersplek Kloosterwelle, in Noordwelle in Zeeland, is een plek voor rust, bezinning, inspiratie en zingeving. Wekelijks is er een vesperviering met veel ruimte voor stilte. Na afloop, tijdens de maaltijd, is er tijd voor gesprek en ontstaat er een band tussen de mensen.

Hanna Hoogerhuis is lid van het pioniersteam. Ze is gehecht geraakt aan de stilte en ervaart dat er dan ruimte ontstaat voor God. Haar ervaringen met Kloosterwelle brachten haar weer terug bij de kerk. Door de stilte ervaart ze het goddelijke ervaart en krijgt ze innerlijke rust.

De Protestantse Kerk stimuleert en ondersteunt pioniersplekken zoals Kloosterwelle in Zeeland.



Protestantse
Kerk

Geloof · Hoop · Liefde

Help de nieuwe kerk in Kloosterwelle

FOTO: DINO VAN MAAREN

3 SEPTEMBER 2017
COLLECTE MISSIONAIR WERK EN KERKGROEI
WWW.PROTESTANTSEKERK.NL/COLLECTEROOSTER