

Orde van de dienst bij het afscheid van

Coenraad Hendrik Bovekerk
- Henk -

2 augustus 1941 – 26 januari 2025

op 31 januari 2025
in de Ontmoetingskerk te Noordeloos

Voorganger: ds. Annette Driebergen
Organist: Pim Lodder

Wanneer Henk wordt binnengebracht, luisteren we naar orgelspel: 'Stay with me ...'

Welkomstwoord

De kleinkinderen steken een kaarsje aan

Bemoediging en groet

v.: Onze hulp is in de naam van de Heer

a.: **die hemel en aarde gemaakt heeft**

v.: die trouw blijft tot in eeuwigheid

a.: **en niet laat varen het werk van zijn handen**

v.: Goedheid, ontferming, vergeving en vrede
van God, onze Vader, door Jezus Christus, de Heer.

a.: **Amen**

Zingen: lied 913: 1 – 'Wat de toekomst brengen moge ...'

Gebed

Over Henk– door Hendrik van Vuren

We luisteren naar Maria Callas

<https://open.spotify.com/track/0iDe28kRCRGTg9TazoIF2f?si=MOZQqJIJSzORBJXLOgdAqQ>

Janneke leest 'Niet te dichten'

Woord van Henk jr

We luisteren naar De troostvogel – Herman van Veen via

<https://open.spotify.com/track/3bopRO3hoRjaQSbMbesxSX?si=pcAtHoaBRVG2GZJyGeMAMQ>

Uit de bijbel: Psalm 31: 1-6 en 15-17

Voor de koorleider. Een psalm van David.

2Bij U, HEER, schuil ik,
maak mij nooit te schande.
Bevrijd mij en doe mij recht,
3hoor mij,
haast u mij te helpen,
wees voor mij een rots, een toevlucht,
een vesting die mij redding biedt.

⁴U bent mijn rots, mijn vesting,
U zult mijn gids zijn, mij leiden, tot eer van uw naam,
⁵mij losmaken uit het net dat voor mij is gespannen,
U bent mijn toevlucht.
⁶In uw hand leg ik mijn geest,
HEER, trouwe God, verlos mij.

¹⁵Want ik vertrouw op U, HEER,
ik zeg: U bent mijn God,
¹⁶mijn tijden zijn in uw hand,
bevrijd mij van mijn vijanden en vervolgers.
¹⁷Laat het licht van uw gelaat over mij schijnen,
toon uw trouw en red uw dienaar.

Zingen: lied 23b: 1, 2 en 3 – de Heer is mijn herder

Overdenking

Zingen: Leer ons zienderogen horen"- op de melodie van '*Stay with me ...*'

Vaak gaan wij met de ogen dicht;
zien geen schaduw van uw licht.
Uitgestrooid door U
in wonderen hier en nu.

Vaak gaan wij onze oren doof
voor de schepping die U looft.
Ongehoord gaan wij
zo blindelings U voorbij.

Geef ons – doof en blind –
weer ogen als een kind;
dat ons de oren opengaan,
leer ons zienderogen horen:

Vogels die aan 't zingen slaan,
boom die weer in bloei komt staan,
zee, die danst en zingt
op 't ritme van storm en wind.

In 't kloppen van mijn hart
heeft U de hand gehad,
mijn adem bent U dag en nacht
en licht in de stille morgen ...
mijn adem bent U dag en nacht
en licht in de stille morgen.

Gebeden

Zingen: lied 416 - 'Ga met God'

Slotwoorden

Bij uitgeleide klinkt orgelspel bij '*Ga met God en Hij zal met je zijn ...*'.