

ONTMOETINGSKERK



Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 27 december 2024 no. 52

De diensten

Zondag 29 december
09.30 u. mw. G. Bijl-Bor uit
Noordeloos
Collecte voor de kerk



https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=K938_xeSwONC9vTeE-7tQ

Dinsdag 31 december Oudjaarsdag
09.30 u. ds. A.N. Driebergen
Collecte voor de kerk (QR-code
hierboven)

Zondag 5 januari
09.30 u. dienst met doventolk
ds. A.N. Driebergen
Collecte voor de kerk

Organist/pianist
Peter Veen
31-12 Pim Lodder

Ouderling van dienst
Elise Kon
31-12 Els Vlot

Lector
Arianne Harrewijn
31-12 Arie van Mourik

Onze diensten zijn te volgen via:
<https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos>

Lief en Leed

Marian Verburg en Nelly Attema nemen in dit weekend afscheid van de oudste broer van Marian, Aart. Opnieuw verliezen ze een dierbare uit hun warme, hechte familiekring. We bidden voor hen om troost en nabijheid van God en mensen.

We gaan in deze dagen de drempel over van oud- naar nieuwjaar. De een doet dat vol vertrouwen en kijkt uit naar wat komen gaat, de ander denkt aan wie of wat in dit afgelopen jaar moest achterblijven of worden losgelaten. De gevoelens rond deze dagen zijn zo verschillend als wij allemaal. Laten we de woorden van dit lied van zegen vasthouden, voor onszelf en voor elkaar:

*God zal met je meegaan
als licht in je ogen
als lamp voor je voet,
als hand op je hoofd
en arm om je schouder,
als baken bij ontij en verte die wenkt,
als groet op je lippen en hoop in je hart,
als stem die je uitdaagt
en woord dat je voorgaat.*

Ook namens Ad hartelijk dank voor alle goede wensen die op onze mat zijn gevallen rond de feestdagen en het nieuwe jaar. Weet dat die wensen wederzijds zijn: alle goeds voor 2025! Dat het voor u en jou persoonlijk en voor ons als gemeente een jaar mag zijn waarin we onderweg blijven met God en elkaar.

Annette Driebergen

Bloemen



De bloemen zijn gebracht bij John van Maurik, ter bemoediging.

Collecteopbrengsten

22-12 kerk: € 367,60
24-12: Amnesty International € 866,25
25-12: UNHCR € 1.354,25
26-12: Project Ghana € 109,15

Jarig in januari

5-1 dhr. A.L. vertooren
5-1 mw. A.G. van Vugt-van Veelen
7-1 mw. J. Bak-Paulus
8-1 dhr. G.J. Kon
10-1 dhr. B. Schakel
11-1 dhr. A. Slob
19-1 dhr. C. Mourik
25-1 dhr. D.P. de Bruijn
29-1 mw. E. Oosterbeek-Duijm

Kinderwoorddienst

Sanne van Wijk

Kinderoppas

Jiska Wallaard

Koffie schenken

Jan-Willem en Nel den Hertog



Bij de dienst op Oudjaarsavond

Op de laatste dag van 2024 ontmoeten we elkaar nog één keer, in een avonddienst om 19.30 uur. Als opmaat naar een avond die een drempel vormt in de tijd. Hoe de dienst eruit ziet, weet ik op dit moment nog niet. Wat is wel weet, is dat we het lied van Bonhoeffer zullen zingen, een lied vol vertrouwen en hoop; in het Liedboek te vinden als lied 511. Voor mij is dat lied onlosmakelijk verbonden met deze avond en verwoordt het iets van het vertrouwen waarmee we op weg gaan naar een nieuw jaar.

Annette Driebergen



Volgens het rooster voor de vieringen van kerken in Molenlanden op zondagen en andere bijzondere dagen, zijn wij als Ontmoetingskerk ingedeeld op Nieuwjaarsdag.

Omdat wij dan geen viering hebben, is besloten toch mee te werken aan de uitzending op die morgen. We doen dat aan de hand van een viering van Annette Driebergen op 01-01-2017 in onze Ontmoetingskerk, terwijl de muziek erom heen bij elkaar is gezocht door Peter Veen

Arie Slob spreekt de verbindende teksten

De uitzending is van 09.00 tot 11.30 uur

Column

Engelen op zolder

‘Reeds daagt het in het Oosten...’, maar het enige wat ik daarvandaan gewaarword is ijskoude wind. In de tuinkamer staat alles knutsel klaar: mos, dennengroen en andere tuinschatten, samen met nog wat versiering... Maar de zin ontbreekt. De kerstengeltjes uit de kringloop die me zo verblijdden lijken weggevlogen en het ergste is, dat de cd-speler niet werkt. Terwijl er jaarlijks maar één cd echt belangrijk is... En die heeft het apparaat zojuist ingeslikt. Het repaircafé lijkt even uitkomst te bieden, maar terug thuis, geeft de cd-speler definitief de geest, al is wel de cd gered. Zonder Christmas Carols van New London Chorale by Tom Parker ontbreekt iets essentieels... Zelfs de Davidsster, vorig jaar gefabriceerd van wilgentakken, hangt verdrotten op half zeven. Het lukt gewoon niet....

In grijze miezer scharrelen een stuk of zes vinkjes in grindpad en borders. Vetbollen en pindaslingers lijken voorsnog onnodig. Bijvoeren wordt afgeraden, want ook daarin blijkt gif te zitten! Als er al gifvrij vogelvoer bestaat is het ongetwijfeld weer een stuk duurder. Wat is nog wel zuiver en te vertrouwen? Nog meer somberheid...

Uitkomst komt van de kringloop (jawél, alweer daar) in de vorm van een compacte cd-speler met twee boxjes, bij elkaar € 10,50! en waar thuis ook nog eens een vergeten mooie cd uitkomt!

En samen met de oude kerstmuziek is het er eindelijk... hetgeen ik al die dagen miste: ‘de verwondering’... Zonder verwondering geen Kerstgevoel. Blijf je steken in routine en voorspelspelbaarheid- uiteraard ontstaan en voortkomend uit de pure luxe van vrijheid en het genoeg hebben. De engeltjes (onverklaarbaar) terug gevonden in een vergeten hoek op zolder. Toch hun vleugels gebruikt? Geen zin in zo’n saggerijng mens? Het lukt zowaar in actie te komen. Dus worden kerststukjes gemaakt, peren gestoofd in rode port, appeltaart gebakken....Wat een overvloed! Hart dat overloopt...

‘Licht dat terugkomt... Hoop die niet sterven wil...Vrede die bij ons blijft’

We zingen het in de Kerstnachtdienst in Meerkerk met ons koor bij binnenkomst in de kerkzaal. Enne.... het is echt zo, want nog onmerkbaar...het wordt nu elke dag minder donker. En hoop? Wie zou er van zo’n afgeladen Ontmoetingskerk als op 1^e Kerstdag nu geen hoop krijgen?

Roos

