

DE BOUWPLAATS

Samen groeien
in geloven en leven



ALS NIEUW!



PROGRAMMA
ONTMOETINGSKERK
NOORDELOOS 2024-2025

Reacties op de inhoud van dit boekje of vragen kunt u kwijt via
bouwplaats@ontmoetingskerk.nl

Ontwerp omslag: Wim van Wijngaarden

INLEIDING | ALS NIEUW

'Als nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk' is het jaarthema voor komend seizoen.

Dit thema nodigt ons uit om ons te laten verrassen en vernieuwen door de boodschap van het evangelie, zoals verwoord in de gelijkenis van de werkers in de wijngaard (Mattheüs 20:1-16).

In deze gelijkenis laat Jezus ons zien dat het koninkrijk van God bevrijdend en verrassend is. De menselijke logica wordt op zijn kop gezet: de arbeiders die pas laat aan de slag gaan, ontvangen hetzelfde loon als degenen die de hele dag hebben gewerkt. Dit verhaal herinnert ons eraan dat Gods koninkrijk er is voor ieder die zich laat vinden.

Rond het thema 'Als nieuw' heeft De Bouwplaats een aansprekend programma samengesteld. We wensen u hernieuwde inspiratie en veel plezier met het programma. Noteer alvast de data van activiteiten waarbij u aanwezig wilt zijn in uw agenda.

We hopen u bij de diverse activiteiten te ontmoeten!

namens De Bouwplaats,

Wim Bak

Annette Driebergen

Henk van Achterberg

Maria van Gaalen

Els Vlot

Caroline Vreugdenhil

PROGRAMMA BOUWPLAATS SEIZOEN 2024-2025

Datum 2024	Tijd	Activiteit	Informatie op pagina
Woensdag 25 september	19:45	Bijbelkring (1)	4
Zondag 6 oktober	19:30	De verwondering (1)	5
Dinsdag 8 oktober	10:00	Bakkie Troost (1)	6
Donderdag 10 oktober	20:00	Ik geloof, geloof ik ... (1)	7
Woensdag 16 oktober	20:00	Jezus, waarom? (1)	8
Woensdag 6 november	10:00	Bakkie Troost (2)	6
Donderdag 7 november	19:30	Deel je geloof (1)	9
Zondag 10 november	15:00	Geloven met tieners	10
Woensdag 20 november	20:00	Gemeenteavond	*
Woensdag 27 november	20:00	Jezus, waarom? (2)	8
Donderdag 12 december	10:00	Bakkie Troost (3)	6
<hr/>			
Datum nader te bepalen	-	Bijbelkring (vervolg)	4
Datum nader te bepalen	-	Ik geloof, geloof ik ... (vervolg)	7
Datum nader te bepalen	-	Deel je geloof (vervolg)	9
Datum nader te bepalen	-	Belijdenis doen?	16

* Info over gemeenteavond en ontmoetingsavond volgt via de gemeentebrief

PROGRAMMA BOUWPLAATS SEIZOEN 2024-2025

Datum 2025	Tijd	Activiteit	Informatie op pagina
Woensdag 15 januari	20:00	Jezus, waarom? (3)	8
Maandag 20 januari	20:00	Ontmoetingsavond (1)	*
Donderdag 23 januari	20:00	Ontmoetingsavond (2)	*
Dinsdag 28 januari	20:00	Ontmoetingsavond (3)	*
Dinsdag 28 januari	10:00	Bakkie Troost (4)	6
Woensdag 12 februari	20:00	Jezus, waarom? (4)	8
Zondag 16 februari	18:30	Talentedavond	11
Zondag 2 maart	19:30	De verwondering (2)	5
Woensdag 5 maart	10:00	Bakkie Troost (5)	6
Woensdag 12 maart	20:00	Gemeenteavond	*
Zondag 16 maart	18:30	Preek van de leek	
Woensdag 26 maart	20:00	Jezus, waarom? (5)	8
Woensdag 3 april	20:00	Opvoeden in geloof	12
Donderdag 10 april	10:00	Bakkie Troost (6)	6
Zondag 13 april	18:30	Klanken rond Pasen	13
Vrijdag 2 mei	19:30	De poppenspeler van Warschau	14
Dinsdag 6 mei	10:00	Bakkie Troost (7)	6
Vrij- 16 - zondag 18 mei	16:00	Kloosterweekend	15

BIJBELKRING

Samen de Bijbel lezen blijkt elke keer weer verrijkend. Je wordt wijzer van concentratie op een Bijbeltekst en van het gesprek dat je met anderen daarover voert. Je geloof wordt verdiept en kan meer inhoud krijgen. Idee van deze Bijbelkring is dat je een heel seizoen met regelmaat (elke drie weken ongeveer) met elkaar optrekt en de bijbel openslaat. Dat maakt dat je elkaar goed leert kennen en vandaaruit lief en leed deelt. De Bijbelkring werkt vanuit een boekje van het Evangelisch Werkverband en we noemen ons GGG (Gemeente Groei Groep).

Het thema van dit jaar is heel fundamenteel; het gaat over God. Vragen die aan de orde komen: Is Hij er wel? Is God ook voor ons te vinden, te horen en te ervaren? Wat moeten we zonder God, zonder ankerpunt, zonder iemand die jou kent en liefheeft, zonder moreel kompas? Heeft mijn leven wel zin en betekenis zonder hoopvolle toekomst? En als ik doodga, is er dan iemand die mij opwacht?

Met die vragen gaan we op ontdekkingsreis door de Bijbel. We realiseren dat het niet in de eerste plaats gaat om de zoektocht die ons bij God brengt, maar om Gods zoektocht naar ons!

Wij zijn allang gevonden! Maar laten wij ons ook vinden?

De leiding ligt in handen van Jacoline Fierloos, maar alle deelnemers kunnen zich laten inschakelen bij de voorbereiding.

Data: woensdag 25 september 2023 –
kennismaking en 1e bijeenkomst
Overige data en plaats in overleg

Tijd: 19:45 uur – 21:45 uur

Plaats: Ontmoetingskerk

Opgeven: via bouwplaats@ontmoetingskerk.nl



DE VERWONDERING

GESPREK N.A.V. PODCAST

'Zwijgen als je wordt geconfronteerd met kwaad is in zichzelf ook kwaad.'
Dat is een van de pittige uitspraken van Dietrich Bonhoeffer.
Hij moest zijn moed en trouw met de dood bekopen. Wie was deze inspirerende man?

In een aflevering van de podcast "De Verwondering " gaat presentator Annemiek Schrijvers op zoek naar een antwoord, naar het wonder van het alledaagse.

In een andere aflevering probeert zij achter de drijfveren van ETTY HILLESUM te komen, die zingend kamp Westerbork verliet.

Op twee zondagavonden willen wij deze podcastafleveringen bespreken. Het gesprek wordt voorbereid door Henk van Achterberg en Mathilde Bos.

Probeer de podcast vooraf al eens te beluisteren:

<https://www.kro-ncrv.nl/programma's/deverwonderingpodcast>

Data: zondag 6 oktober 2024 - Dietrich Bonhoeffer

zondag 2 maart 2025 - ETTY HILLESUM

Tijd: 19:30 uur – 21:00 uur

Plaats: Ontmoetingskerk

Opgeven: via bouwplaats@ontmoetingskerk.nl

BAKKIE TROOST

De opzet is redelijk eenvoudig, de impact groot: we lezen met elkaar een gedeelte uit de Bijbel en gaan daarover in gesprek. Het is vrijwel altijd het gedeelte dat op de zondag die volgt aan de orde is. Daardoor werkt het ook direct als voorbereiding op de dienst én geeft het een andere beleving bij het luisteren tijdens de dienst.

Natuurlijk is er ook koffie of thee en delen we wat in het leven van dit moment van belang is.

Data in 2024:

- dinsdag 8 oktober
- woensdag 6 november
- donderdag 12 december

Data in 2025:

- dinsdag 28 januari
- woensdag 5 maart
- donderdag 10 april
- dinsdag 6 mei



Tijd: 10:00 uur – uiterlijk 11:30 uur

Plaats: Ontmoetingskerk

Opgeven: niet nodig

IK GELOOF, GELOOF IK ...

GESPREKSRING VOOR TWINTIGERS EN DERTIGERS



Er komt veel op je af in deze fase van het leven. En ergens daartussendoor is er ook nog de vraag naar geloof. Geloof ik? En: wat geloof ik dan?

Geloven probeer je op een eigen manier vorm te geven. Gesprek daarover helpt in het maken van keuzes en in het formuleren van je eigen geloof.

We gaan in gesprek aan de hand van het boek 'In goed vertrouwen'. Daarin worden de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis op eigentijdse manier uitgelegd.

Na de introductie-avond stellen we met elkaar de data vast. Er zijn 2-3 avonden in het najaar en 3-4 avonden in het voorjaar.

Begeleiding door Annemiek Bos en ds. Annette Driebergen.

Data: donderdag 10 oktober 2024 – introductie-avond

Tijd: 20:00 uur – 21:45 uur

Plaats: Ontmoetingskerk

Opgeven: via bouwplaats@ontmoetingskerk.nl

JEZUS, WAAROM?

BOEKBESPREKING

OVER EEN BOEK VAN BASTIAAN RAGAS EN DS. AD VAN NIEUWPOORT

Vorig seizoen was er gelegenheid een bezoek te brengen aan de voorstelling 'In Gods naam'. Daar liet Bastiaan Ragas op een creatieve manier zijn licht schijnen op verhalen uit de Bijbel.

Met dank aan ds. Ad van Nieuwpoort, predikant in Den Haag, heeft Bastiaan Ragas de bijzondere kracht van Bijbelverhalen ontdekt. Die ontdekkingstocht heeft ondertussen geleid tot een boek: Jezus, waarom?

Het is een prima leesbaar boek, met stof tot gesprek over de Bijbelverhalen, over de plek van Jezus en over geloof.

Deelnemers van deze avonden bereiden zich voor door het lezen van een aantal hoofdstukken uit het boek. Daarover gaan we in gesprek.

Begeleiding door Henk van Achterberg en ds. Annette Driebergen.



Datum: woensdagavond
16 oktober 2024
27 november
15 januari 2025
12 februari
26 maart

Tijden: 20.00 – 21.45 uur

Plaats: Ontmoetingskerk

Opgeven: via
bouwplaats@ontmoetingskerk.nl

DEEL JE GELOOF

GESPREKSGROEP VOOR DERTIGERS EN VEERTIGERS

Een gesprek met leeftijdsgenoten over geloof. In een open sfeer wisselen we met elkaar van gedachten. Dit jaar zal dat aan de hand van levensvragen zijn, die we spiegelen aan Jezus' leven.

Juist door de openheid ervaren we verbondenheid, ook als onze opvattingen uiteenlopen.



Data: donderdag 7 november 2024 – 1^e ontmoeting
Overige data plannen we in overleg met de groep.

Tijd: 19:30 uur – 21:00 uur

Plaats: Ontmoetingskerk (of bij mensen thuis)

Opgeven: via bouwplaats@ontmoetingskerk.nl
of via 06-12351560 (Els Vlot)

GELOVEN MET TIENERS

Geloven en tieners blijft een bijzondere combinatie. Als ouders weet je soms geen weg met wat de manier is waarop je God, geloof en kerk onder de aandacht van je tiener(s) kunt/moet/wilt brengen. Ook als tiener weet je juist soms geen weg met kerk, God en geloof en wat je daaraan hebt of daarmee moet.

Met in ons hoofd het jaarthema 'Als nieuw' willen we daarover in gesprek gaan. Wie weet leren we elkaar wel 'als nieuw' naar onszelf te kijken!

Eerder deden we dat onder het genot van een High Tea of met Tapas en tieners. Ook dit jaar komt er zeker een uitnodiging om voor iets te eten te zorgen. Want lekkers nodigt altijd uit tot gesprek en ontmoeting.

We zorgen voor gespreksmogelijkheden waarbij je gehoord wordt én kunt luisteren. We zorgen voor een sfeer waarin openheid is voor wat je maar in te brengen hebt. We praten als tieners onderling, als ouders onderling en natuurlijk ook als tieners mét ouders.

Van harte uitgenodigd!

Datum: zondag 10 november 2024

Tijdstip: 15:00 uur – 17:00 uur

Plaats: Ontmoetingskerk

Opgeven: bij jeugdouderlingen
Elvira van Mourik of
Aldwin Korevaar
(jeugd@ontmoetingskerk.nl)
of bij Annette Driebergen
(predikant@ontmoetingskerk.nl
of 06-10122415)



TALENTENAVOND

ZONDAGAVONDSPECIAL

Op veler verzoek en In navolging van de geweldige Talentenavond van afgelopen seizoen organiseren we een tweede avond. Op deze avond worden liederen, gedichten en verhalen voorgedragen, gezongen en uitgevoerd door ieder gemeentelid dat wil deelnemen. Voor velen was het 'als nieuw' om gemeenteleden in een andere rol te zien. Voor degenen die optraden, was het vaak een nieuwe ervaring om dat ten overstaan van de gemeente te doen.

Het doel van deze bijeenkomst is niet alleen om onze gemeenteleden samen te laten werken aan een voordracht, lied of gedicht, maar ook om een boodschap van hoop en verlangen naar een nieuwe wereld naar elkaar uit te dragen. Door middel van mooie muziek, liedjes of verhalen inspireren en bemoedigen we elkaar onze geloofservaring te delen.

Dit evenement biedt de perfecte gelegenheid voor ieder van ons om je talenten en passies te delen met de rest van de gemeenschap. Of je nu een begenadigd zanger bent, een virtuoos op een instrument of een verhaal wil vertellen; er is plaats voor iedereen.

Datum: zondag 16 februari 2025

Tijd: 18:30 uur – 20:00 uur

Plaats: Ontmoetingskerk

Opgeven: wie iets wil uitvoeren kan zich melden bij
Wim Bak (06-20464180) of
mailen naar bouwplaats@ontmoetingskerk.nl

OPVOEDEN IN GELOOF

Je hebt je kind laten dopen. Daarbij heb je een gelofte uitgesproken: dat je je kind wilt voorgaan op de weg van Christus. Hoe doe je dat eigenlijk? Wat betekent dat voor jou en je kind? Wat vind je het meest wezenlijk om door te geven aan geloof, hoop en liefde?

Of: je hebt je kind niet laten dopen. Maar je komt met je kind(eren) naar de kerk in de hoop dat ook zij worden aangesproken door God en geloof. Wat is daarvoor nodig? Hoe kun je zelf daar een weg in vinden én wat kan de geloofsgemeenschap daarin betekenen?

Op deze avond gaan we met elkaar in gesprek over opvoeden in geloof. Dat gesprek staat nooit los van de weg die je zelf in geloof probeert te gaan. Gesprek over geloof en je kind gaat hand in hand met gesprek over je eigen geloof. Best spannend dus, om daarover na te denken. Maar uiteindelijk ook altijd weer verrijkend.

De avond is bedoeld voor ouders van kinderen van 0 tot 10 jaar.



Datum: woensdag 3 april 2025

Tijd: 20:00 uur – 21:45 uur

Plaats: Ontmoetingskerk

Opgeven: bij jeugdouders Elvira van Mourik of Aldwin Korevaar
(jeugd@ontmoetingskerk.nl) of bij Annette Driebergen
(predikant@ontmoetingskerk.nl of 06-10122415)

KLANKEN ROND PASEN: VAN DUISTERNIS NAAR LICHT

MUZIKALE AVOND MET BERT KRUIS

Pasen, als een van de belangrijkste christelijke feesten, viert de opstanding van Jezus en symboliseert hoop, vernieuwing, en overwinning op de dood. Muziek speelt een essentiële rol in het uitdrukken van deze diep religieuze en spirituele thema's.

Muziekstukken zoals Bach's *Matthäus-Passion* of *Johannes-Passion* worden vaak uitgevoerd in de periode rond Pasen. Deze stukken leiden toehoorders door het lijden en de kruisiging van Christus. Muziek kan ook vreugde en de triomf van de opstanding uitdrukken. "Christ the Lord Is Risen Today" en "Hallelujah" uit Händels *Messiah* benadrukken die vreugde.

De Bouwplaats heeft gemeentelid en organist Bert Kruis gevraagd ons mee te nemen op een muzikale reis die we 'Klanken van opstanding' noemen. De reis duurt ongeveer een uur en zit vol orgelspel, gecombineerd met korte verhalen waarmee de muziek nog meer diepte en achtergrond krijgt.

Dit uur van bezinning en viering biedt een kans om de diepgaande boodschap van Pasen op een andere manier te ervaren. Wees erbij en ontdek hoe het orgelspel een brug slaat tussen de duisternis van het graf en het licht van de opstanding.

Datum: zondag 13 april 2025

Tijd: 18:30 uur – 20:00 uur

Plaats: Ontmoetingskerk

Opgeven: Niet nodig

DE POPPENSPELER VAN WARSCHAU

MUZIKAAL VERTELTHEATER VAN TRIO WILDE EEND

In het kader van 80 jaar bevrijding zijn we als Bouwplaats op zoek gegaan naar een bijzonder verhaal in een hoopvolle voorstelling. En die voorstelling hebben we voor u gevonden. Een muzikaal verteltheater: De poppenspeler van Warschau.

Valt er ooit iets te leren van een oorlog? En hoe blijf je overeind als je er middenin zit? Trio Wilde Eend speelt het verhaal van de joodse tiener Mika Hernsteyn die tijdens de Tweede Wereldoorlog in het getto van Warschau probeert te overleven.

In alle ellende weet Mika het verschil te maken. Want met zijn poppenspel brengt hij mensen wat vrolijkheid én bied hij hoop. Levens van vriend en vijand in het getto verweven zich, door hun beider ogen bezien we de oorlog en de nasleep ervan. Dit grotendeels waargebeurde verhaal krijgt nog meer kleur door ontroerende Oost Europese klezmermuziek en sfeervolle improvisaties.

Trio Wilde Eend:

Gottfrid van Eck,
vertelling en klarinet;
Juil Beerda, accordeon;
Jiska ter Bals, viool.
Regie: Eugene Ligtfoot



Datum: Vrijdag 2 mei 2025
Aanvang: 20.00 uur (inloop 19.30)
Locatie: Ontmoetingskerk
Entree: €10,00
Opgeven: via bouwplaats@ontmoetingskerk.nl



KLOOSTERWEEKEND

Een kloosterweekend is een mooie manier om iets van het kloosterleven van dichtbij te ervaren, iets van rust en ruimte voor je eigen spiritualiteit te zoeken én een aantal gemeenteleden beter te leren kennen.

Ook dit seizoen zijn we welkom bij de Onze Lieve Vrouwe Abdij in Oosterhout. Daar wonen, leven, werken en bidden zusters volgens de regel van Benedictus. In een eigen ruimte van het klooster, het gastenverblijf, en de tuin worden eigen activiteiten en gesprek georganiseerd. Eén daarvan is een gesprek met één van de zusters uit de gemeenschap, die vertelt over het leven als kloosterling. Tijdens het verblijf worden we uitgenodigd om te delen in het ritme van de zusters Benedictinessen. We vieren hun gebedsdiensten mee en delen in stilte en rust. Zo is bijvoorbeeld het ontbijt in stilte.

We maken tijd voor gesprek met elkaar aan de hand van ons jaarthema: Als nieuw. Leven in het licht van Gods koninkrijk. Natuurlijk is er ook persoonlijke ruimte voor rust, lezen, wandelen en plezier.

Er zijn tien gastenkamers, twee 2-persoonskamers en acht 1-persoons. Er is dus ruimte voor twaalf gasten. Het gastenverblijf heeft een eigen eetzaal en huiskamer. Er is ook een prachtige tuin.

Datum: vrijdag 16 tot zondag 18 mei 2025

Tijd: aankomst Oosterhout:
vrijdag in de loop van de middag,
vertrek:
zondag na middaggebed om 14:15 uur

Plaats: Onze Lieve Vrouwen Abdij in Oosterhout

Kosten: € 100,00 per persoon

Opgeven: via bouwplaats@ontmoetingskerk.nl
Geef je op tijd op (in ieder geval voor 1 januari),
Er is plaats voor 12 personen!
Of eerlijker: voor 11 personen, want Annette gaat
mee als 'begeleiding'.



BELIJDENIS DOEN?

Ooit was belijdenis doen de afronding van een periode van catechese. Wanneer je alle catechese groepen had doorlopen, was er uiteindelijk – vaak met een groep leeftijdsgenoten - een gezamenlijk moment van belijdenis doen.

In onze kerk is die vanzelfsprekendheid verdwenen. Tegelijk blijft belijdenis doen een mooi markeringsmoment om voor jezelf én voor anderen uit te spreken dat je je leven niet zonder God wilt gaan.

Natuurlijk doe je dat vanuit volle overtuiging. Tegelijk betekent dat niet dat je geloof klaar is of zo vast en zeker dat er nooit meer een moment van twijfel zal zijn. Belijdenis doen is een bewuste stap in je leven als gelovige, maar nooit een eindstation van zoeken en vinden van geloof en vertrouwen.

Misschien is het er gewoon nog nooit van gekomen.

Misschien weet je niet zo goed óf je die stap wel zetten wilt.

Misschien zoek je naar een moment om juist duidelijk te maken dat geloof belangrijk voor je is.

Misschien wil je ten overstaan van iedereen zeggen waar je hart vol van is.

Misschien twijfel je of je wel gelovig genoeg bent.

Misschien...

Belijdenis doen?

Wil je daar over nadenken?

Wil je het gesprek aangaan met de mogelijkheid tot belijdenis-doen en de vrijheid om dat niet te doen?

Belijden is doen!

Meld je gerust, we vinden er vast een goed moment voor!



Opgeven: via Annette Driebergen

predikant@ontmoetingskerk.nl

0183-854232 / 06-10122415

ZONDAGAVOND
Specials



22 september 2024



de Schepping

PEUTER & KLEUTERDIENST

20 oktober 2024

TAIZÉ DIENST



24 november 2024

GEDACHTENISZONDAG



15 december 2024

TOP 2000 DIENST



19 januari 2025

GROENE KERK



16 februari 2025

TALENTENAVOND



16 maart 2025

PREEK van de LEEK
met Rick den Besten



13 april 2025

KLANKEN ROND PASEN
Orgel Bert Kruis



18 mei 2025

MUZIEK MET EEN GLIMLACH
Rob Favier



22 juni 2025

BUITENDIENST



MIDDEN IN GODS
WONDERBARE
SCHEPPING

ONTMOETINGSKERK
Noordeloos

