

Welkom door ouderling van dienst

Zingen: lied 283: 1, 2, 5

We worden stil voor God

Bemoediging en groet

v.: wij zijn bij elkaar in de naam van de Heer

a.: **die hemel en aarde gemaakt heeft**

v.: Hij blijft trouw tot in eeuwigheid

a.: **en belooft dat Hij ons nooit loslaat**

v.: God geeft je liefde, vergeving en vrede.

a.: **Amen**

Over de dienst

Ik ga op reis en ik neem mee ... – door Elvira

Zingen: Ik neem je mee – refrein van het lied van Gers Pardoel - kamplied

Ik neem je mee, ik neem je mee op reis
Ik neem je mee, naar Rome of Parijs
ik lijk misschien wel cool, doordat je weet wat ik nu voel.
Jij klinkt als muziek, dus laat je zien wat ik bedoel.
ik neem je mee ee-eh-eh-eeee
ik neem je mee ee-eh-eh-eh-eeee
ik neem je mee ee-eh-eh-eeee
ik neem je mee ee-eh-eh-eh-eeee

Gebed

Moment voor de kinderen.

Ik ga op reis....

We kijken naar een filmpje van prentenboek 'Op reis' –

<https://www.youtube.com/watch?v=IXB0TfFjdR8>

Zingen: Ik neem je mee – refrein van het lied van Gers Pardoel – kamplied (zie hierboven)

Tijdens lied gaan kinderen naar hun eigen KWD.

Ik ga op reis en ik neem mee...

Mats ofzo... - door Elvira

Kijken naar: <https://youtu.be/mcWXvFC45hc?feature=shared>

Ik ga op reis en ik neem mee...

Een vriend.... (met plaatje Een vriend is) – door Annette

Een vriend is iemand die je verleden kent,
in je toekomst gelooft en je accepteert
zoals je vandaag bent



Gospel
Oneliners

Luisteren: What if God is one of us – Joan Osborne – via
<https://www.youtube.com/watch?v=aTi1YVqMFjI>

Uit de Bijbel: een verhaal bij Handelingen 8: 26- 40

Zingen: lied 802: 1 en 3

Ik ga op reis en ik neem mee...

Tandpasta... door Elvira (met plaatje Anker)

Vandaag gebeurt er
niets, wat U en ik niet
samen aan kunnen!



Gospel
Oneliners

Ik ga op reis en ik neem mee...

Een oplader... – (met plaatje schaap) door Annette

Herder zoekt schaap!



Zingen: lied 887

Een kort woord: Ga mee!

Zingen: lied 814 (in canon)

Ik ga op reis en ik neem mee...

Stevige schoenen... (met plaatje schoenen) – door Elvira

Als God ons over rotsachtige
wegen laat gaan,
zorgt Hij ook voor
stevige schoenen.



Gospel
Dnetiners

ART. 1707 © 1000 H. JETICALZ. ZEEMOLDE WWW.JETICALZ.NL

We gaan bidden, er is gelegenheid om een kaars aan te steken als gebed.

Ondertussen luisteren we naar Waterdicht – Hanna Mae via

https://www.youtube.com/watch?v=SycTUfFW_EU

We zingen het Onze Vader met lied 1006

Ik ga op reis en ik neem mee..... Kobus Kubus...

Aandacht voor de inzameling van gaven, bestemd voor de Actie Vakantietas.

De jongsten kunnen uit de oppas opgehaald.

Slotlied: lied 425

Woorden van zegen (we zingen: Amen, amen, amen)