

In deze dienst nemen we afscheid van  
ambtsdragers

Anita Wallaard  
Annemarie Aanen  
Ans van Vuren  
Bartha Nieuwland  
Conny van Tussenbroek  
Floor Bos  
Janneke Boom  
Jonneke Verhaar

en van wijkbezoekers

Aria Bor  
Ariane Harrewijn  
Gonda Romeijn  
Jo van Mourik  
Jolanda den Toom  
Margriet vd Werff  
Mijnie van Wingerden

We bevestigen als nieuwe ambtsdragers

Els Vlot  
Hans Bassa  
Huib Kraaijeveld  
Jacoline Fierloos  
*(en op een later moment  
Aldwin Korevaar  
Elise Kon)*

en heten welkom als buurtbezoekers

André van der Ham  
Annelies van der Kolk  
Ans en Hendrik van Vuren  
Antoinette van der Garde  
Aty Wijsman  
Conny van Tussenbroek  
Emmy en Hans Arnold  
Emmy Dingemans  
Janneke Boom  
Jolanda den Toom  
Margreeth den Oudsten  
Willy Korevaar  
Willy Lodder  
*(en op een later moment  
Ans en Zeger Colijn  
Arie Slob  
Hannie de Groot  
Heleen van Toor)*

Als lied van inkeer zingen we: lied 695

Welkom door ouderling van dienst

Zingen: lied 675:1

Stil moment voor persoonlijke voorbereiding

Bemoediging en groet

v.: Onze hulp is in de naam van de Heer

a.: **die hemel en aarde gemaakt heeft**

v.: die trouw blijft tot in eeuwigheid

a.: **en niet laat varen het werk van zijn handen**

v.: Hij zendt zijn Geest over de wereld

a.: **en wekt leven waar chaos heerst.**

v.: Goedheid, ontferming, vergeving en vrede voor u en voor jou,  
van God, onze Vader, door Jezus Christus, de Heer,  
in gemeenschap met de heilige Geest.

a.: **Amen**

Over de dienst - met daarin dit filmpje:  
<https://www.youtube.com/watch?v=Hxd1zkrm2gg>

Gebed om ontferming

Loflied: lied 672: 1, 3 en 7

Moment voor de kinderen.  
Als zij naar hun Woorddienst gaan, zingen we lied 683.

Gebed om de Geest

Uit de Bijbel: Genesis 11: 1-9

Zingen: 'Wij zijn de broze muren ...'- tekst Alfred Bronswijk, melodie lied 841

Wij zijn de broze muren, de stenen van verval,  
waarin geen tijd kan duren, door breuken overal.  
Maar U wilt in ons bouwen, een stad dwars door de tijd,  
waar liefde het kan houden en vrede wordt bevrijd.

Wij zijn de harde stenen, de brokken uit de rots,  
getekend voor het leven, gehavend door de trots.  
Maar U wilt ons verzachten tot akkers van uw zaad,  
die op de oogsttijd wachten van elke goede daad.

Uit de Bijbel: Handelingen 2: 1-13

Zingen: lied 681 (3x)

Uitleg en verkondiging: '*Elkaar verstaan*'  
- met tijdens de preek dit filmpje:  
<https://www.youtube.com/watch?v=VuB6euiY2pw&t=15s>

Zingen: lied 691

Bij het afscheid van ambtsdragers en wijkbezoekers - een dankjewel

Dankgebed

Opdracht en presentatie van de nieuwe ambtsdragers

Gelofte

Geloof je dat God zelf door deze gemeente  
je heeft geroepen tot deze dienst en jou daarin draagt?

Neem je Gods woord waaruit wij leven  
als leidraad voor geloof en leven van jezelf en van de gemeente?  
Beloof je je dienst trouw te verrichten,  
met liefde voor de gemeente  
en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt?  
Beloof je geheim te houden  
wat je in vertrouwen wordt verteld?

Ben je bereid je taak te vervullen  
overeenkomstig de orde van onze kerk?

Handoplegging en zegen; na iedere zegen zingen we lied 814

Welkom aan de buurtbezoekers en gelofte

Ben je bereid je in te zetten voor de gemeente  
met de gaven jou gegeven en met aandacht en ruimte  
voor de mensen die God op je weg brengt?

Belooft u geheim te houden wat u in vertrouwen wordt verteld?

Woorden van zegen, afgesloten met lied 814

Gelofte van de gemeente: (we gaan staan)

v.: Gemeente, dit zijn uw nieuwe ambtsdragers en buurtbezoekers.  
Ik vraag u: belooft u hen te ontvangen in uw midden,  
hen te omringen met uw meeleven,  
hen te dragen in uw gebeden  
en met hen mee te werken in de dienst aan onze Heer?

a.: **Ja, van harte**

Vraag aan de gemeente:

v.: Gemeente, ook u bent geroepen met liefde en aandacht  
om te zien naar wie op uw weg komt.  
Ik vraag u:  
Wilt u elkaar dragen, verdragen en hooghouden?  
**Ja, van harte**

We zingen elkaar toe: lied 814

We gedenken Henk Damsteeg

Terwijl het kruisje met de naam van Henk wordt opgehangen op het levensloopbord,  
zingen we lied 845: 3 (op de melodie van psalm 86)

Gebeden, stil gebed, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader

Aandacht voor de inzameling van gaven, bestemd voor Kerk in Actie en de  
Pinksterzendingsweek.

De jongsten kunnen uit de oppas worden opgehaald.

Slotlied: lied 687: 1 en 2

Zegen (allen: Amen, amen, amen)