

Welkom door ouderling van dienst

Zingen (op de melodie van psalm 47)

Volken, klap de hand, zing van land tot land,
jubel overal bij bazuingeschal:
Jakobs God, de HEER, Hem zij alle eer!
Kom en buig de knie voor de Koning die
volken voor zijn voet biddend bukken doet –
zijn geliefden leidt, ons een plaats bereidt.

Zing, want voor ons oog voer de Heer omhoog.
Wat staar je verweesd? Zing, want het is feest!
Hoor, hoe hoorngeschal galmt door het heelal.
Kom en buig de knie voor de Koning die
naast zijn Vader zit, voor zijn broeders bidt,
aan zijn vrienden denkt, ons de Trooster schenkt.

Stil moment voor persoonlijke voorbereiding

Bemoediging en groet

v.: onze hulp is in de naam van de Heer

a.: **die hemel en aarde gemaakt heeft**

v.: die trouw blijft tot in eeuwigheid

a.: **en niet laat varen het werk van zijn handen**

v.: Goedheid, ontferming, vergeving en vrede voor u en voor jou,
van God, onze Vader, door Jezus Christus, de opgestane Heer.

a.: **Amen**

Over de dienst

Zingen (vervolg van het aanvangslied)

Zing, want het is feest: God werkt met zijn Geest.
Volken worden tot volk van Abrams God
Vorsten gaan in stoet hun Vorst tegemoet,
staan in volle pracht voor hun God op wacht,
komen tot zijn troon, buigen voor de Zoon,
prijzen Hem als Heer, tot zijns Vaders eer.

Gebed

Collage van gedachten bij de hemel

- Bartha

- Dikkie: https://www.youtube.com/watch?v=x_53NWPeBUM

- Margreeth

- Jacoline

- Thijs -

Zingen: lied 661: 1, 2 en 3

Moment voor de kinderen

Een lied voor de kinderen: <https://www.youtube.com/watch?v=rfJpuWdykM8>

Uit de apostolische geloofsbelijdenis:

Wij geloven in Jezus Christus, die is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

Zingen: lied 661: 4, 5 en 6

Collage van gedachten bij de hemel

- Anita
- Elvira/Brigitta: <https://www.youtube.com/watch?v=eZRfTD70RaE&t=18s>
- Maria
- Arianne

Uit de Bijbel: Lucas 24: 50-53

Zingen: lied 666

Overdenking: *'Collage van de hemel'*

Zingen: lied 663

Gebeden, stil gebed, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader

Aandacht voor de inzameling van gaven, bestemd voor de kerk.
De jongsten kunnen opgehaald uit de oppas.

Slotlied: lied 667

Zegen (g. zingt: Amen, amen, amen)