

Orde voor de morgendienst van zondag 28 april 2024
In deze dienst doet Tabitha Kazen belijdenis van haar geloof

Welkom door ouderling van dienst

Zingen: psalm 121

Stil moment voor persoonlijke voorbereiding

Bemoediging en groet

v.: onze hulp is in de naam van de Heer

a.: **die hemel en aarde gemaakt heeft**

v.: die trouw blijft tot in eeuwigheid

a.: **en niet laat varen het werk van zijn handen**

v.: Goedheid, vergeving, ontferming en vrede voor u en voor jou
van God, onze Vader, door Jezus Christus, de Heer.

a.: **Amen**

Over de dienst

Gebet om ontferming

Loflied: lied 8b

Moment voor de kinderen. We zingen als zij naar hun Woorddienst gaan:

We gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God, op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt,
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal.

Gebet om de Geest

Uit de bijbel: Romeinen 8: 31-39

Zingen: lied 885

Uitleg en verkondiging: *'Ja, ik geloof'*

Luisteren: You raise me up – via <https://www.youtube.com/watch?v=4RojlDwD07I&t=1s>

Over belijdenis doen

Persoonlijke woorden van Tabitha

Zingen: lied 117d (3x)

Belijdenisvraag:

Verlang je je doop te beamen en je geloof te belijden?

.....

We zingen samen de apostolische geloofsbelijdenis (lied 340b)

Vraag aan de gemeente:

Wilt u Tabitha naar uw vermogen
helpen groeien in dit geloof
en haar helpen Christus na te volgen?
Ja, dat willen wij.

Gebed

Handoplegging en zegen

Zingen: lied 416: 1, 2 en 3

Gelofte:

Je bent gedoopt met water en Geest
om voortaan Jezus te volgen
en met heel de kerk te belijden
dat Hij de weg is, de waarheid en het leven.
Wil je dan je aandeel hebben
in de gemeente van Jezus,
die samengeroepen is rond Bijbel en tafel,
met lofzang en gebed
en wil je je ontfermen over je naaste?
....

Aansteken van de belijdeniskaars

Verwelkoming

Gemeente, draag Tabitha die belijdenis van haar geloof heeft afgelegd
en ga met haar de weg van het Koninkrijk.

**Welkom, kind van God,
welkom in de kerk van Christus,
wereldwijd en in ons midden.**

Gebeden, stil gebed, gezamenlijk gezongen Onze Vader met lied 1006

Aandacht voor de inzameling van gaven, bestemd voor het werk van de diaconie.
De jongsten kunnen uit de oppas gehaald.

Slotlied: lied 634

Zegen (a: Amen)