

21 april Gereformeerde kerk Noordeloos
Voorganger: ds. Ria Meeder – van Hof uit Leerdam

Welkom door ouderling

Aanvangslied: Psalm 66:1,2

Stilte
Bemoediging en groet

Psalm 66:3
gemeente gaat zitten

Kyriëgebed

Glorialied Lied 634

Kinderlied: “We gaan voor even uit elkaar.”
Kinderen gaan naar de Kinder Woorddienst

gebed bij de opening van de Schrift

Thema preek

1^e Schriftlezing Prediker 1: 1-11
Lied 942

2^e Schriftlezing Mattheus 11: 2 - 11
Lied 944

preek

You Tube Lauren Daigle - Hold On To Me

Dit is de link naar het lied met een stilstaand

beeld: <https://www.youtube.com/watch?v=RWua9o2KEv0>

Dit is dezelfde alleen dan met de songtekst erbij: <https://www.youtube.com/watch?v=xoaMIC6m9rw>

vertaling:

Als de beste van mij amper ademt
Als ik niet iemand ben waar ik in geloof
Houd me vast
Als ik het licht mis, heeft de nacht gestolen
Als ik alle deuren dichtsla die U hebt geopend
Houd me vast
Houd me vast
Houd me vast als het te donker is om U te zien
Als ik zeker weet dat ik het einde heb bereikt
Houd me vast als ik vergeet dat ik je nodig heb
Als ik het loslaat, houd me dan weer vast
Als ik niet het gevoel heb dat ik het waard ben om te verdedigen
Als ik moe ben van al mijn doen alsof
Houd me vast
Als ik in wanhoop begin te breken
Onder het gewicht van de verwachting
Houd me vast
Houd me vast

Houd me vast als het te donker is om U te zien (ik zal vasthouden)
Als ik zeker weet dat ik het einde heb bereikt
Houd me vast als ik vergeet dat ik je nodig heb (ik zal vasthouden)
Als ik het loslaat, houd me dan weer vast
Ik zou hier voor altijd in Uw armen kunnen rusten
Omdat ik weet dat niemand meer van me houdt
Houd me vast
Houd me vast

Geloofsbelijdenis (Marinus van den Berg)

Ik geloof door alle twijfel heen,
dat U de Schepper bent van alle leven.
Ik geloof door alle twijfel heen,
dat U zoveel liefde hebt voor de mens,
dat U met geen dood genoeg neemt.

Ik geloof door alle twijfel heen,
dat U de mens opnieuw geboren laat worden
en door het duister heen in het licht brengt.

Ik geloof met alle hoop die in mij is,
dat U ons geschonken hebt aan elkaar:
om elkaar te behoeden, te beschermen
en tot vrede te brengen.

Ik geloof met alle hoop die in mij is,
dat U door mensen heel menselijk tot ons wilt komen.

Dat U ons telkens weer doet herboren worden
en de hoop in ons doet groeien,
dat de dag komt van vrede,
waarop er geen dood meer zal zijn,
geen oorlog noch geweld.

Ik geloof met alle twijfel en met alle hoop die in mij is:
versterk mijn geloof, Eeuwige, Licht in de nacht.

Amen.

Lied 675 Geest van hierboven

Wij gedenken Els Kamp-van der Meijden
Terwijl het kruisje met haar naam wordt opgehangen, zingen we
Psalm 31: 4 en 6.

Gebeden
Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader

aankondiging collecte – kinderen komen uit de crèche

Slotlied "Ga maar gerust" zie bijlage

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan
Ik ben je baken, ook in de diepe nacht
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan

Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat
Ik ben de wind waardoor je adem haalt

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen
Ik ben de dag, die schemert in je droom

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan
Ik ben de verte, die verlangend wenkt
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen
ben Ik de hand, die al je tranen wist.

Tekst: Sytze de Vries,
melodie Sibelius /Finlandia of Lied 246 uit de Evangelische Liebundel

Zegen
afgesloten met het **gezongen Amen**