

ONTMOETINGSKERK



Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 12 januari 2024 no. 2

De diensten

14 januari

09.30 u. mw. I. Verberk uit
Giessenburg

Collecte voor de diaconie

[https://betaalverzoek.rabobank.nl](https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=0l1EcrghRMCQ1oWUmgjqwQ)

[/betaalverzoek/?id=0l1Ecrgh](https://betaalverzoek/?id=0l1EcrghRMCQ1oWUmgjqwQ)

[HRMCQ1oWUmgjqwQ](https://betaalverzoek/?id=0l1EcrghRMCQ1oWUmgjqwQ)



21 januari

09.30 u. ds. A.N. Driebergen

18.30 u. Zondagavondspecial o.l.v.

Commissie Eredienst

Collecte voor de kerk

Organist/pianist

Peter Veen

Ouderling van dienst

Conny van Tussenbroek

Lector

Tabitha Kazen

Kinderwoorddienst

Alie van den Bosch

De diensten zijn rechtstreeks te volgen via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos>

Lief en Leed

De 'kop' van het nieuwe jaar is eraf. In de kerkenraad wordt de komende weken nagedacht over het vervolg van de herstructurering van ons pastorale en diaconale werk onder de titel 'Van ouderling-pastoraat naar onderling pastoraat'. Bidt u mee om enthousiasme en goede keuzes?

Er is veel te bidden. Om nabijheid, kracht en moed voor wie ziek is, voor wie met lege handen lijkt te staan, voor alle verdriet, voor wie psychisch te zwaar belast is geraakt. Dat is persoonlijk leed dat mensen treft. Gebed is ook nodig voor onze wereld, waar zoveel aan het schuiven is en strijd en rampen veel verdriet veroorzaken.

In het boekje '101 gebeden' staat dit gebed, voor wie het moeilijk vindt zelf woorden te bedenken:

Wij smeken om gerechtigheid voor deze wereld,

want die is ver te zoeken.

Geweld van oorlogen en terrorisme,

zoveel doden en gewonden,

zoveel vluchtelingen.

Geef vrede, Heer, geef vrede!

Zoveel mensen die in armoede leven

en honger lijden door natuurrampen

of door klakkeloos uitbuiten van de aarde.

Leer ons delen, God,

en zorgzaam omgaan met uw schepping.

Uw koninkrijk kome.

Annette Driebergen

Kerkbloemen



De bloemen zijn gebracht bij dhr. A.L. Verdoorn en bij mw. A.G. van Vugt-van Veelen. Nog van harte gefeliciteerd met uw verjaardag!

Collecteopbrengst

7-1 Kerk € 450,80

Kinderoppas

Geri Vonk en Maartje van Wijk

Koffie schenken

Henri en Elise Kon

Jarig in januari

19-1 dhr. C. Mourik

25-1 dhr. D.P. de Bruijn

29-1 mw. E. Oosterbeek-Duijm

Naar het klooster?



Misschien heb je je voorgenomen in 2024 tijd voor jezelf en voor God te reserveren. Daar is in het programma van de Bouwplaats ruimte voor ingericht, onder andere door een kloosterweekend.

Van **vrijdagmiddag 5 tot zondagmiddag 7 april** zijn we met een groep gemeenteleden welkom in de Onze Lieve Vrouwe Abdij in Oosterhout. Daar delen we in het ritme van de zusters Benedictinessen door hun gebedsdiensten mee te maken. Er is tijd voor stilte ingericht en we volgen een klein, eigen programma.

Er is nog plek voor **3** deelnemers.

Zin? Meld je aan via bouwplaats@ontmoetingskerk.nl of bij Annette.

21 januari: twee bijzondere diensten!

ONTMOETINGSDIENST "BOUWEN AAN GELOOF"



ZONDAG 21 JANUARI 2024, AANVANG 9.30 UUR
DIENST VOOR JONG EN OUD(ER)
MET ONTMOETING NA DE DIENST

Moderne profeten 2

Op zondag 28 januari gaan we weer een deel van de podcast Moderne Profeten bespreken. Deze avond gaan we in op het werk van Tish Warren.

Tish is een Amerikaanse theologe verbonden aan de Anglicaanse Kerk in Pittsburgh.

Samen met haar man is ze daar priester.

In Nederland werd Tish Warren bij een breder publiek vooral bekend door het verschijnen van haar tweede boek, [Bidden in de nacht](#), in 2021.

De rode draad in het denken van Tish zou je in twee grove lijnen kunnen samenvatten.

Allereerst: de kracht van het alledaagse. De grote uitdaging van deze tijd is om niet te vervallen in een *ratrace* waarin je honderd dingen doet zonder dat je nog werkelijk beseft wat ze bijdragen.

Het is alsof Tish Warren hier even hard op de rem gaat staan en je op wil roepen hetzelfde te doen. Wanneer de dingen die we doen in zichzelf geen aandacht meer krijgen en geen betekenis meer hebben, wat is het dan nog wel waard om die aandacht te krijgen? Warren gebruikt hier het woord 'heilig': dat wat aandacht krijgt en wat we waarde toekennen, iets gewijds. Van het opstaan in de morgen en de dag in dankbaarheid van God ontvangen, tot het oplossen van een conflict met je partner omdat je gelooft dat je geroepen bent in vrede te leven. Leef met aandacht, oplettend en doe ook de kleine dingen recht.

Wie daar serieus werk van wil maken, ontdekt dat hij daarvoor ook nog iets anders nodig heeft: eerlijk naar jezelf durven zijn. Je zou dit de tweede lijn bij Warren kunnen noemen.

Op zondag 28 januari om half acht gaan we nadenken en praten over "de waarheid in het alledaagse".

Namens commissie Bouwplaats,
Annemiek Bos en Henk van Achterberg



21 januari: twee bijzondere diensten!

Op 21 januari ben je twee keer welkom in de Ontmoetingskerk. 's Morgens is er een **Ontmoetingsdienst**.

Ontmoetingsdiensten zijn opgezet voor ontmoeting tussen jong en oud(er), in én na de dienst.

Deze Ontmoetingsdienst heeft een heel speciaal karakter. Een van onze jonge gemeenteleden, Sanne van Wijk, gaat komende zomer met een groep Giessenburgers naar Bolivia om de handen uit de mouwen te steken en zo te bouwen aan geloof (poster hierboven).

De hele groep (ruim 40 deelnemers!) is in de dienst aanwezig en levert ook een bijdrage.

Het thema van de dienst past bij wat zij gaan doen, maar natuurlijk ook bij ons allemaal. Want 'Bouwen aan geloof' proberen we elke week te doen!

Zondag 21 januari 2024
SAMEN AAN TAFEL

Eten in de kerk + kerkdienst
VOOR ALLE GEMEENTELEDEN, VAN JONG TOT OUD
NEEM WAT TE ETEN MEE OM MET ELKAAR TE DELEN
ONTMOETINGSKERK NOORDELOOS
AANVANG: 18.30 UUR



De **ZondagAvondSpecial**, op diezelfde dag, staat in het teken van een maaltijd. Ons vorige jaarthema 'Aan tafel' inspireerde de werkgroep eredienst om daadwerkelijk aan tafel te gaan. Dat pakken we weer op. Na een kort bezinningsmoment in de kerkzaal eten we samen van wat wordt meegebracht. Daarna sluiten we de dienst in de kerkzaal af.

Annette Driebergen

Techniekkoppel gezocht

Lijkt het je leuk technisch mee te werken in een dienst?

Dan zijn we op zoek naar jou!

We kunnen zowel iemand gebruiken voor het regisseren van de dienst voor Kerk TV (bedienen van de camera's en uitzenden), als iemand die een PowerPoint in elkaar zet en deze tijdens de dienst op de laptop laat zien (en tegelijk ook het geluid bedient).

De informatie krijg je altijd ruimschoots van tevoren aangeleverd.

Misschien vind je het leuk om dit samen met iemand te doen, dat kan uiteraard ook.

OF heb je talent voor het in elkaar zetten van een PowerPoint, maar wil je liever niet achter de desk, dan zou dit voor het techniekteam ook al fijn zijn.

Wil je een keer meekijken, of zijn er vragen, we horen het graag!

Je krijgt sowieso een duidelijke uitleg over wat er wordt verwacht en hoe het allemaal werkt.

Namens de kerkrentmeesters,

Jan Vink en Ramona Wonink (beamer@ontmoetingskerk.nl)



Meet Me - bijeenkomst



<https://meetmevijf.jouwweb.nl/activit.../2024/bowlingavond-3>

Restauratie orgel

Vorig jaar hebben we stilgestaan bij het feit dat we 25 jaar in onze Ontmoetingskerk de zondagse vieringen mochten houden. Ook het orgel gaat al weer 25 jaar mee en is nu aan een grote onderhoudsbeurt toe. Het zal dan worden schoongemaakt, gerepareerd, geïntoneerd en weer gestemd. De werkzaamheden aan het instrument beginnen op maandag 22 januari en duren ca 3 ½ week. Dat betekent dat er op drie zondagen geen orgel beschikbaar is voor de begeleiding van de gemeentezang.

Wij zijn blij dat het orgel opgeknapt gaat worden en dat we half februari gebruik kunnen maken van een helemaal opgeknapt instrument!

Namens de organisten,

Pim



Projectbarometer

Vorige week hadden de Kerkrentmeesters een mooi bericht te melden, deze week willen we als projectcommissie een mooie opbrengst/resultaat met u delen.

De projectbarometer voor de projecten in Ghana staat per 31 december op het mooie bedrag van € 4009

Samen met Kerk in Actie en de projectcommissie willen we iedereen heel hartelijk bedanken.

Wilt u meer informatie over de projecten in Ghana welke ondersteund worden door Kerk in Actie, kijk dan op: www.kerkinactie.nl/projecten

Giften kunt u overmaken op: NL82RABO0346302838 met vermelding project.

De projectcommissie.



De Corte & Consorten 10 februari in de Ontmoetingskerk

Wie kent Jules de Corte niet? Jules de Corte was een zeer bekend liedschrijver in de jaren 60, 70 en 80. Hij werd onder andere onderscheiden met de Louis Davids-prijs, een Gouden Harp en een Edison. Zijn muziek wordt nu in onze Ontmoetingskerk opnieuw ten gehore gebracht door zijn zoon Ernst met De Corte & Consorten. Zaterdag 10 februari brengt Ernst in onze kerk het werk van zijn vader weer tot leven, samen met pianist Izak Boom en bassist Pieter Althuis. Toegang met een hapje en drankje na afloop is gratis, omdat het optreden wordt gesponsord. Aanvang: 20.00 uur.

Wim Bak



Alzheimer Trefpunt Molenlanden

Datum: woensdag 17 januari 2024
Tijd: 19.30 uur - 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Locatie: Odense Huis in Oud Alblas
Thema: Dementie in het algemeen
Gespreksleider: Arie Slob,
voorzitter Alzheimer Trefpunt Molenlanden

Alzheimer Trefpunt Molenlanden
Datum: donderdag 25 januari 2024
Tijd: 19.30 uur - 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Locatie: De Peperhof in Arkel
Thema: Dementie in het algemeen
Gespreksleider: Arie Slob,
voorzitter Alzheimer Trefpunt Molenlanden

Beide avonden zal er een presentatie worden gegeven over het project GOED waarin de volgende onderwerpen aan bod zullen komen:

- Wat is dementie?
- Hoe herken je mensen met dementie?
- Hoe ga je om met mensen met dementie?

Toegang is gratis.

U bent van harte welkom!

Column 1

Engelen en sterren

Nabeschouwing kersttijd en omdat engelen en sterren er altijd en overal zijn.

Een gedicht van Elly Zuiderveld, dat mij trof:

“Engelen zijn overal
Ze komen niet met vleugels of glanzende gewaden
en niet met grote woorden maar wel in kleine daden,
je vindt ze in de supermarkt gewoon achter de kassa
of in een voetbalstadion een rustpunt in de massa

Soms zingen ze een liedje, dat raakt je in je ziel.
Misschien hield één jou tegen zodat je net niet viel
op straat of op de roltrap of bijna in de goot
en in die zwarte tunnel, toen was je bijna dood.

Engelen zijn engelen, een onverwachte zegen,
engelen zijn engelen en soms kom je ze tegen.
Ze gaan met jou de berg op of troostend door een dal.”

Elly Zuiderveld

Hier haak ik op in:
Een engel, die zelf engelen haakt,
heeft veel mensen blij gemaakt.
Ik heb er zomaar een gekregen.
Welke engel is een zegen?

Er was eens een engel, een held,
die redde iemands leven werd verteld.
Deze engel heeft er alles voor gegeven.
Het kostte bijna zijn eigen leven.

Het hoeft niet groot, het kan ook klein:
dat kan in onze gebeden zijn.
Niemand die het weet of merkt.
Of je nu wel of niet regelmatig kerkt.

Dan nog wat over sterren, die fascineren
Verlichtend, stralend de donkerte weren
Sterren, die achter de ramen schitteren
verzachten, verjagen het bittere.

Je ziet veel vijfpuntige of zespuntige sterren soms zeven
Of meer, het lijkt allemaal om t even.
Het symbool voor de christelijke versie
Is de ster met zes punten is mijn visie.

Isabella



Column 2

Reflectie

Er zit een eend op het hek, hij zit er al even. Rustig loensend langs z'n snavel zit hij daar eend te wezen....
Wat zou hij zich druk maken... Alles komt zoals het komt... Voorbeeld?

Er ligt een vleugje vorst over de velden en de sloten zijn bevroren... Krakend polderland onder de voeten... En de zon is terug... Eindelijk! Want op zonloze dagen is het of de natuur de adem inhoudt.... Ook al oogt en voelt(!) hij vaak nog meedogenloos koud. Leven op de waakvlam... In de zomer goud, zilver in de winter....

De kerstengelen zijn 'weggevaaren' In het hedendaagse gewoon weggegaan....Maar de oude spelling benadrukt veel beter de bijzonderheid! De kerstspullen zijn in dozen opgeborgen terug naar zolder. Deze keer de tijd genomen om alles- in plaats van zo snel mogelijk in een krat te stapelen, wat proppen krant erbij voor de breekbaarheid - rustig op te bergen... Geordend en mindfull... Onderwijl bewust de mooie momenten van afgelopen weken overdenkend.... Kerstlichtjes gearchiveerd in het brein... Wordt dit een beetje bedoeld met 'Maria bewaarde al deze dingen, die overleggende in haar hart'?

Begin van een heel nieuw jaar, tijd van reflectie op wat was en wat komt, hoop en verwachting... Met een beetje melancholie, zoals mijn oude moeder vaak stil kon zitten mijmeren:...."Ik heb zo'n heimwee naar de dingen die ik nooit zien zal..."

De grote zendmast in Lopik, elk jaar tot kerstboom getransformeerd en voor veel mensen hoopgevend aanwezig- hier zelfs uit bed te zien(!)- is inmiddels ook ontmanteld. Ik las dat hij 372 m hoog is en de lampjes kun je sponsoren.

Enfin... nuchter bekeken scheelt die kerstboom uit huis wel bakken werk... Maar hoewel naarmate de dagen verstrijken de groeiende hoeveelheid dennennaalden wedijvert met die van immer aanwezige (door mij als een don quichot bestreden) hondenharen.... kies ik desalniettemin jaarlijks hardnekkig voor een echte boom!

Roos

