

- Welkom door ouderling van dienst
- Aanvangslied Psalm 51: 1 en 5
- Stilte, bemoediging en groet
- Inleiding op de dienst
- Lied als inleiding op heb gebed 836: 'O Heer die onze Vader zijt': 1, 4 en 5
- Gebed om ontferming
- Moment voor de kinderen door leiding
- Projectlied

Wij zijn op weg, kom mee en sluit je aan. Met de verhalen van het goede leven zal God ons hoop en licht en liefde geven. Vier met ons mee dat alles anders kan.

Kom als je blij bent, kom met je verdriet. Kom met geluk en kom ook met je vragen. God wijst de weg in deze veertig dagen. Open je ogen, zorg dat jij het ziet!

- Gebed bij de opening van het Woord
- Lied als inleiding op de lezing 833 'Neem mij aan zoals ik ben' (aantal keer herhalen)
- Lezen: Psalm 51: 1-14
- Lied 51b 'Create in me a clean heart'
- Lezen: Psalm 51: 15-21
- Luisterlied 'Witter dan sneeuw' <https://youtu.be/vph6EqZe42k>
- Uitleg/verkondiging 'Verander je mee?'
- Lied 834 'Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht'
- In het naspel van dit lied komen de kinderen terug
- Dankgebed, Voorbede, Stil gebed, Onze Vader

- Aandacht voor de inzameling van gaven, jongsten uit de oppas

- Slotlied 'Genade, zo oneindig groot' (ELB 203 / Opw. 428 Genade, zo oneindig groot)

1 Genade, zo oneindig groot,
dat ik, die't niet verdien,
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan 'k zien.

2 Genade, die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook, als ik mij tot Hem keer,
dat God mij nooit verlaat.

3 Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

4 Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.

- Zegen (met gezongen Amen als antwoord)