

KinderKerstFeest 2022 – 2^e kerstdag, 26 december - 10.00 uur

Welkom

Zingen: Midden in de winternacht – lied 486: 1, 2 en 4

We steken de kerstkaars aan en bidden

Het verhaal van Kerst (met platen/foto's, tegelijk verteld met materiaal)

Zingen/luisteren: Sjok, sjok, sjok ... <https://www.youtube.com/watch?v=jdgbk6gChRc>

Vervolg verhaal – geboren!

Zingen/luisteren: Er is een kindeke .. <https://www.youtube.com/watch?v=rMAF4im9tkk>

Vervolg verhaal – bezoek in de stal (herders, engelen, koningen)

Zingen: Zeg eens, koning (melodie: Zeg eens, herder)

Zeg eens koning waar ga jij naartoe?
Ik ga naar het kindje, dat geboren is
en dat volgens velen, heel bijzonder is

Mooie koning wat ga jij daar doen?
Ik breng een cadeautje, naar het koningskind,
omdat ik zijn geboorte, echt een feestje vind!

Uiteen om het verhaal te beleven:

- zingen bij de piano
- gebeds-kerst-boom
- als Jozef en Maria op de foto in de stal
- wie ben jij? (paspoort/stamboom)
- versier een kerstbal (kunststof ballen)
- wat geef jij als kadootje voor het kind?
- maak een engel: Wees niet bang
- maak een ster
- op reis: wat neem je mee (met een koffer of 'pak de ezel in')

We komen terug in de kerkzaal. Ondertussen klinkt dit lied:

<https://www.youtube.com/watch?v=DrDhcugHPb8>

We zingen: Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht

Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht
dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht
en Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijn'
jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn.

Jezus zegt dat Hij ieders kaarsje ziet
of het helder licht geeft of ook bijna niet.
Hij ziet uit de Hemel of wij lichtjes zijn,
jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn.

We bidden

We zingen: Eer zij God lied 487: 1 en 2

Zegen (onder de parachute)

Sterretjes mee naar huis, met engelenkaartje ...