

Met organist Peter Veen, muziek door Rudolph de Jong en Wim Bak,
zang door Mariëtte Verweij, Louise Flint en Gerdien van Mourik

Zingen voor de dienst: lied 476: 1, 3 en 4

Lied door Gerdien, Louise, Mariette, Rudolph en Wim: *Kerstnacht boven Bethlehem (van Sela)*

In de kerstnacht boven Bethlehem,
sprak een engel uit de hemel.
En hij maakte daar goed nieuws bekend:
God is hier, zijn naam is Jezus!
En opeens was daar een eng'lenmacht.
Een hemels leger prees de schepper.

Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.

Laat de vreugde van de engelen
ons vandaag opnieuw omgeven.
Laat de echo van hun lofgezing
blijven klinken in ons leven.
Dat het hemels lied van toen die nacht
overal nog is te horen!

Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.

Is er iets of iemand ooit te klein
voor de God, die zelf een kind werd?
Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij.
God werd mens tussen de mensen.
Wat een wonder dat God met ons is!
Liefde kent bij hem geen grenzen.

Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.

Welkom door ouderling van dienst

De Kerstkaars wordt aangestoken met een gedicht door Pepijn en Joris de Leeuw

Laat alle mensen horen:
Gods licht schijnt ook voor jou.
Want Jezus is geboren,
als teken van Gods trouw.

Zingen: lied 477: 1 en 5

Stil moment voor persoonlijke voorbereiding

Bemoediging en groet

v.: Onze hulp is in de naam van de Heer

a.: **die hemel en aarde gemaakt heeft**

v.: die trouw blijft tot in eeuwigheid

a.: **en is zichtbaar geworden in Jezus, onze Heer.**

v.: Genade, vergeving, goedheid, ontferming en vrede
van God, onze Vader, door Jezus Christus, de Heer.

a.: **Amen**

Over de dienst

Gebet om ontferming door Gerdien, Louise, Mariette, Rudolph en Wim: *Kyrie (van Sela)*

Loflied: lied 487

Moment voor de kinderen

Zingen van het projectlied: (melodie: lied 469)

Ik zing van licht dat God ons geeft:
het levenslicht voor al wat leeft.
Wie draagt dat licht, wie brengt het voort?
Wie geeft het aan de mensen door?

Een jonge vrouw uit Nazaret
wordt door de hemel opgemerkt.
Maria krijgt een koningskind
omdat Gods nieuwe tijd begint.

Gebet om de Geest

Schriftlezing: Matteüs 1: 1, 16 en 17

Lied door Gerdien, Louise, Mariette, Rudolph en Wim: *O kindeke klein ... (van Sela)*

Schriftlezing: Matteüs 1: 18-25

Zingen: lied 478: 1

Uitleg en verkondiging: *Welkom in de familie!*

Zingen: lied 496: 1 en 3

De kinderen komen terug uit de Kinderwoorddienst

Lied door Marthe en Gerdien: *Luister, luister, het fluistert in de wind ...*

Luister, luister,
het fluistert in de wind:
Er gaat iets moois gebeuren
Een nieuwe dag begint.

Luister, luister,
het fluistert in de wind:
Er wordt een kind geboren,
Een heel bijzonder kind

Een kind vol zonnestralen
maakt alle mensen blij,

Hij jaagt het duister weg,
de nacht is weer voorbij.

Luister, luister,
het fluistert in de wind:
Er gaat iets moois gebeuren,
een nieuwe dag begint.

Luister, luister,
het fluistert in de wind:
Er wordt een kind geboren,
een heel bijzonder kind.

Dat kindje maakt het licht
waar het donker is en koud,
vertelt ons allemaal
dat God van mensen houdt.

Luister, luister,
het fluistert in de wind:
Er gaat iets moois gebeuren,
een nieuwe dag begint.

Luister, luister,
het fluistert in de wind:
Er wordt een kind geboren,
een heel bijzonder kind.

Luister, luister...

Gebeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader

Aandacht voor de inzameling van gaven, bestemd voor de diaconie

Slotlied: lied 506: 1 en 4

Zegen (a: **Amen**)