

Vooraf klinkt <https://www.youtube.com/watch?v=uvyQXqSsF6Y>

Welkom door ouderling van dienst

Zingen: lied 216

We worden stil voor God

Bemoediging en groet

v.: wij zijn bij elkaar in de naam van de Heer

a.: **die hemel en aarde gemaakt heeft**

v.: Hij blijft trouw tot in eeuwigheid

a.: **en belooft dat Hij ons nooit loslaat**

v.: De Heer is met je

a.: **Ook met u is de Heer**

Over de dienst

Gebed

Zingen: Dank u wel voor de sterren en de maan ...

Dank U wel voor de sterren en de maan
Dank U wel voor het groeien van het graan
Dank U wel voor de dieren in de wei
Dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij.

Dank U wel voor de bloemen in het gras
Dank U wel voor de vissen in de plas
Dank U wel voor de bossen en de hei
Dank U wel dat u steeds weer zorgt voor mij.

Dank U wel voor de wolken en de wind
Dank U wel voor elk mens voor ieder kind
Dank U wel want U bent zo heel dichtbij
Dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij.

Gedicht

Luisteren: God is een kunstenaar via <https://www.youtube.com/watch?v=DPPBQRTzBQY>

Verhaal van het begin

Zingen: 'Zeg, wie heeft gemaakt de '

Zeg, wie heeft gemaakt de krokodil, de krokodil, de krokodil,
zeg, wie heeft gemaakt de krokodil.
God in de hemel daar!

Zeg, wie heeft gemaakt,,,
zeg, wie heeft gemaakt,
God in de hemel daar!

Ontdek de schepping – op allerlei plekken in de kerk kun je iets van de schepping ontdekken!

Terwijl iedereen weer terugkomt, klinkt dit lied:
<https://www.youtube.com/watch?v=7iW-UvLUXNw>

We zingen: lied 162

We gaan bidden en zingen als afsluiting Onze Vader, lied 1006

Aandacht voor de collecte, bestemd voor het werk van de diaconie. De jongsten kunnen uit de oppas opgehaald.

Slotlied: lied 423

Woorden van zegen (we zingen: Amen, amen, amen)

Ontdek de schepping

- God maakte licht in het donker – kerkenraadskamer
- God maakte wolken – proefje - ontmoetingsruimte
- God maakte sterren en maan –zwart papier – jeugdruimte
- God maakte bloemen en gras – bloemen maken - ontmoetingsruimte
- God maakte dieren – gang – welke dieren zie je? (opschrijven, klembordjes)
- God maakte een onderwaterwereld – gang
- God maakte een onderwaterwereld – met een zaklantaarn - (bij het buffet)
- God maakte de mens – schrijf je naam – ontmoetingsruimte
- God maakte de rustdag – vragen in een spreekwolk – in de huisjes
- God maakte de rustdag - gebedsboom – appel (om te danken), blad (om te bidden) – kerkzaal