



DE BOUWPLAATS

Samen groeien
in geloven en leven



AAN TAFEL

PROGRAMMA
ONTMOETINGSKERK
NOORDELOOS

2022-2023



Reacties op de inhoud van dit boekje of vragen kunt u kwijt via
bouwplaats@ontmoetingskerk.nl

Ontwerp omslag: Wim van Wijngaarden

INLEIDING | AAN TAFEL

Het jaarthema voor komend seizoen is 'Aan tafel'.

Aan tafel ben je welkom en is plaats voor iedereen. Waar de één nog aan het voorgerecht beginnen moet, zit een ander al aan het hoofdgerecht. Vlees of vis of juist beide niet? Aan tafel is er ruimte voor verschillende geuren, kleuren en smaken. Er wordt gekookt, geproefd, kortom: we gaan aan tafel!

Rond dit thema heeft de commissie De Bouwplaats een smaakvol programma voor u willen samenstellen. Graag schuiven we met elkaar aan om op verschillende manieren samen te groeien in geloven en leven. Neem het programma door en noteer alvast in uw agenda de data van activiteiten waarbij u aanwezig wilt zijn.

We hopen u bij de diverse activiteiten te ontmoeten.

namens De Bouwplaats,

Wim Bak

Annette Driebergen

Henk van Achterberg

Annemiek Bos

Maria van Gaalen

Els Vlot

Caroline Vreugdenhil



PROGRAMMA BOUWPLAATS SEIZOEN 2022-2023

<i>Datum 2022</i>	<i>Tijd</i>	<i>Activiteit</i>	<i>Informatie op pagina</i>
Woensdag 7 september	10:00	Bakkie Troost	4
Donderdag 6 oktober	10:00	Bakkie Troost	4
Donderdag 6 oktober	19:30	Basiscursus geloven (korte informatieavond)	5
Woensdag 12 oktober	20:00	God in de supermarkt	6
Donderdag 20 oktober	19:30	Deel je geloof (1^e bijeenkomst)	7
Dinsdag 1 november	10:00	Bakkie Troost	4
Zondag 6 november	11:00	Tafelgesprekken	8
Zondag 13 november	15:00	Geloven met tieners	9
Donderdag 17 november	20:00	Geloven in seizoenen (1)	10
Woensdag 7 december	10:00	Bakkie Troost	4
Datum nader te bepalen	-	Basiscursus geloven (vervolg)	5
Datum nader te bepalen	-	Deel je geloof (vervolg)	7
Datum nader te bepalen	-	Op weg naar belijdenis	15

PROGRAMMA BOUWPLAATS SEIZOEN 2022-2023

Datum 2023	Tijd	Activiteit	Informatie op pagina
Donderdag 12 januari	10:00	Bakkie Troost	4
Vrijdag 20 januari	18:30	Aan tafel!	11
Donderdag 26 januari	20:00	Geloven in seizoenen (2)	10
Dinsdag 31 januari	10:00	Bakkie Troost	4
Dinsdag 21 februari	20:00	The Biggest little Farm Filmavond	12
Woensdag 1 maart	10:00	Bakkie Troost	4
Zondag 12 maart	19:30	Moderne profeten (1) zondagavondgesprek	13
Woensdag 22 maart	20:00	Opvoeden in geloof	14
Donderdag 13 april	10:00	Bakkie Troost	4
Donderdag 20 april	20:00	Geloven in seizoenen (3)	10
Dinsdag 2 mei	10:00	Bakkie Troost	4
Zondag 4 juni	19:30	Moderne profeten (2) zondagavondgesprek	13
Woensdag 7 juni	10:00	Bakkie Troost	4
Donderdag 22 juni	20:00	Geloven in seizoenen (4)	10

BAKKIE TROOST

Elkaar ontmoeten bij een kop koffie of thee én tegelijk in gesprek gaan over een bijbelgedeelte ... dat is de invulling van Bakkie Troost. In een kleine of iets grotere kring lezen we een bijbelgedeelte. Vaak is dat het gedeelte dat in een komende dienst centraal staat. Het gesprek maakt de beleving van een kerkdienst anders, intenser.

Data: wo. 7 september, do. 6 oktober, di. 1 november 2022,
wo. 7 december, do. 12 januari 2023, dinsdag 31 januari,
wo. 1 maart, do. 13 april, di. 2 mei, wo. 7 juni 2023

Tijd: 10.00 uur - uiterlijk 11:30 uur

Plaats: Ontmoetingskerk

Opgeven: Welkom om zo binnen te lopen.
Vragen en opgeven kan ook
via predikant@ontmoetingkerk.nl
of bouwplaats@ontmoetingskerk.nl



BASISCURSUS GELOVEN

In 2020 zou de basiscursus geloven voor de tweede keer van start gaan. Er waren al aardig wat deelnemers. Corona gooide roet in het eten. Ik hoop van harte dat die serie gesprekken rond geloof nu kan doorgaan.

De basiscursus van 6 avonden is bedoeld als opfrisser of introductie van de grote thema's in geloof en kerk: God, Jezus, de Geest, de Bijbel, kerk en geloven in de praktijk.

De avonden beginnen zo mogelijk met een maaltijd, van 18.30 tot 19.30 uur. Dat geeft gelegenheid elkaar te leren kennen en bevordert het gesprek.

Van 19.30 tot 21.30 uur staat één van de thema's centraal. In verschillende werkvormen wordt geleerd én gezocht naar persoonlijke verdieping.

Data: donderdag 6 oktober 2022 - korte informatieavond

Daarna worden de data in overleg met de deelnemers vastgesteld.

Tijd: 19:30 uur - 20:30 uur

Plaats: varieert

Opgeven: via predikant@ontmoetingkerk.nl
of bouwplaats@ontmoetingskerk.nl

GOD IN DE SUPERMARKT

Interactieve workshop

Duurzaamheid en omgang met klimaat en schepping zijn ook binnen de kerk belangrijke thema's. Soms krijg je het gevoel dat wat jij als persoon doet niet zoveel verschil maakt. Wij geloven echter dat elke druppel telt! Bij de interactieve workshop 'God in de supermarkt' leer je kritisch kijken naar je dagelijkse boodschappen. Een aanrader!

Data: woensdag 12 oktober 2022

Tijd: 20:00 uur - 21:30 uur

Plaats: Ontmoetingskerk

Opgeven: via bouwplaats@ontmoetingskerk.nl



DEEL JE GELOOF

GESPREKSGROEP VOOR MENSEN VAN 30 TOT ONGEVEER 45 JAAR

Een groep mensen van bovenstaande leeftijd, die het prettig vindt om het gesprek over geloof (ook) met leeftijdsgenoten te voeren. Het verlangen is om dat gesprek voort te zetten, juist omdat geloof in beweging blijft én het altijd de vraag is hoe geloof en dagelijks leven met elkaar verbonden zijn.

'Deel je geloof' heet de kring. Met net zoveel recht zou de kring anders kunnen heten: 'Deel je twijfel', 'Deel je gedachten', 'Deel je geloof én ongelooft'.

Vanuit de wens om door te gaan met het gesprek zullen er in overleg met de groep meerdere avonden gepland worden. Iedereen is welkom! In een open sfeer wisselen we met elkaar van gedachten. Juist door de openheid ervaren we verbondenheid, ook als onze opvattingen uiteenlopen.

Data: donderdag 20 oktober 2022 - 1^e bijeenkomst
Overige data te plannen in overleg met de groep.

Tijd: 19.30 uur - 21.00 uur

Plaats: Ontmoetingskerk

Opgeven: via bouwplaats@ontmoetingskerk.nl

TAFELGESPREKKEN

Bij wie schuif jij aan? Het blijft een verrassing, maar na afloop van de ochtenddienst ontmoet je verschillende gemeenteleden. Met behulp van 'tafelgesprekken' komt aan tafel het gesprek vanzelf op gang. Koffie, lunch en toetje gebruik je op verschillende plekken in je dorp. Een soort 'walking dinner', maar dan toch anders.

Datum: zondag 6 november 2022

Tijdstip: 11:00 uur - 14:00 uur

Plaats: Ontmoetingskerk

Opgeven: via bouwplaats@ontmoetingskerk.nl
Vermeld er svp bij of je gastadres wilt zijn.

Geloven met tieners

Geloven en tieners..... een boeiende combinatie. Als ouders weet je soms geen weg met wat de manier waarop je God, geloof en kerk onder de aandacht van je tiener(s) kunt/moet/wilt brengen. Luister echter eens naar je tiener. Ze kunnen jou als ouder nog heel veel leren.

En toch....als tiener weet je juist soms geen weg met kerk, God en geloof en wat je daaraan hebt of daarmee moet.

Het lijkt ons bijzonder uitdagend om daarover met elkaar in gesprek te gaan. Dat doen we onder het genot van een High Tea, zodat er sowieso lekkers en gezelligheid is. Het gesprek voeren we als tieners onderling, als ouders onderling en als tieners mét ouders. Wie weet welke mooie ontdekkingen we doen.

We zorgen voor gespreksmogelijkheden waarbij je gehoord wordt én kunt luisteren. We zorgen voor een sfeer waarbij openheid is voor wat je maar in te brengen hebt. Als ouder én als tiener. Welkom!

Datum: zondag 13 november 2022

Tijdstip: 15:00 uur - 17:00 uur

Plaats: Ontmoetingskerk

Opgeven: via Jonneke van Dalen (jonnekevandalen@hotmail.com, 06-23958125),
Elvira van Mourik (elviravanwijngaarden@hotmail.com, 06-51508630) of
Annette Driebergen (predikant@ontmoetingskerk.nl, 0183-854232/06-10122415)

GELOVEN IN SEIZOENEN

In coronatijd hield ik een preek met als thema 'lente in de kerk'. Dat is de titel van een boek van ds. René van Loon, over inspirerende voorbeelden over bloei van de kerk.

Jaargetijden zijn een mooie metafoor voor het kerkelijk leven én voor persoonlijk geloofsleven. Kortgeleden publiceerde dezelfde predikant een nieuw boek: 'Geloven in seizoenen'.

In 8 hoofdstukken komen de vier jaargetijden voorbij: herfst, winter, lente en zomer in geloof én kerk. We nemen dit boek als uitgangspunt voor gesprek over geloof en kerk.



Data: *Herfst*: donderdag 17 november 2022

Winter: donderdag 26 januari 2023

Lente: donderdag 20 april 2023

Zomer: donderdag 22 juni 2023

Tijd: 20:00 uur – 21:45 uur

Plaats: Ontmoetingskerk

Opgeven: via bouwplaats@ontmoetingskerk.nl

AAN TAFEL!

Het jaarthema 'Aan tafel' nodigt vanzelf uit om daadwerkelijk met elkaar aan tafel te gaan. Er wordt door gemeenteleden gekookt en vervolgens wordt samen gegeten.

In de bijbel is de tafel een beeld van verbondenheid en ontmoeting. Aan tafel vinden de mooiste gesprekken plaats. Wie weet, lukt ons dat ook: heerlijk eten én in gesprek gaan met elkaar.

Datum: vrijdag 20 januari 2023

Tijd: 18:30 uur - 21:30 uur

Plaats: keuken en eetzaal van HC Giessenlanderij
(Miranda van der Stelt)

Opgeven: via bouwplaats@ontmoetingskerk.nl

THE BIGGEST LITTLE FARM

FILMAVOND

Groen kerk-zijn is met elkaar in gesprek gaan en blijven over maatschappelijke keuzes, die natuurlijk ook een geloofsbasis kunnen hebben.

Op deze filmavond zoeken we het gesprek na het kijken van de film/documentaire The Biggest little Farm. Het verhaal vertelt over John Chester en zijn vrouw Molly. Ze wonen samen in een klein appartement in Los Angeles. Molly is culinair recensent en chef-kok en droomt er al jaren van om een duurzame boerderij te beginnen waar ze haar eigen producten kan verbouwen.

Datum: dinsdag 21 februari 2023

Tijd: 20:00 uur - 22:00 uur

Plaats: Ontmoetingskerk

Opgeven: via bouwplaats@ontmoetingskerk.nl



MODERNE PROFETEN

ZONDAGAVONDGESPREK



De podcastserie 'moderne profeten' vertelt de verhalen van bekende christenen uit de moderne tijd. Ze maakten een echte crisis mee. Hoe doorstonden ze dit? Waar haalden ze het lef vandaan? Waarom zeiden ze wat ze zeiden en deden ze wat ze deden? Welke geheim had hun leven? Een ding was zeker: hun leven had een profetische kracht.

Ze blijken moderne profeten te zijn. Hun verhalen dagen ons uit te zoeken naar wijsheid, barmhartigheid en schoonheid.

In het zondagavondgesprek luisteren we naar het verhaal van één van hen en vertellen elkaar wat we daaruit leren voor onze tijd en ons eigen leven. Welkom!

Datum: zondag 12 maart 2023 Jacques Ellul
 zondag 4 juni 2023 Angela Merkel

Tijd: 19:30 uur - 21:00 uur

Plaats: Ontmoetingskerk

Opgeven: via bouwplaats@ontmoetingskerk.nl

(probeer vooraf de podcast al eens te beluisteren via: www.eo.nl/podcasts/moderne-profeten. Onder het kopje afleveringen zijn de verhalen van Jacques Ellul en Angela Merkel te vinden)

OPVOEDEN IN GELOOF

Je hebt je kind laten dopen. Daarbij heb je een gelofte uitgesproken: dat je je kind wilt voorgaan op de weg van Christus. Hoe doe je dat eigenlijk? Wat betekent dat voor jou en je kind? Wat vind je het meest wezenlijk om door te geven aan geloof, hoop en liefde?

Op deze avond gaan we met elkaar in gesprek over opvoeden in geloof. Dat gesprek staat nooit los van de weg die je zelf in geloof probeert te gaan. Gesprek over geloof en je kind gaat hand in hand met gesprek over je eigen geloof. Best spannend dus, om daar over na te denken. Maar hopelijk ook verrijkend!

We gaan met elkaar over vragen rond 'opvoeden in geloof' in gesprek. De avond is bedoeld voor ouders van kinderen van 0 tot 10 jaar.

Datum: woensdag 22 maart 2023

Tijd: 20:00 uur - 21:45 uur

Plaats: Ontmoetingskerk

Opgeven: via Jonneke van Dalen (jonnekevandalen@hotmail.com, 06-23958125),
Elvira van Mourik (elviravanwijngaarden@hotmail.com, 06-51508630) of
Annette Driebergen (predikant@ontmoetingskerk.nl, 0183-854232/06-10122415)

OP WEG NAAR BELIIDENIS

Misschien is het er gewoon nog nooit van gekomen.

Misschien weet je niet zo goed óf je die stap wel zetten wilt.

Misschien zoek je naar een moment om juist duidelijk te maken dat geloof belangrijk voor je is.

Misschien wil je ten overstaan van iedereen zeggen waar je hart vol van is.

Misschien twijfel je of je wel gelovig genoeg bent.

Misschien...

Ooit overwogen of belijdenis doen iets voor jou is? Het lijkt een uit-de-tijd-aan-het-raken-fenomeen. In onze kerk is het niet meer vanzelfsprekend om na een aantal jaren catechese de stap naar belijdenis-doen te zetten. Juist daarom blijft belijdenis-doen een mooi markeringsmoment om voor jezelf én voor anderen uit te spreken dat je je leven niet zonder God wilt gaan.

Wil je daar over nadenken?

Wil je het gesprek aangaan met de mogelijkheid tot belijdenis-doen en de vrijheid om dat niet te doen?

Meld je gerust, we vinden er vast een goed moment voor!

Opgeven: via Annette Driebergen

predikant@ontmoetingskerk.nl, 0183-854232/06-10122415

ZONDAGAVOND
Specials

11 september 2022
PEUTER- EN KLEUTERDIENST

16 oktober 2022
TAIZÉ DIENST

20 november 2022

11 december 2022
TOP 2000 DIENST

22 januari 2023
UIT HET LEVEN GEGREPEN
zangdienst ds. Erick Versloot
en Bert Kruis

19 februari 2023
AAN TAFEL!
Eten in de kerk + kerkdienst

19 maart 2023
PREEK VAN DE LEEK
Met Michael van Hoorne

16 april 2023
GEROEPEN OM TE ZINGEN
Tieners, muziek en zang

14 mei 2023
KUNSTZINNIG
Dienst rondom thema kunst

15 juni 2023
BUITEN DIENST

ONTMOETINGSKERK
Noordeloos