

Orde voor de morgendienst, 27 maart 2022, 4<sup>e</sup> zondag van de 40dagentijd

In deze dienst wordt gedoopt:

Anne Gerrit Jonathan Verhaar, geboren op 31 januari 2022,  
zoon van Lourens en Jonneke Verhaar-van Dalen,  
broertje van Lucas, Johanna en Aaron

Welkom door de ouderling van dienst

Aanvangslied: lied 538: 1 en 3

Stil moment voor persoonlijke voorbereiding

Bemoediging en groet

v.: Onze hulp is in de naam van de Heer

a.: **die hemel en aarde gemaakt heeft**

v.: die trouw blijft tot in eeuwigheid

a.: **en niet laat varen het werk van zijn handen**

v.: Genade, goedheid, ontferming, vergeving en vrede voor u allen  
van God, onze Vader, door Jezus Christus, de Heer.

a.: **Amen**

Over de dienst

Zingen: lied 1010: 1

Gebed om ontferming

Zingen: lied 1010: 2 en 3

Gebed om de Geest

Moment voor de kinderen

Projectlied:



Een slinger van verhalen gaat als te - ken door de tijd, ver-



telt wat ons te wach - ten staat, dat God zijn volk bevrijdt.



Wij vieren een bijzonder feest, het leven wordt gevierd. En



wie met ons ver - ha - len leest, ontdekt: dat feest is hier!

We bloeien op en krijgen kleur,  
omdat de Heer ons voedt.  
Vertrouw op Hem en vraag gerust.  
Hij maakt het leven goed.  
Wij vieren een bijzonder feest,  
het leven wordt gevierd.  
En wie met ons verhalen leest,  
ontdekt: dat feest is hier!

Uit de Bijbel: Johannes 15: 1-8

Zingen: lied 653: 1 en 4

Uitleg en verkondiging: *'Een grote familie'*

Zingen: Verbonden met vader en moeder ....  
(ondertussen komen de kinderen terug en wordt de dopeling binnengebracht)

Verbonden met vader en moeder,  
natuurlijk het meest met die twee,  
maar ook met de andere mensen  
vier jij hier dit feest met ons mee  
Je hebt al een naam,  
maar je krijgt er één bij op dit feest,  
want jij wordt gedoopt in de naam  
van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Je bent al een tijdje bij mensen,  
je naam is bij ons al vertrouwd  
en dus is het tijd om te vieren,  
dat God die je kent, van je houdt.  
Je hebt al een naam,  
maar je krijgt er één bij op dit feest,  
want jij wordt gedoopt in de naam  
van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Inleiding bij de doop

Water in de doopvont. Ondertussen luisteren we naar 'Ik ben veilig in Jezus' armen'  
via <https://www.youtube.com/watch?v=joGfQhMjRbU>

Doopvraag en naamgeving

Verlangen jullie dat je kind wordt gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de  
Heilige Geest? ....

Met welke naam wordt jullie kind gedoopt? ....

We zingen de apostolische geloofsbelijdenis (lied 340b)

Wens van de doopouders

Gebet bij de doop

Bediening van de doop en zegen

Gelofte bij de doop

Beloven jullie Nathan die aan jullie is toevertrouwd met liefde en zorg te  
omringen?

Beloven jullie Nathan trouw te blijven, wat de toekomst ook brengen zal, en hem te eerbiedigen, waar hij ook zal gaan, steeds indachtig dat jullie kind uit God geboren is?  
Beloven jullie Nathan op te voeden in de Geest van Jezus Christus en haar in deze Geest zelf voor te gaan? ....

Aansteken van de doopkaars

Verwelkoming (we gaan staan)

- v.: Gemeente, draag Nathan  
die gedoopt is in uw gebeden  
en ga met hem de weg van het Koninkrijk.  
a.: **Welkom, kind van God  
welkom in de kerk van Christus,  
wereldwijd en in ons midden.**

Ophangen van de doopdruppel

Ondertussen luisteren we naar: Eén grote familie - Trinity  
via <https://www.youtube.com/watch?v=OoKV16NCamY>

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Aandacht voor de inzameling van gaven, bestemd voor de kerk. Ondertussen kunnen de jongsten opgehaald uit de oppas.

Zingen: Ga dan op weg .... (melodie lied 868)

Ga dan op weg naar een toekomst van vreugde en vrede.  
Zoek reisgenoten om samen die weg te betreden.  
En valt het zwaar, steun en bemoedig elkaar.  
Liefde verlicht dan je schreden.

Ga dan op weg om je eigen geluk uit te delen.  
Zo kunnen wij wat gebroken was, liefdevol helen.  
Geen hongersnood: wij delen samen ons brood.  
Er zal genoeg zijn voor velen.

Ga dan op weg, deel je dromen, je hoop, je verhalen.  
Geef elkaar kracht om, op zoek naar nieuw land, niet te falen.  
Als wij dat doen, blijft onderweg 't visioen  
liefde en warmte uitstralen.

Zegen met gezongen **Amen**