

ONTMOETINGSKERK



Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 12 november 2021 no. 45

De diensten



Diensten

Zondag 14 november
09.30 u. ds. Annette Dribergen
Collecte voor de diaconie (zie verderop in deze brief)

Volgende week 21 november
Zondag Voleinding
09.30 u. dhr. Hans Bouma uit Kampen
18.30 u. ds. Annette Dribergen
Collecte voor de kerk

De diensten zijn ook rechtstreeks te volgen via:
<https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos>
Ook op de website staat een link naar deze site.

Lief en leed

We leven mee met *Floor en Annemiek Bos* en hun familie, omdat hun zwager Ab van de Peppel is overleden. Na een periode van ziekte is een eind gekomen aan zijn leven. Dat betekent opnieuw verdriet voor de familie. We bidden voor hen om troost en nabijheid van God en mensen.

We heten nieuwe leden welkom.

Het zijn:
Janny Meerkerk – Noordzijde 13 – 4225 PG Noordeloos
en
Jacoline Fierloos - Botersloot 71 – 4225 PS Noordeloos.

Janny is een 'oude bekende' die al jarenlang met regelmaat onze diensten bezoekt en nu de stap tot overschrijving heeft gezet. Jacoline is een 'nieuwe bekende' en woont sinds kort in Noordeloos met haar man Ad Duijm. Ook Ad verwelkomen we in ons midden. Hij is lid van de Hervormde Gemeente. Zo belichamen Jacoline en Ad én Janny en André wat de Protestantse Kerk is: verbonden onder één dak. Een mooi voorbeeld voor onze kerken! We hopen dat jullie je welkom voelen in ons midden!

Er zijn in verscheidene families zorgen rond gezondheid. Onderzoeken lopen en geven onrust en onzekerheid. Laten we elkaar in gebed aanbevelen bij de levende God, die bron van kracht en moed wil zijn.

Annette Dribergen

Organist/pianist

Peter Veen

Ouderling van dienst

Henny Kool

Lector

Arianne Harrewijn

Collecteopbrengst 7-11

Diaconie € 331,60

Kerkbloemen



De kerkbloemen zijn gebracht bij Aart en Desiree de Jong vanwege de geboorte van Aron

Kinderwoorddienst (KWD)

Gr.1 tm 4: Maartje en Iris Vlot
Gr.5 tm 8: Paula Buizert

Kinderoppas

Mirjam van Genderen en
Famke Voormolen

Jarig in november

21-11 mw. A.T. Kooistra
21-11 mw. G.E. Zijlstra-Monteny
29-11 dhr. O. Wilstra

Van onze predikant

De Covid-19-besmettingen blijven oplopen, ook in onze dorpen. Voor het bezoeken van de kerkdiensten heeft dat opnieuw consequenties: we zijn alleen welkom met een uitnodiging. Voor wie nog niet weet hoe het werkt: neem contact op met onze scriba Gerdien.

We hebben ook afgesproken dat er geen koffie wordt gedronken na de dienst. Buiten wordt het daar te koud voor, binnen is koffie-op-afstand ingewikkeld. Natuurlijk betekent dat opnieuw iets voor onze geloofsgemeenschap en voor iedereen voor wie de ontmoeting bij de koffie een belangrijk moment van de zondag is. Zullen we creatief blijven in onze aandacht voor elkaar? Daar hebben we ondertussen ervaring genoeg in!



Bij de dienst van zondagmorgen

Zondagmorgen staan we stil bij het verschijnen van de Nieuwe Bijbelvertaling 2021. Met verhalen over bijbels met een eigen geschiedenis, kort aandacht voor 'wat er dan anders is geworden' en natuurlijk gewoon een gedeelte uit de Bijbel om over na te denken. We lezen Psalm 1, het openingslied van het boek van de Psalmen. Daar wordt een mens die Gods woord overdenkt vergeleken met een boom. Een prachtig beeld om bij stil te staan. Het thema van de dienst: 'Op zoek naar betekenis ...'. Ik hoop dat we met elkaar betekenis in Psalm 1 vinden!

Met nagesprek

Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar na te praten over het thema van de dienst, over wat je heeft geraakt of verbaasd, wat je hebt geleerd of wat je juist miste.

Annette Driebergen

Op weg naar gedachteniszondag, 21 november

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken we met liefde en eerbied ieder die in het afgelopen kerkelijk jaar is overleden. Op dit moment zijn er acht gemeenteleden van wie de namen in ons midden genoemd zullen worden.

Achter al die namen gaan unieke mensen schuil en bij die namen horen geliefden, partners, kinderen en kleinkinderen, familie en vrienden, elk met een eigen, diep verdriet om wie wordt gemist. We hopen dat er iets van troost voelbaar is door samen stil te zijn en te gedenken.

Door de nieuwe beperkingen zal er maar op kleine schaal ruimte zijn voor gemeenteleden om in de kerk te zijn. Gelukkig kan de dienst via digitale kanalen worden meebeleefd.

Net als vorig jaar zal de kerk 's middags open zijn om stil te zijn, te luisteren naar muziek en namen op te schrijven van wie ook hardop genoemd mag worden.

Natuurlijk is iedereen daar van harte welkom!

Wie niet in de gelegenheid is om naar de Open Kerk te komen, maar wel een naam genoemd wil horen, mag die naam aan mij doorgeven via e-mail, WhatsApp of een telefoontje.

Annette Driebergen

Zondag 21 november 2021 GEDACHTENISZONDAG



KERK OPEN: 15.00-16.30
(MOGELIJKHEID OM EEN KAARS AAN TE STEKEN)
ONTMOETINGSKERK NOORDELOOS
VOORGANGER: DS. ANNETTE DRIEBERGEN
AANVANG: DIENST 18.30 UUR

Meditatief schilderen, woensdag 17 november



Natuurlijk is gesprek over een bijbelgedeelte verhelderend en verrijkend. Tegelijk kunnen ook creatieve vormen verdieping rond de Bijbel geven. Daarom is er een avond *Meditatief schilderen*.

Samen lezen we een psalm, spreken we kort over wat je daarin aanspreekt en zoeken we een vorm om dat op creatieve wijze aan het doek toe te vertrouwen. Ik hoor al: *'Ik kan niet schilderen!'* We zullen ontdekken dat dat niet het criterium is om niet mee te doen. Dus: voor creatievelingen én voor wie zichzelf daar niet zo hoog in acht: van harte welkom om deze vorm te ontdekken!

Woensdag 17 november 2021, aanvang: **19.45 uur**.

Laat - in verband met het materiaal - even weten dat je mee wilt doen!

Adventskalender 2021

Op 28 november begint de Adventstijd. De Protestantse Kerk geeft opnieuw een Adventskalender uit, met als titel 'In een ander licht'. In de kalender staat het boek Openbaringen centraal. Met bijbelteksten, liederen, gebeden, vragen en opdrachten kun je met deze kalender op een bijzondere manier toelevan naar Kerst.

In overleg met de commissie eredienst is dit jaar gekozen voor het beschikbaar stellen van deze kalender. U kunt een kalender meenemen uit de kerk op de zondagen 14, 21 en 28 november. Voor uzelf en/of om uit te delen.

Wie in deze tijd niet in de kerk komt, kan elke dag van de week een kalender ophalen bij *Fie van der Meulen*.

Voor wie dat zelf niet lukt, volstaat een vraag aan de wijkouderling; dan wordt de kalender bezorgd.

Annette Driebergen



Collecte voor het werk van de Diaconie

Aanstaande zondag collecteren we voor het werk van de Diaconie. En dat werk is zeer divers. Het is soms heel lokaal, andere keren landelijk en dan weer internationaal.

- Lokaal bijvoorbeeld doordat wij renteloze leningen ter beschikking stellen aan mensen die vastlopen en daarmee tijdelijk geholpen zijn. Dit doen wij in samenwerking de stichting "Schuldhulpmaatje" (die wij ook financieel steunen). Maar ook door bijvoorbeeld in onze regio het werk van het Dovenpastoraat, het Hospice en de Voedselbank financieel te ondersteunen.

- Landelijk werken wij regelmatig samen met Kerk in Actie, via het 'Diaconaat Binnenland' om ondersteuning te bieden aan (dakloze) vluchtelingen, jonge ex-gedetineerden en prostituees bij het opbouwen van een nieuw leven.

- Het wereldwijde diaconaat omvat onder meer de situaties waar noodhulp gevraagd wordt, bijvoorbeeld als gevolg van extreme droogte of juist wateroverlast als gevolg van tropische stormen en overstromingen. Help ons anderen te helpen, dichtbij en ver weg. Steun het werk van uw diaconie. U kunt u gift in de collectezuilen doen bij de uitgangen van de kerk. Of door uw gift over te maken op het bankrekeningnummer van de Diaconie: NL82 RABO 0346 3028 38
Hartelijk dank voor uw steun!

Namens de Diaconie

Noordeloos, 21 november 2021

JE HEBT ZIJN ZEGEN

Het verhaal achter Psalm 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar komt mijn hulp, aldus de dichter van Psalm 121. Wat stond hem voor ogen toen hij, met achterlating van zijn gezin bij Kapernaüm, samen met andere pelgrims de lange en niet ongevaarlijke reis naar Jeruzalem ondernam? In deze dienst vertelt hij bij monde van Hans Bouma zijn verhaal, met als titel *Je hebt zijn zegen*. Een even spannend als troostrijk verhaal waaraan Rudolph de Jong muzikaal deelneemt.

Het verhaal wordt ingeleid met de poëtisch-muzikale collage *Hoe gelukkig het einde* (zeven Psalmen opnieuw uitgesproken).

Deze zondag weer jeugdkerk - kom je ook?

Deze zondag is er weer de eerste jeugdkerk van het seizoen.

Tijdens de kerkdienst houden we in de grote jeugdruimte een jeugdkerk voor iedereen vanaf groep 5 tot ongeveer 13-14 jaar. In deze jeugdkerk gaan we met elkaar vieren, bidden en luisteren we naar muziek. Daarnaast gaan we aan de slag met een thema wat we elke keer op een creatieve manier uitwerken.

Je bent dus van harte welkom om met ons mee te komen doen!

Marijke, Alice en Elsbeth

