

Orde
van de dankdienst
voor het leven van

Theodorus Cornelis Hoffman

* 21 augustus 1945

† 15 oktober 2021



Woensdag 20 oktober 2021
Ontmoetingskerk te Noordeloos
Aanvang: 13.30 uur

Voorganger: ds. Annette Driebergen
Organist: Pim Lodder



Als Theo wordt binnengebracht, luisteren we naar orgelspel bij lied 886 'Abba, Vader'.

Welkomstwoord

Bemoediging en groet

v.: onze hulp is in de naam van de Heer

a.: die hemel en aarde gemaakt heeft

v.: die trouw blijft tot in eeuwigheid

a.: en niet laat varen het werk van zijn handen

v.: Genade, vergeving, goedheid, ontferming en vrede
van God, onze Vader, door Jezus Christus, de Heer.

a.: Amen

Zingen: psalm 139: 1 en 2

Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

Gij zijt zo diepvertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

Gebed

De kleinkinderen vertellen over hun opa

Zingen: lied 23b: 1

De Heer is mijn herder!
‘k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtken
aan waatren der rust.

Mark Vonk spreekt namens SV Noordeloos

Zingen: lied 23b: 2

De Heer is mijn herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt m’ als ik wankel,
Hij draagt m’ als ik viel.

Een gedicht namens de familie Hoffman

Theo heeft zich verwonderd,
mateloos verwonderd.
Over vogels, bloemen, bomen.
Over de lente, over de herfst.
Over het gewoonste -
een schaduw, een lichtval, een groet, een glimlach.
Theo heeft liefgehad,
een vrouw, kinderen, kleinkinderen.
De mensen om zich heen.
Hartverwarmend geweest.
Theo heeft gelachen en gehuild,
gehoopt en gewanhoopt,
gezongen en geschreeuwd.
Theo is steeds wijzer geworden,
steeds vertrouwder met het geheim.
Heeft geleefd, met huid en haar,
met hart en ziel geleefd.
Theo kon rustig sterven,
is mens geweest.

Zingen: lied 23b: 3

De Heer is mijn herder!
Al dreigt ook het graf,
geen kwaad zal ik vrezen,
Gij zult bij mij wezen;
O Heer, mij vertroosten
Uw stok en uw staf!

Jolijn, Cora, Mariska en Aria vertellen over hun vader

Zingen: lied 23b: 5

De Heer is mijn herder!
Hem blijf ik gewijd!
'k Zal immer verkeren
in 't huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde m' altijd.

Uit de Bijbel: Psalm 121

Een pelgrimslied.
Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
van waar komt mijn hulp?
Mijn hulp komt van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Hij zal je voet niet laten wankelen,
hij zal niet sluimeren, je wachter.
Nee, hij sluimert niet,
hij slaapt niet,
de wachter van Israël.

De HEER is je wachter,
de HEER is de schaduw
aan je rechterhand:
overdag kan de zon je niet steken,
bij nacht de maan je niet schaden.

De HEER behoedt je voor alle kwaad,
hij waakt over je leven,
de HEER houdt de wacht
over je gaan en je komen
van nu tot in eeuwigheid.

Zingen: psalm 121: 1 en 4

Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.

De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.

Overdenking

Zingen: Lichtstad met uw paar'len poorten

Lichtstad met uw paarlen poorten,
wond're stad zo hoog gebouwd,
nimmer heeft men op deez' aarde
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar zijn liefdesstem,
daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem.

Heilig oord vol licht en glorie,
waar de boom des levens bloeit
en de stroom van levend water
door de gouden godsstad vloeit.

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar zijn liefdesstem,
daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem.

Wat een vreugde zal dat wezen:
straks vereend te zijn met Hem,
in die stad met paarden poorten,
in het nieuw Jeruzalem.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar zijn liefdesstem,
daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem.

Gebeden

Zingen: lied 416

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God, en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Ga met God, en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Slotwoorden

**Bij uitgeleide klinkt orgelspel bij lied 769 ‘Eens als de
bazuinen klinken ...’**

Op de begraafplaats bidden we samen het ‘Onze Vader’.

De dienst wordt op de begraafplaats afgesloten met de zegen.

