

Viering 24 oktober 2021

Thema:Over herboren gesproken!

Welkom

Lied 150

Stilte

Bemoed/groet

De 10 Leefwoorden

Lied 72:7

Inleidende woorden

Zingen om de Geest:lied 315

De kinderen

zingen:.....

Lezing:Marcus 3:1-6

Lied 534

Verkondiging

Lied 839

**In memoriam**

Zingen:Lichtstad...

Lichtstad met uw paar'len poorten

Lichtstad met uw paarlen poorten,  
wond're stad zo hoog gebouwd,  
nimmer heeft men op deez' aarde  
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.  
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,  
luist'ren naar zijn liefdesstem,  
daar geen rouw meer en geen tranen  
in het nieuw Jeruzalem.

Heilig oord vol licht en glorie,  
waar de boom des levens bloeit  
en de stroom van levend water  
door de gouden godsstad vloeit.

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,  
luist'ren naar zijn liefdesstem,  
daar geen rouw meer en geen tranen  
in het nieuw Jeruzalem.

Wat een vreugde zal dat wezen:  
straks vereend te zijn met Hem,  
in die stad met paarden poorten,  
in het nieuw Jeruzalem.  
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,  
luist'ren naar zijn liefdesstem,  
daar geen rouw meer en geen tranen  
in het nieuw Jeruzalem.

Gebeden

Slotlied:418

Zegen.