

Welkom door ouderling van dienst

We zingen: lied 288

We worden stil voor God

Bemoediging en groet

v.: wij zijn bij elkaar in de naam van de Heer

a.: **die hemel en aarde gemaakt heeft**

v.: Hij blijft trouw tot in eeuwigheid

a.: **en belooft dat Hij ons nooit loslaat**

v.: Goedheid en vrede van God en van Jezus, voor jou, voor iedereen.

a.: **Amen**

Bij deze dienst

Gebed voor wie het moeilijk heeft:

<https://www.youtube.com/watch?v=XeDHM7ccnTk>

Een teken – wat betekent dat?

Water als teken

Zingen: lied 218

We bidden voor onszelf

We luisteren naar een bijbelverhaal uit Handelingen 8 (met platen uit de Groeibijbel)

Lied: God kent jou vanaf het begin:

<https://www.youtube.com/watch?v=XTcCzYOHQ-g>

De dominee vertelt over het verhaal

Let op: hoe vaak hoor jij het woord 'water'?

We luisteren naar 'Meer dan een wonder'. Ondertussen worden de dopelingen binnengebracht. <https://www.youtube.com/watch?v=BfxL56TNSvQ>

Nooit gedacht dat je zo mooi zou zijn.
Nooit gedacht, zo perfect en klein.
Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk.
Je bent meer dan een wonder.

Door Hem bedacht.
Door Hem gemaakt.
Door Hem geliefd en aangeraakt
Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk.
Je bent meer dan een wonder.

Dicht tegen me aan: je voelt zo warm en zacht.
Vol verwachting hebben wij op jou gewacht
En nu jij er bent...

Je kijkt me aan, ik zie een hemelkind,
Ik kijk jou aan, de hemel geeft ons licht
Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk.

Je eerste woord zal alles zijn:
papa, mama, blijf bij mij.
Je hebt een plek, je hoort erbij.
Hier zul je veilig zijn.

Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk.
Je bent meer dan een wonder!

Wat betekent de doop voor Paula, Aart, Arie-Peter en Paulina?

We gieten water in de doopvont. Zo zijn we met deze kinderen verbonden.

De doopouders geven antwoord op een vraag en vertellen de naam van hun kind.

We belijden ons geloof met lied 344.

Wat we jou het liefste wensen

We bidden bij de doop

Milan en Fenna worden gedoopt

Bij de doop beloven de doopouders

Er wordt een doopkaars aangestoken

Wij heten de kinderen welkom

v.: Gemeente, draag Milan en Fenna
die gedoopt zijn in uw gebeden
en ga met hen de weg van het Koninkrijk.

a.: **Welkom, kinderen van God
welkom in de kerk van Christus,
wereldwijd en in ons midden.**

De doopdruppel wordt op het levensloopbord gehangen. Ondertussen zingen we lied 359.

We maken voor Fenna en Milan een slinger van doopdruppels.

We gaan samen danken en bidden. We sluiten af met het gezongen Onze Vader, lied 1006

Collecte voor de kerk

Slotlied: lied 423

Zegen (met gezongen 'Amen')