

Liederen en lezingen zondag 22 augustus 2021 – Noordeloos

Thema en toelichting

Het volk Israël is een volk onderweg. Ook Jezus reist met zijn leerlingen van Galilea naar Jeruzalem en het Overjordaanse. In de zomertijd reizen wij ook – wat leer je van onderweg zijn of op vakantie gaan? Zijn het dingen die je ook in je geloofsleven verder helpen? Daar gaat het over. De schriftlezingen gaan over de ‘tent van ontmoeting’ die het teken is van Gods nabijheid onderweg en over de reis van Jezus.

Richtsje Abma (1966) is predikant in Huizen en leerde ds. Driebergen kennen op de missionaire training.

Psalm 95:1 en 3

Onze hulp en groet

Gebed – driemaal afgewisseld met: *Heer ontferm 301 f*
glorialied 303

Gebed om de geest

Kindermoment

Lezing Exodus 33: 7-12

Lied 313:1-2

Mattëus 8: 18-23

Lied 313:4-5

Preek

Lied *God zal met je meegaan als licht in je ogen*

van youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=mN42dZrZnco>
tekst en muziek van ds. Job de Bruijn uit Laren (NH).

Tekst:

God zal met je meegaan als licht in je ogen,
als lamp voor je voet, als hand op je hoofd
en arm om je schouder als baken bij ontij
en verte die wenkt; als groet op je lippen
en hoop in je hart, als stem die je uitdaagt
en woord dat je voorgaat.

(met notenbalk)

Collecte

Gebeden afgewisseld met het zingen van lied 367e

Slotlied 657

Zegen