

Welkom – Hallo, hallo, hallo ... welkom in de peuterkerk
hallo, hallo, hallo, wat fijn dat jij er bent!

We steken een kaars aan

Luisteren: Welkom, welkom ... https://www.youtube.com/watch?v=-WNOM_ijxAc

De Bijbel, een geschenk van God...

Luisteren: Hé, luister mee <https://www.youtube.com/watch?v=GrYnvBewBCA>

Een Bijbelverhaal (met platen)- uit de prentenbijbel – de Toren van Babel

Een toren bouwen

Luisteren: Bij de toren van Babel - <https://www.youtube.com/watch?v=ymlp20HOHO>

Wat is de taal van God?

Lied: God spreekt elke taal - <https://www.youtube.com/watch?v=BRWaMT5IWt4>

Aan de slag: knutselen – een filmpje

Gebed

Zegenlied: De Here zegent jou ... <https://www.youtube.com/watch?v=PZsZrNTb13E>

Zegen