

Orde voor de morgendienst van zondag 13 december 2020, 3^e Advent

Welkom door ouderling van dienst

De derde Adventskaars wordt aangestoken door Lucas Verhaar: (met filmpje)

Derde kaars, schenk ons je licht,
God geeft ons een beter zicht.

Zingen: psalm 85: 3 en 4

Stil moment voor persoonlijke voorbereiding

Bemoediging, drempelgebed en groet

v.: onze hulp is in de naam van de Heer

a.: die hemel en aarde gemaakt heeft

v.: die trouw blijft tot in eeuwigheid

a.: en niet laat varen het werk van zijn handen

v.: Hoor ons gebed, door Jezus Christus. **Amen**

v.: Genade, vergeving, goedheid, ontferming en vrede
van God, onze Vader, door Jezus Christus, de Heer.

a.: Amen

Over de dienst

Gebed om ontferming, gesproken en aansluitend gezongen met lied 437: 1, 5 en 6

Met de kinderen: De Adventsbode

(2 filmpjes, 1^e: de postbode – 2^e: over het project)

Zingen van het projectlied: 'Ik heb voor jou een goed bericht' (melodie Lied 767)

Ik heb voor jou een goed bericht:
De koning komt eraan!
Hij brengt de vrede en het licht
en hij zal naast je staan.

En luister goed, er komt nog meer.
Een stem roept in het rond:
'Hij is dichtbij, de grote Heer.
Maak ruimte als hij komt!'

Ik heb nog meer goed nieuws voor jou:
Er komt een nieuwe tijd.
Een wereld vol van goede trouw,
geluk en vrolijkheid.

Schriftlezing: Jesaja 65: 17-25

Zingen: lied 766: 1 en 3

Uitleg en verkondiging: *Ben je er klaar voor?*

We luisteren naar het lied van verlangen: <https://youtu.be/qZBrY77Jkl>

Straks bijeen, als de dreiging voorbij is.
Straks bijeen, het verdriet van de baan.
Weer bijeen, zonder afstand te houden,
opgetogen: de morgen breekt aan.

Samen zullen we danken en zingen.
Samen breken we brood, delen wijn.
Wij omhelzen elkaar weer met vrede:
een gebaar dat bijzonder zal zijn.

En we steunen elkaar en beloven,
na het leed dat we hebben doorstaan,
dat wij zien wat het nieuwe betekent
en daar zinvol mee om zullen gaan.

En ik hoop dat we zullen ervaren,
in geloof dat de liefde ons leidt:
voor elkaar en voor moeder aarde
goed te zorgen nu en altijd.

We gedenken Adriaan van Houwelingen

Zingen: psalm 118: 5.

Tijdens het zingen wordt een kruisje met zijn naam op ons gedachtenisbord gehangen

Gebeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader

Bij de collecte voor het project in Syrië:

https://www.youtube.com/watch?v=odoaDdQnNvg&feature=emb_logo

Slotlied: lied 433: 1, 2 en 4

Zegen (a: **Amen**)