

Doopviering op 20 september 2020 in de Ontmoetingskerk - Noordeloos

Een brief aan Fleur



In deze dienst wordt gedoopt:

Fleur Dankaarts, geboren op 16 april 2020,
dochter van Edwin Dankaarts en Annemarie Aanen,
zusje van Daniël

Voorganger: ds. Annette Driebergen
Zang: Mariëtte Verweij en Annemarie Aanen
Pianist: Rudolph de Jong



Welkom door Karin, ouderling van dienst

Bemoediging en groet

v.: Onze hulp is in de naam van de Heer

a.: **die hemel en aarde gemaakt heeft**

v.: die trouw blijft tot in eeuwigheid

a.: **en niet laat varen het werk van zijn handen**

v.: Genade, goedheid, ontferming,
vergeving en vrede voor u allen

van God, onze Vader, door Jezus Christus, de Heer.

a.: **Amen**

Over de dienst

Zingen: lied 939: 1

Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht,
leidt mij Uw hand, U blijft nabij.
Uw vrede diep, Uw liefde groot,
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.

Gebed

Uit de Bijbel: Psalm 131 (vertaling: Groot Nieuws)

Een pelgrimslied. Uit de bundel van David.

Heer, ik ben niet hooghartig,
ik kijk niet op anderen neer;
ik streef niet na
wat mij te boven gaat,

wat onbereikbaar voor mij is.
Mijn hart is tot rust gekomen,
ik ben niet langer gejaagd;
als een kind in de armen van zijn moeder,
zo rustig ben ik.
Israël, vestig alle hoop op de Heer,
nu en altijd.

Zingen: lied 939: 3

Van eerste kreet tot laatste zucht,
leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan, ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.

Woord voor onderweg: 'Een brief aan Fleur'

Dooplied: 'Doop' van Sela

In het water van de doop,
zien wij hoe God zelf belooft,
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.
Water dat getuigt en spreekt,
van de hoop die in ons leeft,
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.

Eén met Christus in zijn dood,
gaan wij onder in de doop,
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.
Eén met Christus, ingelijfd,
staan wij op van schuld bevrijd,
in een leven dat voorgoed veranderd is.

Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus' weg te gaan.
Uit het water van de doop, putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is (2x).

In zijn lichaam ingelijfd:
Christus' kerk die wereldwijd,
is geroepen om een beeld van Hem te zijn.
Mensen overal vandaan,
die de weg van Christus gaan,
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.

Reinig ons, vernieuw ons leven Heer.
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.

Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil'ge Geest!
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!
Wat een liefde, wat een hoop!
U verzegelt door de doop
dat ons leven bij U veilig is (2x).

Water in het doopvont, door Arie en Daniël

Wens van de doopouders

Doopvraag, naamgeving en gelofte

Verlangen jullie dat je kind wordt gedoopt in de naam van
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest?

Ja, dat verlangen wij.

Met welke naam wordt jullie kind gedoopt?

Gelofte bij de doop

Beloven jullie Fleur die aan jullie is toevertrouwd met liefde en zorg te omringen?

Beloven jullie Fleur trouw te blijven, wat de toekomst ook brengen zal, en haar te eerbiedigen, waar zij ook zal gaan, steeds indachtig dat jullie kind uit God geboren is?

Beloven jullie Fleur op te voeden in de Geest van Jezus Christus en haar in deze Geest zelf voor te gaan?

.... *Ja, dat beloven wij*

Bediening van de doop en zegen

Aansteken van de doopkaars, door Paula

Verwelkoming (staande)

v.:, draag Fleur
die gedoopt is in uw gebeden
en ga met haar de weg van het Koninkrijk.

a.: **Welkom, kind van God
welkom in de kerk van Christus,
wereldwijd en in ons midden.**

Ophangen van de doopdruppel

Dankgebed

Zingen: lied 655: 1, 2 en 3

Zingt voor de Heer een nieuw gezang!
Hij laaft u heel uw leven lang
met water uit de harde steen.
Het is vol wondren om u heen.

Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zingt dan de Heer een nieuw gezang!

Een lied van uw verwondering
dat nòg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.

Zegen

Inzameling voor de kerk (bij de uitgang)