

Digitale Paaswake voor kinderen – Tekens van licht – 11 april 2020

Zingen “Verhalen in de nacht”

Als ergens strijd of oorlog is, de mensen zijn zo bang,
ze kunnen niet meer slapen en de nachten duren lang;
dan doen ze maar een lichtje aan en praten met elkaar:
‘Weet jij nog van de vrede, van een toekomst, volgend jaar?
Ik blijf nog even bij je en vertel je een verhaal.’

Refrein: Verhalen in de nacht zijn als lichtjes onderweg.
Ze hebben ongekende kracht, ze wijzen jou de weg.

‘Er komen donk’re tijden aan,’ heeft Jezus eens gezegd,
‘maar jullie blijven niet alleen, je kunt bij God terecht.’
Hij praatte over vrede en de Geest die komen zou:
‘Als jij de liefde leven laat, dan ben ik dicht bij jou.
Ik blijf nog even bij je en vertel je een verhaal.’

Refrein: Verhalen in de nacht zijn als lichtjes onderweg.
Ze hebben ongekende kracht, ze wijzen jou de weg.

Welkom, inleiding - lied: Als alles duister is ...

Uit de Bijbel: het verhaal van de schepping, door de zandtovenaar

De eerste kaars wordt aangestoken (steek jij ook je kaarsje aan?)

Gebed

Mijn verhaal als teken van licht

De tweede kaars wordt aangestoken

Zingen: lied 286 (*Waar de mensen dwalen in het donker*)

Uit de Bijbel: het verhaal van Mozes

De derde kaars wordt aangestoken

Mijn verhaal als teken van licht

De vierde kaars wordt aangestoken

Lied: lied 806 (*Zomaar te gaan ...*)

De vijfde kaars wordt aangestoken

Mijn verhaal als teken van licht

De zesde kaars wordt aangestoken

Uit de Bijbel: Het Paasevangelie

De zevende kaars wordt aangestoken

Afsluitend lied: Als geen mens meer weet, hoe het verder moet,
dan weet God het wel en Hij maakt het goed.