

ONTMOETINGSKERK



Gemeentebrief Noordeloos, 4 maart 2018 no. 9

De diensten

Vandaag

3^e zondag 40-dagentijd

09.30 dienst met doventolk o.l.v.

ds. Annette Driebergen

18.30 ds. D.J. Versloot uit Waarder

Collecte voor KIA-

voorjaarszendingsweek

Volgende week 11 maart

4^e zondag 40-dagentijd

09.30 ds. A.C. van Alphen-Keizer
uit Haastrecht

18.30 ds. J. Visser uit Ermelo

Collecte voor KIA-binnenlands
diaconaat

Lief en leed

Theo Hoffman verblijft nog steeds in het ziekenhuis. Het gaat helaas niet helemaal zoals van tevoren gehoopt en gedacht. Vorige week zondag moest hij voor de tweede keer worden geopereerd. Daarna leek herstel heel langzaam in te zetten. Dat is een tegenvaller voor hem en Adrie en hun gezin. Gelukkig hebben ze goede moed en is tot nu toe elke dag een klein stapje in de goede richting.

We leven mee met Erica en Peter Oosterbeek en hun kinderen nu de moeder van Erica is overleden. Er was al langere tijd zorg over haar gezondheid. Deze dagen moeten ze definitief afscheid van haar nemen. We bidden dat ze zich omringd weten door God en mensen.

Annette Driebergen

Nieuwe leden

In de afgelopen periode heeft een aantal mensen aangegeven lid te willen worden van de Ontmoetingskerk. Dat vinden we leuk! Ze bezoeken onze kerkdiensten al met enige regelmaat, dus helemaal 'nieuw' zijn ze niet meer. We verwelkomen in ons midden:

Lydia, Erik en Quincy de Leeuw

Dorpsweg 114a
4223 NG Hoornaar

Hans, Nienke, Sophie en Vera Streefkerk

Dorpsweg 48
4221 LG Hoogblokland

Leonie Slob en Kevin, Bram en Robert de Groot

Hoge Giessen 1a
4221 MA Hoogblokland

Van harte welkom! We hopen dat jullie je snel zullen thuisvoelen in de Ontmoetingskerk!

Organist

Ochtend: Pim Lodder

Avond: Bert Kruis

Ouderling van dienst

Arie Slob

Collecteopbrengst

Opbrengst van de collecte op 25/2 NM voor plaatselijk missionair werk is € 318,03.

Een prachtige opbrengst a.g.v. een volle kerk!

Kinderwoorddienst

Dinie Haag en

Conny van Tussenbroek

Kinderoppas

Mirjam van Genderen en

Daniël Kazen

Keukendienst

Ochtend: Ria van Gils en Huib Bor

Avond: Henriëtte en Jan Vink

Kerkauto

4-3 fam. Pantekoek-Antonissen

11-3 fam. Bak-Paulus

Jarig in maart

5-3 mw. F. Blokland-Groen

6-3 dhr. H. Rol

10-3 mw. Nathalie de Gans

Kerkbloemen



De bloemen zijn deze week gebracht bij mw. M. de Groot-Verhoef en bij mw. A. Nieuwenhuis-Slob, met de hartelijke felicitaties voor hun verjaardag.

Bij de dienst van zondagmorgen

In de morgendienst lezen we het verhaal van de tempelreiniging, zoals Johannes daarover schrijft in Johannes 2: 13-22. Daarin zien we een kwade Jezus die met grof geweld de handel van het tempelplein verjaagt.

We delen opnieuw het thema met de kinderen van de kinderwoorddienst: *'Bij mij kun je thuis zijn'*. We denken in de dienst na wat dat betekent voor onszelf.

Annette Driebergen

Deel je geloof

Op donderdag 8 maart is er weer 'Deel je geloof', een kring voor mensen tussen de 20 en 40 jaar. Het wordt een muzikale avond, want we staan stil bij muziek die helpt om te geloven!

Veertigdagentijd

De app en het boekje van de Veertigdagentijd van Kerk in Actie hebben als centrale thema dit jaar 'Onvoorwaardelijke liefde'. In de afgelopen dagen stond daarin een woord van Mahatma Ghandi, om als wijsheid over na te denken.

Laat ons verandering zijn

Laat ons geen vooruitgang noemen,
waar een ander aan ten gronde gaat.
Laat ons geen groei noemen,
waar een ander minder van wordt.
Laat ons geen vrijheid noemen,
wat een ander het recht ontnemt zichzelf te zijn.
Laat ons geen gemeenschap noemen,
waar de minste niet de minste aandacht krijgt.
Laat ons zelf de verandering zijn,
die we in de wereld willen zien.

Annette Driebergen

Kinderwoorddienst in de veertigdagentijd

In deze veertigdagentijd is het thema bij de kinderwoorddienst: 'Ik zorg voor jou'. Deze zondag luisteren we in dat kader naar een verhaal met als titel: 'Bij mij kun je thuis zijn'. We horen dat er één plek is waar je God in het bijzonder kunt vinden; een plek waar hij woont en waar hij mensen thuis laat komen: de tempel in Jeruzalem. Maar door de handelaren en geldwisselaars lijkt de tempel niet meer op een plek waar mensen thuiskomen bij God: het is een markt geworden. Daar wil Jezus iets aan doen. Hij gooit tafels omver en geld op de grond.



Benieuwd naar wat dokter Zorgstra vandaag in de

heeft zitten? Kom dan ook!

Collecte 4 maart: Sterke vrouwen opleiden op Papoea

Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis en nauwelijks opgeleid zijn. Vormingscentrum P3W wil daar verandering in brengen. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen bijbelstudies en krijgen praktijklessen over gezonde voeding of een vakopleiding. Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap, en bouwen mee aan kerk en samenleving. En zij geven dit op hun beurt weer door aan hun dochters.

Met deze collecte steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie zoals P3W in West-Papoea.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank!

Uitnodiging voor gemeenteavond op 14 maart 2018

Op woensdag 14 maart is het biddag. Op die dag is er om 19.30 uur dienst in onze kerk, waarin onze predikant Annette Driebergen zal voorgaan.

Aansluitend aan de kerkdienst is er een gemeenteavond. Er staan 3 onderwerpen op de agenda:

- De kerkelijke financiën: Kerk, Jeugd en Diaconie (jaarrekening 2017 en begroting 2018)
- Kerk 2025 – vervolg geven aan de aanbevelingen van cie. Kerk 2025
- Kerk 2025 – uitwerking 'Grote en Kleine Kerkenraad'

U bent voor de dienst en de aansluitende gemeenteavond van harte uitgenodigd.

Verlag van de vergadering van de brede kerkenraad van 19 februari 2018

- De kandidatenlijst voor nieuwe ambtsdragers wordt vastgesteld. Een commissie zal na deze vergadering op pad gaan om de voorgedragen personen te benaderen.

Aanvulling: Kerkenraad voor volgend jaar weer compleet

We zijn heel blij te kunnen melden dat inmiddels 7 personen bereid gevonden zijn om de vrijkomende ambten te aanvaarden voor de komende 3 of 4 jaar. Dat zijn:

- Rudolph de Jong als voorzitter
- Dinie Haag en Mariandel Robbertsen als wijkouderling
- Wim Hoeke, Paula Buizert en Huib Kraaijeveld als diaken en
- Annemiek van Vuren als jeugdouderling.

Het is mooi dat de verkiezing van nieuwe ambtsdragers zo voorspoedig is verlopen. De betrokkenheid van gemeenteleden bij het voordragen van namen en de positieve bereidheid van de mensen die benaderd zijn, zijn in dankbaarheid aanvaard.

- De penningmeesters lichtten de jaarrekeningen 2017 en begrotingen 2018 toe van de kerk, de jeugd en de diaconie. De kerkelijke financiën zullen 14 maart a.s. , op de gemeenteavond na biddag, worden gepresenteerd. (zie uitnodiging hierboven)
- In verband met de nieuwe privacywetgeving wordt gekeken of privacygevoelige informatie als de gemeentebrieven en foto's kunnen worden afgeschermd op pagina's met een wachtwoord. Dit zal nader worden uitgewerkt.
- Er is een nieuwe PKN-magazine Petrus. Enkele exemplaren ter kennismaking en aanmeldingsformulieren voor een abonnement hierop worden in de diaconiekast geplaatst voor geïnteresseerden.

Twee energieën

De laatste tijd word ik steeds geconfronteerd met twee energieën zowel in verschillende organisaties als wel in andere omstandigheden.

Het gaat aan de ene kant om de energie die uitgaat van liefde, het goede zien in iedere ander. De verbinding zien in alles en iedereen, ongeacht de consequentie voor jezelf.

Een energie van insluiten. De energie van je binnenwereld

De andere energie gaat meer uit van de buitenwereld. De betekenis voor mij.

Wat zijn de consequenties voor mij op de korte en eventueel op de langere termijn.

Er wordt dus uitgegaan van jezelf. Ook speelt verandering vaak een rol.

En een soort van rechtvaardigheidsgevoel, ik niet, zij ook niet.

Wie hierin niet meegaat hoort er niet bij.

Het is al snel een energie van uitsluiten.

Het is de laatste tijd een aantal keren voorgekomen.

En wat mij opvalt is de inwendige heftigheid die ik voel.

Waar komt die vandaan. Wat is mijn deel in deze?

Het heeft met verdriet te maken, maar ook met boosheid.

Verdriet omdat er op deze manier leed ontstaat, wat niet nodig is.

En boosheid omdat er in mijn ogen onrechtvaardig, liefdeloos wordt omgegaan met.

Maar waarom doet het mij zo zeer?

Er zit ook ongeduld in.

Jammer dat we nog steeds zo met elkaar omgaan.

Uiteindelijk geeft het ons allemaal de mogelijkheid te leren omgaan met.

Zowel met anderen, als met onszelf.

Thijs Brouwer



Cantorij

De liederen voor Stille Zaterdag staan veelal in de map. Willen jullie die maandag meenemen.

Voor degenen die geen map hebben worden de liederen gekopieerd.

Maandag beginnen we op 19.15.

Tot dan!

Jacky