

ONTMOETINGSKERK



Gemeentebrief Noordeloos, 1 april 2018 no. 13

De diensten

Vandaag 1 april Pasen

09.30 ds. Annette Driebergen met doventolk

18.30 Geen dienst

Collecte voor JOP

Volgende week 8 april

Beloken Pasen

09.30 ds. Faber van der Meulen uit Dordrecht

18.30 ds. L. de Jong uit Hillegersberg

Collecte voor de kerk

Lief en leed

Er was positief nieuws voor Jos en Nel van den Berg. Het eerste deel van de immunotherapie waarmee Jos is begonnen, heeft effect gehad. Dat betekent dat er een vervolg aan gegeven wordt. Elke twee weken zal Jos naar Breda gaan voor een kuur. Natuurlijk is dat een intensief traject, maar het geeft in ieder geval perspectief en hoop! We zijn met hen blij!

Bij Teus den Hartog is een vorm van beginnende dementie geconstateerd. Dat is een ingrijpend bericht voor hem en voor wie bij hem horen! We leven met hen mee in alle onzekerheid die met dit bericht op hun pad komt.

Ziekte en zorg is er ook op andere plaatsen binnen de gemeente. Niet iedereen wil met name genoemd. We bidden voor ieder die moeite en verdriet draagt.

Annette Driebergen

Bedankt!

Wat heb ik vaak ervaren wat medeleven is. Geweldig, lieve mensen!
Eerst werd mijn operatie uitgesteld, maar eind februari is het dan toch gebeurd. Helaas lukte het niet gelijk en moest ik 's zondags voor de tweede keer geopereerd worden.
Ik ben nu thuis en het gaat steeds een beetje beter met mij. De sondevoeding heeft z'n nieuwe weg gevonden. Ik ben niet zo vaak misselijk meer, zodat ik iets groei. Heel voorzichtig, maar ook heel blij, ga ik af en toe bij mijn koetjes kijken.
Wat hierbij ook helpt zijn de vele kaartjes en bezoeken, die ik samen met Adrie van jullie mocht ontvangen.
Ik dank God voor mijn herstel en voor zoveel medeleven. Door dit alles heb ik er weer zin in!

Bedankt voor alles, ook namens Adrie,
Theo Hoffman

Organist

Peter Veen

Ouderling van dienst

Arie Slob

Collecteopbrengst

18-3 kerkbloemen: € 381,90

25-3 Kerk: € 359,10

29-3 KinderenInDeKnel: € 174,57

Kinderwoorddienst

Groep 1-4 Dinie Haag

Groep 5-8 Paula Buizert

Kinderoppas

Elsje den Hartog-de Bruijn en
Marjolein van Pelt

Keukendienst

Teus en Aria Bor

Kerkauto

1-4 dhr. H. van Achterberg

8-4 fam. van Vuren-de Bruijn

Jarig in april

4-4 dhr. G. Rijke

9-4 dhr. T. den Hartog

Kerkbloemen



De bloemen zijn deze week gebracht naar dhr. H. Hertsensberg, met de hartelijke felicitaties voor zijn verjaardag.

Bij Stille Zaterdag en Paasmorgen

Vannacht is het stil, zoals het vandaag stil was.
Geen zon, wat regen, geen wind.
Grijs, kleurloos, doelloos
hebben we rondgewandeld in onze eigen gedachten.
We hebben onze pijn gezocht,
zoals een tong
op zoek gaat naar een verdwenen kies.
Dit is de nacht van de stilte
en van de dood.
Vannacht weten we niets.
Doen we alsof we niet weten.
Laten we geen krediet nemen op wat komt.
Laat wat komt ons overkomen.
Vannacht weten we niets
dan de stilte van de dood.

(Uit: Intercity bestemming Pasen)

Er zijn twee Paaswakes op **Stille Zaterdag**:

Om **19.00 uur** is er een Paaswake voor kinderen. In de stilte van deze dag vertellen we verhalen van hoop als 'lichtjes in de nacht'. Kinderen werken mee aan de dienst en steken kaarsen aan als 'lichtjes in de nacht', als teken van gebed.

Om **21.30 uur** ontmoeten we elkaar in het donker. Het thema van deze viering is 'In liefde verbonden'. Tijdens deze dienst klinken - als bij de kinderen - verhalen van hoop. Die lopen uit op het licht van Pasen. Een oud gebruik in de Paasnacht is dat van de doopvernieuwing. Ook deze nacht is er gelegenheid om stil te staan bij onze doop. Opnieuw zingen we onder andere liederen uit de bundel van Marten Kamminga.

En dan wordt het **Paasmorgen**! De Heer is waarlijk opgestaan! Dat vieren we met medewerking van muziekvereniging 'Volharding'. Zij beginnen iets voor half 10 om ons de vrolijkheid van Pasen toe te spelen. We lezen op deze morgen het Paasevangelie uit Johannes 20.

Het thema voor deze dienst: 'Uit liefde leven'.

Annette Driebergen



Koffie in de pastorie

Op **donderdag 5 april** staat de deur van de pastorie weer open voor de maandelijkse koffie.

Van 10 tot 12 uur bent u/ben jij welkom voor koffie of thee en voor ontmoeting.

Schuif aan voor een klein momentje of voor de volle twee uur. Het is altijd verrassend en gezellig, serieus en vrolijk. Welkom!

Annette Driebergen

Zondag 1 april 2018

Kinderwoorddienst in de veertigdagentijd

Het is Pasen! De afgelopen periode hebben we veel geleerd en gehoord over het thema 'Ik zorg voor jou'. Vandaag vieren we dat God altijd voor mensen blijft zorgen. Zelfs na de donkerste nacht laat hij de zon opnieuw opgaan en zelfs de verdrietigste mensen zal hij troosten. We verklappen alvast dat in de dokterstas een bloem zal zitten, als teken van het nieuwe leven. Die bloem laat zien dat het Pasen is.

Dokter Zorgstra komt vandaag helaas voor het laatst. Komen jullie ook allemaal?

Succesvolle Paasgroetenactie 2018

Via de Paasgroetenactie van Kerk in Actie werden er vorige week landelijk meer dan 50.000 kaarten gestuurd naar gevangenen. De kaarten zijn verzonden naar gedetineerden in Nederland en naar Nederlanders in buitenlandse gevangenissen. Uit de nieuwsbrief van KIA: "Namens de ontvangers hartelijk dank. Zij realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt. Pasen is een nieuw begin en het is goed om die boodschap elk jaar opnieuw door te geven." Hartelijk dank dus voor uw/jullie medewerking!

Betekenis van de liturgische bloemstukken

Op Stille Zaterdag is onze Heer Jezus begraven.

U ziet een graf met een steen er voor.

Naast het graf staat steenbreek. Het lijkt zo teer, maar het laat rotsen splijten en staat symbool voor de opstanding.

De magnolia knoppen staan voor trouw.

Op Paasmorgen is het feest.

Vanuit een dode stronk bloeien bloemen. Het zijn niet zomaar bloemen: elke soort heeft een betekenis.

De kleine bloemetjes van steenbreek staan symbool voor opstanding.

De blauwe en witte druifjes betekenen tederheid .

De paars/witte viooltjes staan symbool voor het lijden van Christus.

De gele narcis brengt geluk en nieuw leven.

Dan is daar ook nog het madeliefje, ons allen bekend, het staat voor liefde en gevoelens delen.

De magnolia knoppen betekenen trouw en idealisme.

Tineke Schakel



Protestantse
Kerk

JOP Paascollecte

1 april 2018

Met Pasen, zondag 1 april, is de landelijke collecte bestemd voor het werk van JOP, Jong Protestant. JOP ondersteunt gemeenten bij het opzetten Kliederkerk, een missionaire activiteit, waarin jongeren en ouderen op een creatieve manier de betekenis van bijbelverhalen ontdekken. Samen vieren, eten en al kliederend ontdekken wat geloven in God en het volgen van Jezus betekent. Veel gezinnen die de weg naar de kerk vaak niet meer weten te vinden, worden door deze vorm van kerkzijn aangesproken. Er zijn inmiddels meer dan 130 Kliederkerken gestart. JOP brengt deze Kliederkerken via digitale en fysieke ontmoetingen met elkaar in verbinding en ondersteunt hen met tips en advies om verder te groeien in geloof en creativiteit.



Seniorenmiddag donderdag 12 april

Op donderdagmiddag 12 april organiseert de diaconie weer een seniorenmiddag.

Aan alle 'senioren' (60+) een hartelijk welkom!

Het belooft weer een gezellige middag te worden met verschillende activiteiten en ontmoeting.

We starten om 15:30 (vanaf 15u inloop met koffie en thee) en sluiten rond 19:30 met elkaar af.

We hopen dat u weer deelneemt!

Voor deze middag kunt u zich opgeven bij Arie Aanen 06-15395985, of bij uw eigen diaken. **Graag voor 10 april.**

U kunt het dan ook aangeven als u graag opgehaald wilt worden, of dieetwensen heeft.

Gezien de maaltijd vragen we een eigen bijdrage van € 5 pp voor deze middag. U kunt die ter plekke voldoen.

Levensloopbord



Tijdens de gemeenteavond en afgelopen zondag heeft u al de eerste opzet van het levensloopbord kunnen bewonderen. Samen met een afvaardiging uit de kerkenraad en de commissie 'Zin in Kunst' is er gebrainstormd over de materialen, vormen en symbolen. Vervolgens zijn Wim van Wijngaarden met de commissie 'Zin in Kunst' hiermee verder aan de slag gegaan. We zijn trots op het ontworpen resultaat.

Bij het ontwerp schrijft Wim van Wijngaarden onder andere:

Ik ben uitgegaan van de Levensboom, stevig geworteld in de aarde, uitlopend in handen. In die handen de wereldbol, aan de linkerkant transparant, als nieuw leven waarvoor alles nog open staat en waar van boven - als uit de hemel - druppels levenswater worden gegoten. Het zijn 7 druppels als Bijbels getal van 'volledigheid'.

Aan de rechterkant is de bol ondoorzichtig, duiding van voltooid leven. Begin en einde van het leven worden verbonden en omstraald door de regenboog, teken van Gods liefde voor de wereld en zijn veelkleurige trouw.

Het bord zal worden uitgevoerd op een mooie, glasheldere perspex plaat. Hierop worden druppels met de naam van een dopeling opgehangen tijdens de doopdienst, terwijl aan de andere kant van het bord een kruisje komt te hangen met de naam van wie uit ons midden is overleden. Zo wordt het levensloopbord een plaats om even stil te staan en te gedenken. In de ontmoetingsruimte zal een kleinere uitvoering van het levensloopbord komen te hangen om u ook de mogelijkheid te geven een kaarsje te branden.

Commissie 'Zin in Kunst', Marieke Vonk, Willy Lodder en Annette Driebergen

Tentoonstelling

Vanaf Witte Donderdag hangen in de Ontmoetingskerk vijftien prachtige quilts, acht in de kerkzaal en zeven in de ontmoetingsruimte. Verscheidene gemeenteleden hebben ze al kunnen bewonderen, zij het van afstand. Stuk voor stuk zijn het schitterende kunstwerken die het van nabij bekijken de moeite waard zijn. Leest u ook de beschrijvingen die erbij hangen; zo komt u meer te weten waardoor de kunstenaars, Rieteke Hoogendoorn uit Leerdam, geïnspireerd is geraakt.

Wanneer u ze mooi vindt, kunt u prachtige kaarten kopen (7 stuks voor slechts € 2,95, incl. beschrijvingen) waarop de quilts zijn afgebeeld. Leuk om te bewaren of om aan iemand te sturen.

De prijzen staan achterop vermeld. Het geld kunt u in het blauw-wit-geruite doosje doen. De opbrengst gaat naar een goed doel. Namens de commissie 'Zin in Kunst',



MAANDAG	DINSDAG	WOENSDAG	DONDERDAG	VRIDAG	ZATERDAG	ZONDAG
						Pasen project KWD 1
2	3	19.00 – 20.00 uur Club Groep 5 – 6 Groep 7 - 8 4	20.00 uur Gespreksgroep Deel je geloof 20 – 40 jaar	19.30 – 21.30 uur Club 12 6	7	9.30 uur Jeugdkerk + KWD groep 1 /4 8
9	10			19.30 – 21.30 uur Club 13/14/15 13	14	GJV 20.00uur 15
16	17	19.00 – 20.00 uur Club Groep 5 – 6 Groep 7 - 8 18		19.30 – 21.30 uur Club 12 20	21	
23	24			19.30 – 21.30 uur Club 13/14/15 27	28	GJV 20.00uur 29
30						

APRIL



1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

MAART 2018

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

MEI 2018

JEUGDWERK KALENDER:

1 April is het Paas zondag, zal dokter Zorgstra ons deze zondag nog verrassen?

De dubleiding is druk bezig met de voorbereidingen van het Club Kamp in mei.

Ook voor het parkeren tijdens de jaarmarkt zijn wij al op zoek naar mensen die ons aldaar willen helpen.

Dus heeft u een uurtje of langer de tijd? meld u zich dan bij Jolanda.

Elvira van Mourik & Jolanda den Toom