

We luisteren: In dit huis - Veldhuis & Kemper

In dit huis is het mooi
Is het constant een zooi
Er is lief
Er is leed
Er is zuinig of breed
Er is kort
Er is lang
Vrolijk en bang
Er is hoop
Er is stil
Er is zang

Er is langzaam of snel
Hemel en hel
Er is warm
Er is koud
Er is goed en vertrouwd
Er is lol
Er is pijn
Donker en fijn
Er is leeg
Er is vol of alleen
En er is samen

In dit huis
Met z'n deuren en muren
Al die duizenden uren
In dit huis
Het is maar steen
Maar zonder jou is het er geen

Er is ruzie en zwijgen
Geven en krijgen
Gesloten en vrij
Chagrijnig en blij
Er is helder en vaag
Ooit of vandaag
Er is nieuw
Er is weer
Voor de zoveelste keer
Er is gezond en er is ziek
Haast of romantiek
Windstil of orkanen
Er is zon
Er zijn tranen

Er is rust
Er is druk
Verdriet en geluk
Er zijn dromen
Er is hopeloos
En er is samen

In dit huis
Met z'n deuren en muren
Al die duizenden uren
In dit huis
Het is maar steen
Maar zonder jou is het er geen

Er zijn stiltes en stemmen
Er is zoveel te temmen
Er is trots en is schamen
Het is roeien met riemen en amen
Er zijn de violen
Of er zijn de gladiolen

In dit huis
Als alle huizen
Met hun krachten en kruizen
In dit huis ben ik thuis
In dit huis
Met z'n deuren en muren
Al die duizenden uren
In dit huis
Het is maar steen
Maar zonder jou is het er geen
In dit huis

Welkom

Zingen: Verhalen in de nacht

Solo: Een jongen of een meisje ligt te slapen in de nacht.
Het is heel donker en heel stil,
maar dan klinkt onverwacht:
Help! Mama, kom je naar me toe,
mijn droom was eng en naar.'
Het licht gaat aan, een aai, een kus –
'hè kindje stil nou maar...
Ik blijf nog even bij je en vertel je een verhaal.'

Allen: Verhalen in de nacht zijn als lichtjes onderweg.
Ze hebben ongekende kracht, ze wijzen jou de weg.

Solo: Als ergens strijd of oorlog is, de mensen zijn zo bang,
ze kunnen niet meer slapen en de nachten duren lang;
dan doen ze maar een lichtje aan en praten met elkaar:
'Weet jij nog van de vrede,
van een toekomst, volgend jaar?
Ik blijf nog even bij je en vertel je een verhaal.'

Allen: Verhalen in de nacht zijn als lichtjes onderweg.
Ze hebben ongekende kracht, ze wijzen jou de weg.

Solo: 'Er komen donk're tijden aan,' heeft Jezus eens gezegd,
'maar jullie blijven niet alleen, je kunt bij God terecht.'
Hij praatte over vrede en de Geest die komen zou:
'Als jij de liefde leven laat, dan ben ik dicht bij jou.
Ik blijf nog even bij je en vertel je een verhaal.'

Allen: Verhalen in de nacht zijn als lichtjes onderweg.
Ze hebben ongekende kracht, ze wijzen jou de weg.

Gebed –

Verhaal in de nacht (*gelezen en ondertussen gespeeld*)

Zingen: Zomaar te gaan (lied 806)

Verhaal in de nacht (vervolg) -

De eerste kaars wordt aangestoken

Zingen: Verhalen in de nacht zijn als lichtjes onderweg.
Ze hebben ongekende kracht, ze wijzen jou de weg.

De weg van donker naar licht (met filmpje)

Zingen: In het begin lag de aarde verloren (lied 162)

De tweede kaars wordt aangestoken

Zingen: Verhalen in de nacht zijn als lichtjes onderweg.
Ze hebben ongekende kracht, ze wijzen jou de weg.

Verhaal: De doortocht door de zee.

Zingen: De koning van Egypteland (lied 169: 1,2, 3 en 6)

Door het water heen ...

Zingen: Als geen mens meer weet (eerste keer: solo; tweede en derde keer: allen)
https://www.youtube.com/watch?v=nVPaBaO_4_I

Als geen mens meer weet hoe het verder moet,
dan weet God het wel en Hij maakt het goed.

De derde kaars wordt aangestoken

Zingen: Verhalen in de nacht zijn als lichtjes onderweg.
Ze hebben ongekende kracht, ze wijzen jou de weg.

Verhaal: De weg van Jona bij God vandaan

De vierde kaars wordt aangestoken

Voor wie steek jij een kaarsje aan?

Ondertussen zingen we: Als alles duister is (lied 598)

Verhaal: De weg van Jona en de weg van God

Zingen: Jona, Jona, ga naar Ninevé

Jona, Jona, ga naar Ninevé Jona, Jona, ga naar Ninevé
Maar Jona die zei 'nee!
Ik wil niet naar die nare stad, de mensen daar die kunnen me wat'
zei Jona en hij ging op pad tot hij een schip gevonden had
dat voer naar Tarsis over zee,
maar niet naar Ninevé.

Jona, Jona, ga naar Ninevé. 'Ik wil niet'
Jona, Jona, ga naar Ninevé.
Maar God ging met hem mee.
Hij stuurde 't schip in een orkaan, de mensen riepen 'Wij vergaan'!
En ach, het lot wees Jona aan, die zei 'Ik heb wat doms gedaan.
Ik wou niet luisteren naar Gods woord.
Gooi mij maar overboord' Plons!

Jona, Jona, ga naar Ninevé. Jona, Jona, ga naar Ninevé.
Maar daar zwom een vis in zee.
Die lustte Jona al te graag. Drie dagen zat hij in zijn maag.
Daar riep hij 'Heer, U zij geloofd, ik zal doen wat ik heb beloofd'
En de vis zwom pijlsnel naar het strand
en spuugde hem aan land.

Jona, Jona, ga naar Ninevé 'Ik wil wel'
Jona, Jona, ga naar Ninevé 'Ik ga al'
Jona, Jona, ga naar Ninevé 'Ik ga naar Ninevé'

De vijfde kaars wordt aangestoken

Zingen: Verhalen in de nacht zijn als lichtjes onderweg.
Ze hebben ongekende kracht, ze wijzen jou de weg.

Gebed

De zesde kaars wordt aangestoken

Zingen: Langs beelden van hoop

Wij gaan op reis langs de weg van verlangen,
Ga met ons mee langs de beelden van hoop.
Wij gaan op reis langs de weg van verlangen,
Ga met ons mee langs de beelden van hoop.

In het begin klinken woorden van leven,
bloemen van hoop bloeien in de woestijn.
Want onze Heer heeft kwade verdreven
toen Hij koos om een mens te zijn.

Wij gaan op reis langs de weg van verlangen,
Ga met ons mee langs de beelden van hoop.
Wij gaan op reis langs de weg van verlangen,
Ga met ons mee langs de beelden van hoop.

Verhaal: De weg van Jezus door de dood

Zingen: Mag ik dan bij jou – Claudia de Breij

Als de oorlog komt, en als ik dan moet schuilen,
Mag ik dan bij jou?
Als er een clubje komt, waar ik niet bij wil horen,
Mag ik dan bij jou?
Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan
Mag ik dan bij jou?
En als ik iets moet zijn, wat ik nooit geweest ben,
Mag ik dan bij jou?

Mag ik dan bij jou schuilen, als het nergens anders kan?
En als ik moet huilen, droog jij m'n tranen dan?
Want als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij.
Kom wanneer je wilt, ik hou een kamer voor je vrij.

Als het onweer komt, en als ik dan bang ben,
Mag ik dan bij jou?
Als de avond valt, en 't is mij te donker,
Mag ik dan bij jou?
Als de lente komt, en als ik dan verliefd ben
Mag ik dan bij jou?
Als de liefde komt, en ik weet het zeker,
Mag ik dan bij jou?

Mag ik dan bij jou schuilen, als het nergens anders kan?
En als ik moet huilen droog jij m'n tranen dan?

Want als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij
Kom wanneer je wilt, 'k hou een kamer voor je vrij.

Als het einde komt, en als ik dan bang ben,
Mag ik dan bij jou?
Als het einde komt, en als ik dan alleen ben,
Mag ik dan bij jou?

Verhaal: De weg van Jezus naar het leven

Wat er gebeurd is? We weten het niet precies. Hoe? Wat? Dit vertelt de bijbel:

¹¹ Maria bleef huilend bij het graf staan. En terwijl ze huilde, keek ze naar binnen in het graf. ¹² Daar zag ze twee engelen in witte kleren. De engelen zaten op de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. De één zat aan het hoofdeind, de ander aan het voeteneind. ¹³ De engelen vroegen haar: 'Waarom huil je?' Maria zei: 'Mijn Heer is weggehaald uit het graf. En ik weet niet waar hij naartoe gebracht is.'

¹⁴ Toen ze dat gezegd had, draaide ze zich om. Ze zag iemand staan. Het was Jezus, maar Maria wist niet dat hij het was. ¹⁵ Jezus vroeg aan haar: 'Waarom huil je? Wie zoek je?' Maria dacht dat het de tuinman was, en zei: 'Meneer, hebt u soms mijn Heer uit het graf weggehaald? Vertel me dan waar u hem naartoe gebracht hebt! Dan kan ik hem meenemen.'

¹⁶ Jezus zei tegen haar: 'Maria.' Maria ging naar hem toe en zei: 'Rabboeni!' Dat is Hebreeuws en het betekent: meester. ¹⁷ Maar Jezus zei tegen haar: 'Houd me niet vast, want ik moet omhooggaan naar de Vader. En jij moet aan mijn vrienden gaan vertellen dat ik gezegd heb: 'Ik ga omhoog naar mijn Vader, die ook jullie Vader is. Ik ga naar mijn God, die ook jullie God is.'"

¹⁸ Toen ging Maria uit Magdala naar de leerlingen. Ze zei tegen hen: 'Ik heb de Heer gezien!' En ze vertelde alles wat Jezus tegen haar gezegd had.

De zevende kaars wordt aangestoken

Zingen:

Solo: 'Er komen donk're tijden aan,' heeft Jezus eens gezegd,
'maar jullie blijven niet alleen, je kunt bij God terecht.'

Hij praatte over vrede en de Geest die komen zou:

'Als jij de liefde leven laat, dan ben ik dicht bij jou.

Ik blijf nog even bij je en vertel je een verhaal.'

Allen: Verhalen in de nacht zijn als lichtjes onderweg.

Ze hebben ongekende kracht, ze wijzen jou de weg.

Lichtjes in de nacht