

Zingen

Psalm (Lied) 103: 1,2

Lied 316: 4

Lied 162

Lied 978

Lied 146c: 1,7

Lezen

Psalm 104

APPLAUS VOOR DE SCHEPPER

Verhaaldienst

Heel wat avonden, woensdagavonden, werkten Jozua, Saul en Daniël aan een hymne, een lofzang voor de Schepper van deze aarde, de Schepper van alles wat leeft. Wat bezielde hen – en welke rol speelde hierbij de zogenaamde Atonhymne, de Zonnehymne van de Egyptische koning Echnaton?

Bij monde van Hans Bouma vertelt Daniël het verhaal achter Psalm 104: *Applaus voor de Schepper*. Een even verhelderend als verrassend verhaal waaraan pianist Rudolph de Jong muzikaal deelneemt