

# 21 januari 2018

## Dienst van Schrift en Tafel

Noordeloos, Ontmoetingskerk  
18.30 uur  
Voorganger: ds. Adri van der Wal (Hoofddorp)

### **Intocht**

Welkom door de ouderling van dienst

Intochtslied: **Lied 280:1.4.5.6**

Gelegenheid tot stil gebed  
Bemoediging  
Vredegroet

Zingen: **Klein Gloria**

### **Het Woord gehoord**

Eerste lezing: Numeri 6:22-27

Zingen: **Ps. 121:1.4**

Tweede lezing: 2 Korintiërs 13:13

Zingen: **Lied 418**

Uitleg en verkondiging

Zingen: **Lied 722**

### **Het Woord beantwoord**

Dankgebed en voorbeden, steeds onderbroken door: **Lied 25B refrein**  
stil gebed  
gezamenlijk gebeden Onze Vader

Inzameling van de gaven

Viering van de Maaltijd van de Heer:

Na de collecte vragen de mensen in het middenvak plaats te nemen, zo veel mogelijk om de tafel en in de rijen daarachter/eromheen, zodat we daadwerkelijk samen aan tafel gaan. Wie niet wil deelnemen aan het Avondmaal kan zich vrij voelen om brood en beker door te geven.

- Zingen: **Lied 793:1**

- Inleiding:

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, kort voor zijn heengaan heeft Jezus tijdens een maaltijd met zijn leerlingen zijn laatste bedoelingen kenbaar gemaakt. Jezus kwam op aarde, leefde en stierf om Gods naam, "Ik zal er zijn voor jou", tot

levende werkelijkheid te maken.

Hij is gegaan de weg van liefde, tegen haat en onverschilligheid in,

Hij is gegaan de weg van vrede, tegen de oorlog en onderdrukking in.

Hij is gegaan de weg van verzoening en genade, tegen wraak en vergelding in.

Hij is gegaan de weg van samen, tegen de eenzaamheid en de uitsluiting in.

Zo doende is Hij de weg van bevrijding gegaan... en Hij heeft zijn volgelingen opdracht gegeven om dat te blijven doen.

In herinnering aan Hem en aan die opdracht om Gods Naam, Ik zal er zijn, opnieuw tot een levende werkelijkheid te maken, mag ik u nodigen de maaltijd van de Heer te vieren. Wees welkom, wie je ook bent, van waar je ook komt, jong en oud, om brood en beker te delen.

- Geloofsbelijdenis:

Laten wij samen ons geloof belijden

*(wilt u gaan staan en de schuingedrukte tekst hardop meelezen)*

Wij geloven in God, de Betrouwbare Nabije,  
*die zegt: Ik zal er zijn voor jou.*

Wij geloven in Jezus, Mensenzoon, (s)prekend zijn Vader:  
*Die het rijk van vrede verkondigde  
en uit liefde voor ons leefde en stierf.  
Die ons vrij maakte van schuld en angst  
en ons, opgestaan, leert leven in Gods Naam.*

Wij geloven in de Geest van God: Zij schept levensruimte,  
*Zij verbindt ons en zet ons in beweging.*

Wij geloven in de kerk  
*als gemeenschap van al die mensen  
die de weg van Jezus gaan.*

Wij geloven dat wij op aarde zijn  
*om in vrijheid en verantwoordelijkheid  
de aarde te bewerken en bewaren,  
te breken en delen wat zij ons geeft,  
om, in Gods naam, er te zijn voor elkaar  
om te zien naar elkaar, nu en alle dagen...  
zo willen wij Gods kinderen zijn,  
Amen.*

*(gemeente gaat zitten)*

- Instellingswoorden:

**(schaal brood pakken en zegenen)**

Want in de nacht van de overlevering heeft Hij het brood genomen, daar de dankzegging over uitgesproken, het gebroken **(breken)** en aan zijn leerlingen

gegeven en gezegd: “Neemt en eet, dit is mijn lichaam, voor u gegeven. Doet dit tot mijn gedachtenis”.

Zo heeft Hij ook de beker genomen (**inschenken, opheffen en zegenen**), daar de dankzegging over uitgesproken, hem rondgegeven en gezegd: “Drinkt allen hieruit, deze beker is het nieuwe verbond, mijn bloed, voor u en voor velen gegeven. Doet dit tot mijn gedachtenis”.

- Laten wij bidden:

Bijeen tot zijn gedachtenis komen wij tot u o God, met dit brood en deze beker en wij bidden U: Zend ons de geest van uw liefde. Wees de ziel van ons bestaan. Dat wij elkaar mogen dienen, zoals Jezus ons dient: het brood breken en delen, de beker rond laten gaan, rechtzetten en heel maken wat krom en gebroken is en samen de weg van bevrijding gaan. In verbondenheid met allen die ons voorgingen en die na ons komen, en in verbondenheid met miljoenen christenen wereldwijd, willen wij Uw maaltijd vieren, en vertrouwen wij deze wereld en al haar schepselen aan U toe, met de woorden die Jezus ons leerde: Onze Vader.....

**(brood pakken)**

in het brood dat wij breken, gedenken wij Jezus, de lijdende mens, en in Hem elke mens die lijdt in onze wereld. Neemt en eet het tot Zijn gedachtenis.

Het brood wordt rondgegeven (*zacht orgelspel*)

**(beker pakken)**

met de beker die rondgaat, vieren wij de bevrijding uit al het lijden, zoals Jezus ons daarin is voorgegaan, door de dood naar een nieuw leven. Neemt en drinkt tot zijn gedachtenis.

De beker wordt rondgegeven (*wijn en druivensap*) (*zacht orgelspel*)

- Dankgebed:

Wij danken U voor dit uur van gemeenschap, voor het teken van brood en wijn, zend ons dan Uw Geest van leven, neem weg uit ons midden alle boosheid en geweld, beteugel de drift waarmee wij elkaar soms naar het leven staan, wek in ons Uw kracht, dat wij elkáár bevrijden en doen leven, brood van genade worden, wijn van eeuwig leven. Wij danken u dat Jezus ons daarin is voorgegaan, Amen.

- Slotlied (staande): **Lied 910:1.4**

- Wegzending en zegen, beantwoord met gezongen “Amen, amen, amen”.